

Heidelbergse Catechismus

GOD GEEFT ZIJN WET OP DE BERG SINAI



MOEILIJKE WOORDEN
WET: REGELS WAAR IK NAAR MOET LUISTEREN
ELLENDIG: UITLANDIG, NOOD, NARIGHEID
ZONDEN: AL HET VERKEERDE DAT IK DOE

zondag 2

WAT WIL GOD DAT IK DOE?

KAN IK DAT?

God liefhebben boven alles
MET MIJN HART EN ZIEL
MET MIJN HOOFD
MET MIJN HANDEN



DE HEERE MOET
DE BELANGRIJKSTE ZIJN
IN MIJN LEVEN.

**Mijn naaste liefhebben
als mijzelf**



MIJN NAASTE MOET
EVEN BELANGRIJK ZIJN
ALS MIJZELF



IK KIJK IN DE SPIEGEL.
DAN ZIE IK OF MIJN
GEZICHT SCHOON IS.
IS HET VIES?
DAN MAAK IK HET SNEL SCHOON!



GODS WET IS ALS EEN SPIEGEL.
ALS IK DAARIN KIJK,
ZIE IK DAT IK VIES, ZONDIG BEN.
DAT MOET GEWASSEN WORDEN!
DAT KAN DOOR HET BLOED VAN DE HEERE JEZUS.

