

# Psalm 42:1

‘t Hijgend hert der jacht ontkomen,  
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot  
van de frisse waterstromen,  
dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’.

God des levens, ach, wanneer,  
zal ik naad’ren voor Uw ogen,  
in Uw huis Uw naam verhogen?

ik wil bij  
de Heere zijn



wanneer mag ik  
bij U wonen?

