

Psalm 141:1

'k Roep HEER' in angst tot U gevloden.

Ai, haast U tot mijn hulp, en red.

Hoor naar de stem van mijn gebed.

Daar ik U aanroep in mijn noden.

Ik ben bang.
Voor de zonden.
Ik vlucht weg.



hoor,
Heere!
als ik tot U bid

