

God is Koning. Engelen dienen Hem. In het OT zag je Gods majesteit bij de Sinaï. Als een koning de oorlog had gewonnen, bracht hij de buit mee en deelde hij die uit. De Heere Jezus heeft de strijd tegen de duivel gewonnen. Hij heeft de gevangenis waarin alle mensen door de zonde zijn, open gemaakt. Daar-door kunnen mensen verlost worden van de duivel en de zonde en weer vastgemaakt aan God en bij Hem in de hemel wonen.



Psalm 68 vers 9

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,

[= engelenlegers]

[= de wolkenlucht]

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,

Verdubbeld in getalen;

[= aantal]

Bij hen is Zijne Majesteit

[= de heerlijkheid van een koning]

Een Sinaï in heiligheid,

Omringd van bliksemstralen.

Gij voert ten hemel op, vol eer;

De kerker werd Uw buit, o HEER'!

[= gevangenis]

Gij zaagt Uw strijd bekronen

[= zag]

Met gaven, tot der mensen troost;

Opdat zelfs 't wederhorig kroost

[= koppige, dwarse, ongehoorzame kinderen]

Altijd bij U zou wonen.

