

Psalm 22:7

Maar Ik ben een worm
en geen man,
een smaad van mensen,
en veracht van het volk.



IN DEZE PSALM VOELT DAVID ZICH ALS EEN WORM.
HIJ WORDT UITGELACHEN EN VERACHT.
EN OOK DOOR DE HEERE WERD HIJ NIET VERLOST.
OOK DE HEERE JEZUS WERD VERACHT DOOR DE MENSEN.
ZE WILDEN HEM NIET.



WORMEN KOMEN IN DE BIJBEL VAKER VOOR, WAARBIJ VERSCHILLENDE
SOORTEN BEDOELD WORDEN.

IN PSALM 22:7 STAAT EIGENLIJK 'SCHARLAKEN WORM'.

DIT IS EEN KLEIN, ROOD DIERTJE. HET LIJKT OP EEN PISSEBED.

ALS HET VROUWTJE EITJES GAAT LEGGEN, MAAKT ZE ZICH STEVIG VAST AAN
EEN BOOM OF TAK.

ALS DE LARFJES UITKOMEN, WORDEN ZE ONDER HET LICHAAM VAN DE
MOEDER BESCHERMD EN ETEN ZE DE LEVENDE MOEDER OP.

ALS DE WORMPJES VOOR ZICHTZELF KUNNEN ZORGEN, GAAT DE MOEDER DOOD.

ER KOMT DAN EEN SCHARLAKENRODE VLOEISTOF UIT HET LICHAAM VAN DE
MOEDER OP DE JONGEN EN HET HOUT VAN DE TAK OF BOOM.

DRIE DAGEN NA DE DOOD VAN DE MOEDER VERLIEST HAAR LICHAAM DE
SCHARLAKENRODE KLEUR EN VERANDERT HET LICHAAM IN EEN SOORT WITTE
WAS, DIE ALS SNEEUW OP DE GROND VALT.