

# Psalm 118 vers 12



Op de kalender in Israël staan belangrijke feestdagen. De datum van zo'n feest heeft God verteld. De feesten in het Oude Testament leren meer over de Heere Jezus. Daarom moest het precies zo gevierd worden als God wilde. Het Feest van de Eerstelingen was gelijk na het Pascha. De eerste halmen van de oogst werden naar de tabernakel/tempel gebracht. Daarna begon de oogsttijd. De Israëlieten dankten voor de oogst en voor de bevrijding uit Egypte. Het Feest van de Eerstelingen is ons Paasfeest. Dan denken we eraan dat de Heere Jezus bevrijdt van de zonde en de duivel. De Heere Jezus is opgestaan. Hij is de Eersteling.

Dit is de dag, de roem der dagen,  
[= beroemd, bekend, belangrijk: feestdag]

Die Israels God geheiligd heeft;  
[= apart gezet, afgezonderd]

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,  
[= verlost, bevrijdt]

Hem roemen Die ons blijdschap geeft.  
[= eren, loven, prijzen, grootmaken]

Och HEER', geef thans Uw zegeningen;  
[= nu]

Och HEER', geef heil op dezen dag;  
[= verlossing, redding, zaligheid]

Och, dat men op deez' eerstelingen

Een rijke oogst van voorspoed zag!

= de eerste vruchten van de oogst



200