

Heidelbergse Catechismus

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels
en der aarde.

ZONDAG 9 EN 10 GAAN OVER ARTIKEL 1.



MOEILIJKE WOORDEN

ALMACHTIGE: DIE ALLES KAN, DIE ALLE
MACHT HEEFT

SCHEPPER: IEMAND DIE IETS KAN MAKEN VAN
NIETS

VOORZIENIGHEID: DE MANIER WAAROP GOD
OVER ALLE DINGEN REGEERT IN DE HEMEL EN
OP DE AARDE.

NOODDRUFT: ALLES WAT NODIG IS

JAMMERDAL: DE AARDE, MET ALLE VERDRIET
EN ZONDEN DIE ER ZO VAAK ZIJN.

zondag 9

WAT GELOOF IK MET DEZE WOORDEN?



GOD MAAKTE ALLES UIT NIETS.

GOD ZORGT NOG STEEDS



VOOR ZIJN
SCHEPPING



GOD ZORGT OOK VOOR MIJ