

Heidelbergse Catechismus

DE HEERE JEZUS HEEFT VEEL VERSCHILLENDE NAMEN. IN DE 12 ARTIKELEN WORDEN ER 3 GENOEMD:



EEN HEER OF HEERE IS DE BAAS IN JE LEVEN. JEZUS HEEFT DOOR ZIJN STERVEN ZIJN KINDEREN VRIJGEKOCHT VAN DE DUIVEL. DAAROM IS HIJ HUN HEERE



MOEILIJKE WOORDEN

DIERBAAR: IETS WAT GROTE WAARDE HEEFT VOOR JE, IETS WAT HEEL BELANGRIJK IS VOOR JE.

GENADE: IETS (GOEDS) KRIJGEN WAT JE NIET VERDIENT
HEERSCHAPPIJ: MACHT

zondag 13



JEZUS CHRISTUS, GODS ENIGGEBOREN ZOON

GODS AANGENOMEN KINDEREN

Gods huisgezin

