

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

ZONDAG 9 EN 10 GAAN OVER ARTIKEL 1.

Worden niet twee musjes
om een penningsken verkocht?
En niet een van deze zal op de aarde vallen
zonder uw Vader.

MATTHEÛS 10:29



MOEILIJKE WOORDEN

ALOMTEGENWOORDIG: OVERAL AANWEZIG

KRANKHEID: ZIEKTE

BIJ GEVAL: TOEVALLIG

TOEVOORZICHT: VERTROUWEN

zondag 10

WAT WORDT BEDOELD
MET DE VOORZIENIGHEID VAN GOD?



GOD ZORGT

WAT HEB IK ERAAN OM TE WETEN
DAT GOD ALLES GESCHAPEN HEEFT EN NOG
STEDS VOOR ZIJN SCHEPPING ZORGT?

God geeft

NIETS GEBEURT TOEVALLIG!
UIT ZIJN VADERHAND
KRIJG IK ALLE DINGEN.



God wil dat ik ..

- ... geduldig BEN ALS HET MOEILIK IS
- ... dankbaar BEN ALS HET GOED GAAT
- ... op Hem vertrouw VOOR DE TOEKOMST



HEB JIJ AL JE HAREN WEL
EENS GETELD? DAT LUKT
NIET, HET ZIJN ER ZOVEEL!
DE HEERE ZEGT DAT ALLE
HAREN VAN JE HOOFD ZIJN
GETELD. HIJ ZORGT, OOK AL
IS HET SOMS MOEILIK!

