

Ik ben ik en jij bent jij samen zijn wij wij

Objectles Groepsvorming - bij het begin van een nieuw cursusjaar -

**Je zit niet alleen in de klas. Je bent met elkaar. Je hebt elkaar nodig.
Samen ben je meer dan ieder alleen.**

Nodig

Een puzzel van ongeveer 30 stukjes of een bloem met verschillende bloemblaadjes
(afhankelijk van de verwerking die je wilt gaan maken)

Binnenkomer

Variant 1: Laat een puzzelstukje zien. Beschrijf wat je ziet: mooie kleuren, mooie randen... Vertel dat je dit een mooi stukje vindt, maar dat het niet compleet is. Waarom niet?

Benadruk: alle puzzelstukjes bij elkaar vormen één mooie puzzel.

Variant 2: Laat de bloem zien. Probeer de bloemblaadjes te tellen. Vertel waarom je dit een mooie bloem vindt. Trek alle bloemblaadjes eruit op één na. Laat de bloem zien en vraag de kinderen waarom deze nu minder mooi is dan eerst? (*De bloem is niet compleet*)

Benadruk: alle bloemblaadjes bij elkaar vormen één mooie bloem

Bespreken

Trek de lijn naar de kinderen in de klas. Iedereen is bijzonder. Maar met maar één kind is de klas niet compleet. We hebben elkaar nodig. Alle kinderen bij elkaar vormen één mooie groep. Net als de puzzel/bloem.

Bijbel erbij

Leg voor je gaat lezen uit dat Paulus dit gedeelte schrijft aan de kerk van Filippi. Met één mens heb je geen kerk. Alle mensen in de kerk hebben elkaar nodig om kerk te zijn. Zoals het in de kerk is, zo is het ook in de groep.

Lees **Filippenzen 2:1-5** en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende vragen:

1. Paulus zegt dat de mensen in de kerk eensgezind moeten zijn. Wat is eensgezind (vers 2)? (*Met elkaar één kerk zijn; één zijn met elkaar. Wel allemaal verschillende mensen maar toch één groep*)
2. Wat is nodig om eensgezind te zijn (vers 2)? (*Liefde tot God en de naaste*)
3. Waaraan kun je zien dat mensen in een groep liefde voor elkaar hebben (vers 3a)? (*Dan maak je geen ruzie*)
4. Waaraan kun je het nog meer zien (vers 3b)? (*Dan ben je niet hoogmoedig. Dan vind je jezelf niet belangrijker dan de ander. Dan ben je ootmoedig. Dan vind je de ander belangrijker dan jezelf. Dan zeg je bijvoorbeeld niet: ik eerst. Maar dan zeg je: ga jij maar eerst*)
5. Waaraan kun je liefde voor elkaar nog meer zien (vers 4)? (*Dan zorg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Dan deel je dingen met elkaar. Dan help je elkaar*)

6. Wie leert je om zo te leven? (De Heere Jezus)

Bezig

Kies hoe je deze objectles concreet maakt:

Variante 1: Geef elk kind een puzzelstukje en laat ze daarop hun eigen naam en iets van zichzelf tekenen (kleuters: zichzelf tekenen). Maak daar een complete puzzel van: de groep als totaal.

Variante 2: Laat elk kind z'n hand omtrekken op een gekleurd papier, z'n naam erin schrijven en deze verder versieren. Maak daar een mooie bloem van.

Hang de puzzel/bloem aan het bord of op een andere duidelijk zichtbare plaats.

Schrijf er iets bij, zoals onderstaande slogan:

Ik ben ik en jý bent jý - samen zijn wij wij.

(De twee linkerfoto's zijn afkomstig van internet. Typ in de zoekfunctie 'we are each unique and beautiful, but together we are masterpiece' en dan op afbeeldingen en je vindt mooie groepswerken)



Besluiten

Besluit deze objectles door te wijzen op de Heere Jezus. Zeg in eigen woorden wat Filippenzen 2:6-8 over Hem zegt. De Heere Jezus leert je om je klasgenoten lief te hebben als jezelf. Hij leert je om niet voor jezelf te leven, maar uit liefde voor de ander. Bid of Hij het je leert, lees in Zijn Woord hoe Hij het wil en doe wat Hij zegt!

Bijbelse liefde

'De heerlijke inplanting van Bijbelse liefde in al haar volheid en volmaaktheid, zal nooit gevonden worden, zonder de vereniging met Christus en het werk van de Heilige Geest. Als u kinderen hebt, moet u ze dat voorhouden. Als u onderwijzer bent, moet u dat de leerlingen voorhouden. Houd de liefde hoog. Spreek veel over de liefde. Wijs voortdurend op het belang van vriendelijkheid, liefde, een goede gezindheid, onbaatzuchtigheid en een goed karakter. Maar vergeet nooit, nooit dat er slechts één school is waarop deze dingen echt geleerd kunnen worden, en dat is de school van Christus. Werkelijke liefde komt van boven. Ware liefde is een vrucht van de Geest. Hij die die wil bezitten, moet aan Christus voeten gaan zitten en die van Hem leren'.

(Uit: J.C. Ryle – Christen-zijn in het dagelijks leven)