

Mattheüs 25:10b

...en die gereed waren,
gingen met hem in tot de bruiloft,
en de deur werd gesloten.



TIEN MEISJES ZIJN OP WEG NAAR DE BRUILOFT.
ZE HEBBEN ALLEMAAL EEN OLIELAMPJE BIJ ZICH.



ALLE LAMPJES GAAN UIT.

HET DUURT LANG.
ALLE MEISJES VALLEN IN SLAAP.



VIJF MEISJES HEBBEN EXTRA OLIE MEE.
HUN LAMPJE BRANDT WEER!
ZIJ MOGEN MEE MET DE BRUIDEGOM.



Ziet, de Bruidegom komt!
Gaaf uit Hem tegemoet!

MIDDEN IN DE NACHT HOREN ZE GEROEP.



VIJF MEISJES HEBBEN GEEN EXTRA OLIE MEE.
HUN LAMPJES BLIJVEN UIT.
ZE WILLEN GRAAG VAN DE ANDERE MEISJES OLIE.
DAT KAN NIET, DAN IS ER NIET GENOEG.



ZE GAAN NAAR DE NACHTWINKEL
OM OLIE TE KOPEN.
DAARNA GAAN ZE OOK NAAR DE
BRUILOFTSZAAL EN KLOPPEN OP
DE DEUR.



MAAR... ZE MOGEN NIET NAAR BINNEN.