

Lutherlied : 1

**Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!**

kaf: stof, zit tussen het koren en waait weg als je de korrels omhoog gooit
rusting: uitrusting, dat wat een soldaat nodig heeft om te vechten
burcht: kasteel
toevlucht: waar je heen kunt vluchten
vaan: vaandel, vlag
gruwel en bedrog: slechte dingen

Als de vijand kwam, kon je schuilen in het kasteel.
Daar was je veilig.
Maarten Luther vergelijkt de Heere met zo'n kasteel.
Bij de Heere ben je veilig voor de vijand.
Al komt de vijand met een vlag, met zwaarden en met pijl en boog.
Ze zullen verdwijnen als stof in de wind.
Een sterk kasteel wordt niet ingenomen!



2020