

**De zeven kruiswoorden leren  
met behulp van  
een kleur- en knutselplaat**

**Het is mooi om in de lijdensweken met de kinderen de zeven kruiswoorden te leren. Deze kleur- en knutselplaat kan daarbij helpen. Het Bijbelleesrooster kan verdiepen.**

**Mogelijkheden met de kleur- en knutselplaat:**

1. Gebruik de plaat hieronder als *kleurplaat*. Kleur het kruis. Kleur elke dag dat je een kruiswoord leert het betreffende kruiswoord.
2. Gebruik de plaat hieronder als *knutselplaat*.
  - Knip van dik karton (van een kartonnen doos) een achtergrond.
  - Kleur het kruis, knip het uit en plak het op het karton.
  - Hang het geheel op een duidelijk zichtbare plaats.
  - Kleur de kruiswoorden en knip ze uit.
  - Bevestig alle kruiswoorden met een knijpertje of paperclip aan het werkje.
  - Hang elke dag het kruiswoord op dat je leert met een prikboardprikker of punaise.

**Mogelijkheden bij het leren:**

1. **Leer de kruiswoorden in de laatste lijdensweek.**
  - Leer elke dag een kruiswoord.
  - Pas het Bijbellezen aan tafel daarop aan (zie Bijbelleesrooster).
2. **Leer elke lijdenszondag een kruiswoord.**
  - Sta elke zondag in de lijdensweken bij één kruiswoord stil.
  - Lees het verband waarin het kruiswoord staat (zie Bijbelleesrooster).
  - Zoek een kleurplaat, puzzel of andere verwerking die de kinderen daarbij kunnen maken.

**Bijbelleesrooster kruiswoorden:**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Het eerste kruiswoord:  | Lukas 23:32-38                      |
| Het tweede kruiswoord:  | Lukas 23:39-43                      |
| Het derde kruiswoord:   | Johannes 19:19-27                   |
| Het vierde kruiswoord:  | Markus 15:29-34                     |
| Het vijfde kruiswoord:  | Johannes 19:28-29 en Psalm 69:17-22 |
| Het zesde kruiswoord:   | Johannes 19:30                      |
| Het zevende kruiswoord: | Lukas 23:46 en Matthéüs 27:51-54    |

1 VADER,  
VERGEEF HET  
HUN, WANT ZIJ  
WETEN NIET  
WAT ZIJ DOEN.

2 HEDEN ZULT GIJ  
MET MIJ IN HET  
PARADIJS ZIJN.



4 MIJN GOD, MIJN  
GOD, WAAROM  
HEBT GIJ MIJ  
VERLATEN?

3 VROUW, ZIE UW  
ZOON. ZIE UW  
MOEDER.

6 HET IS  
VOLBRACHT

5 MIJ  
DORST!

7 VADER IN UW  
HANDEN  
BEVEEL IK  
MIJN GEEST

