

Psalm 57 : 1

Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen,
want mijne ziel vertrouwt op U alleen.

Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len.

Ik berg mij daar voor alle tegenheen,

totdat Uw macht de vijand zal beteug'len.



*Ik schuil bij de Heere,
zoals een kuiken bij de kip.
Onder de vleugels of heel dichtbij
in de schaduw.
Totdat de vijand weg is.*

gena ~ genade

niet omdat ik het verdien,

maar omdat U het kunt en wilt geven

