

Psalm 122:1

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.

Kom, ga met ons en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in.

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wel gebouwd.

Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

Kom, ga mee!

