

2 Samuël 6: 9b

En hij (David) zeide:
Hoe zal de ark
des HEEREN
tot mij komen?

De Bijbelboeken 1 en 2 Samuël gaan over de tijd van Samuël.
We weten niet wie de Bijbelboeken geschreven heeft.



David was door Samuël gezalfd tot koning.
Als koning Saul gestorven is, wordt David koning.
Eerst alleen van Juda, nu van heel Israël.

DE ARK SPRAK VAN GODS GUNST,
GODS GOEDHEID EN TROUW.
VANAF DIE PLAATS ZOU DE HEERE SPREKEN.
MAAR... DE ARK WAS NIET IN JERUZALEM.



DAVID WIL DE ARK TERUG IN JERUZALEM HEBBEN.
DE MENSEN MOETEN ZIEN DAT NIET DAVID,
MAAR DE HEERE DE BELANGRIJKSTE IS IN ISRAËL.



DE ARK WORDT OP EEN NIEUWE WAGEN GEZET.
DAVID WIL HET BESTE VOOR DE HEERE.
DAAR GAAT DE ARK NAAR JERUZALEM!



EËN VAN DE KOEIEN STRUIKELT,
ZAL DE ARK VALLEN?
UZA STEEKT ZIJN HAND UIT EN HOUDT DE ARK TEGEN.
OP DAT MOMENT VALT HIJ DOOD NEER.
NIEMAND MAG DE ARK AANRAKEN!

DAVID WILDE HET BESTE VOOR DE HEERE,
MAAR HIJ VROEG NIET HOE DE HEERE HET WILDE.
DE HEERE HAD GEZEGD DAT DE ARK
DOOR DE PRIESTERS GEDRAGEN MOEST WORDEN.

Hoe wil de Heere het?



2020