

Jesaja 40 vers 8

Bijbelse kijktafel:

www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelse-kijktafels/



Horizontaal:

Het gras	verdort,	de bloem	valt af;
			
<i>houd twee handen voor je en doe alsof je ze zacht op gras legt</i>	<i>laat je handen naar beneden vallen</i>	<i>doe alsof je een bloem plukt</i>	<i>laat 'de bloem' vallen</i>

maar	het Woord	van onze God	bestaat	[tot] in der eeuwigheid
				
<i>doe een wijsvinger omhoog: let op</i>	<i>gebruik twee handen alsof je een boek openvouwt</i>	<i>wijs omhoog</i>	<i>licht één voet op en zet die weer neer</i>	<i>draai rondjes met de wijsvinger van een hand (eeuwigheid heeft geen begin of eind zoals een rondje dat ook niet heeft)</i>

Verticaal:

Het <u>gras</u>		<i>houd twee handen voor je en doe alsof je ze zacht op gras legt</i>
<u>verdort,</u>		<i>laat je handen naar beneden vallen</i>
de <u>bloem</u>		<i>doe alsof je een bloem plukt</i>
<u>valt af;</u>		<i>laat 'de bloem' vallen</i>
<u>maar</u>		<i>doe een wijsvinger omhoog: let op</i>
het <u>Woord</u>		<i>gebruik twee handen alsof je een boek openvouwt</i>
onzes <u>Gods</u> [=van onze God]		<i>wijs omhoog</i>
<u>bestaat</u>		<i>licht één voet op en zet die weer neer</i>
[tot] in der <u>eeuwigheid.</u>		<i>draai rondjes met de wijsvinger van een hand (eeuwigheid heeft geen begin of eind zoals een rondje dat ook niet heeft)</i>

Melodie:

Er is geen melodie bekend bij deze Bijbeltekst.