

Wet als wegwijzer

-Gouden Gezinsmoment over de Tien Geboden-
(4-14 jaar)

De wet is een wegwijzer. De wet wijst de goede weg voor het leven aan. In het hart zit ook een wegwijzer. Die wijst precies de andere kant op. Hoe moet dat? Moet de wegwijzer weg of moet er een bordje 'verboden toegang' komen bij mijn eigen weg?

- Serie: Tien Geboden
1. Wet als wegwijzer
 2. Geboden als verkeersborden
 3. Goede pad volgen

Voorbereiding

Zoek een aantal foto's of plaatjes van een wegwijzer en van een bordje 'eigen weg' en verboden toegang. Zorg voor een oude bezemsteel of een andere houten stok of paal, wat stukken van een kartonnen doos waarmee geknutseld kan worden, dikke stiften.

Binnenkomer

1. Drink gezellig iets met elkaar.
2. Laat de foto van een wegwijzer zien en praat met elkaar over de functie ervan. Roep een wegwijzer in de buurt bij de kinderen in gedachten om het concreet te maken. Wijst zo'n wegwijzer de verkeerde kant op? (*Nee, die wijst altijd de goede kant op. Als je ergens heen wilt en je volgt het verkeersbord, kom je altijd goed uit.*)

Bijbel erbij

1. Lees **Psalm 119 vers 27-37**. David heeft het hier over het lopen op een goede weg en een verkeerde weg.
 - Wat is de goede weg (kanttekening 34)? (*De weg van de geboden van de Heere*)
 - Wat is de verkeerde weg (kanttekening 32)? (*Die gaat tegen Gods wet in*)
 - Wat wijst ons de goede weg? (*Gods wet*)
 - Wat wijst ons de verkeerde weg? (*De zonde, de duivel en de wereld*)
2. Lees **Psalm 81 vers 9-17**. God heeft het volk Israël zijn wet gegeven. Hij heeft hun de goede weg gewezen. Maar ze hebben niet geluisterd. Ze zijn de andere kant opgegaan.
 - Hoe komt dat (vers 13)? (*In hun hart was ook een wegwijzer. Die wees precies de andere kant op. Die zijn ze gevolg.*)

- Hoe is dat afgelopen? *(Er zijn allemaal verdrietige dingen gebeurd. Er zijn vijanden gekomen.)*

- Hoe zou het gegaan zijn als ze naar de Heere hadden geluisterd? *(Dan was het goed gegaan, want dan had God voor hen gezorgd. Dan zou Hij de vijanden verjaagd hebben.)*

3. Wat betekenen deze Bijbelgedeelten voor ons? *(Gods wet wijst de goede kant op. Die weg moeten we volgen. De Heere wil daar Zijn zegen over geven. Ons hart wijst de verkeerde kant op. Die weg moeten we niet volgen. Dan zal het niet goed gaan in ons leven.)*

Bezig

1. Knutsel met elkaar een wegwijzer. Gebruik een oude bezemsteel of andere houten stok als de paal. Maak van karton een bord met een pijl naar rechts. Schrijf daarop: Gods weg = goede weg. Als de kinderen gevoelig zijn voor de Engelse taal is het ook leerzaam deze te gebruiken: God's way = good way.

2. Knip van karton een hart. Teken daar een pijl in die naar links wijst. Schrijf daarop: mijn weg = verkeerde weg. Of: my way = wrong way.

Gesprek

1. Elke dag neem je heel veel beslissingen. Zeg ik dit wel of zeg ik het niet? Doe ik iets wel of doe ik het niet? Denk bij elke beslissing die je neemt eerst aan de wegwijzer: hoort dat wat ik zeg of doe bij de goede weg of bij de verkeerde weg? Is het iets wat de Heere wil of komt het uit mijn eigen hart?

2. Dat advies geeft ook Salomo aan je in het Bijbelboek Spreuken. Lees **Spreuken 3 vers 1-7** maar.

- Wat zegt Salomo dat je moet doen? *(Je moet niet je eigen hart volgen, maar de wil van de Heere doen. Dan zal het goed gaan in je leven. Er moet als het ware een bordje 'verboden toegang' bij mijn eigen weg komen.)*

3. Er zijn in ons land veel mensen die Gods wet maar lastig vinden. Ze willen vrij zijn en doen wat ze zelf willen. Ze willen de verkeerde pijl in hun hart volgen en halen de pijl van Gods wet weg. Is dat verstandig? *(Nee, het gaat altijd verkeerd als je dingen doet die tegen Gods wet ingaan. Je kunt de wet wel weg willen doen, maar dan gaat het niet goed met je leven. Je kunt wel denken dat je vrij bent als je geen rekening houdt met Gods wet, maar je bent dan juist slaaf van de zonde en de duivel.)*

4. Als je voelt dat jouw wil niet overeenkomt met de wil van de Heere, helpt het dus niet om de wet weg te doen.

- Wat is er dan nodig? *(De wegwijzer van het hart moet veranderen. Als die de andere kant op wijst, wil je doen wat God wil. Dan ben je echt vrij.)*

- Lees **Ezechiël 36 vers 26 en 27**: hoe kan de pijl van je hart de goede kant op gaan wijzen? *(Dat kan als de Heere je een nieuw hart geeft, want dat is een hart dat wil doen wat de Heere wil: Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen.)*

Afsluiting

Zing een aantal psalmen waarin het thema van dit gezinsmoment terugkomt.
Bijvoorbeeld Psalm 1 vers 1 en 4, Psalm 86 vers 6, Psalm 119 vers 1 en 3.