

De ontdekking van Maarten Luther

- gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) -

**Heb je weleens over ontdekkingsreizigers gehoord?
Heb je zelf weleens een bijzondere ontdekking gedaan?**

Maarten Luther wel!

Een ontdekking die alles in zijn leven veranderde.

Welke ontdekking deed Maarten Luther?

En wat betekent die voor ons?

Binnenkomer

Stap 1: Ga na of je kind(eren) weten wat een ontdekking is.

- Neem iets lekkers om straks te eten, leg het op tafel en leg er een (hand)doek of kleedje over. Zorg dat de kinderen het voorwerp niet hebben gezien.
- Ga met je kind(eren) om de tafel zitten en vraag wat een ontdekking is. Laat ze dit in eigen woorden zeggen en laat ze eventueel wat voorbeelden geven: een schat ontdekken, een land ontdekken. Iets wat verborgen was, wordt ineens gezien.
- Ontleed daarna het woord ont-dekking. Wijs naar de bobbel onder het doek/kleedje. Zeg dat de doek/het kleedje dat wat eronder ligt, bedekt. Ont-dekken is: de bedekking gaat eraf. Dan is het niet meer bedekt, maar zie je wat eronder ligt. Dan is wat verborgen was, zichtbaar. Ont-dek wat er onder het kleed ligt. Laat de kinderen het opeten onder stap 2.

Stap 2: Bereid de kinderen voor op de ontdekking van Maarten Luther

Vertel (of lees voor) het levensverhaal van Maarten Luther tot aan zijn ontdekking. Dus hoe hij op alle mogelijke manieren zoekt rechtvaardig te zijn voor God. Zijn levensvraag is: hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe is het weer goed [=recht] tussen God en mij? Maarten weet het niet. Het is verborgen voor hem. Het is bedekt. Hij zoekt ernaar op alle mogelijke manieren.

Een aantal boeksuggesties:

- Maarten Luther door Ditteke Klaasse-den Haan
- Luthers grote Leidsman door C. van Rijswijk
- Maarten Luther – de hervormer uit Duitsland door P. de Zeeuw JGzn
- De ontdekking van Maarten Luther door Willemieke Kloosterman-Coster
- De geur van braadworst – over het leven van Maarten Luther door Benard Bos
- Luther, een trouwe knecht van God door H. van Dam

Een videosuggestie over de ontdekking van Maarten Luther:

<https://www.youtube.com/watch?v=x-FhMpNH0oY>

Bespreken

Besprek daarna wat Maarten Luther allemaal doet om zichzelf rechtvaardig voor God te maken: hij vast, hij doet goede werken in een klooster, hij maakt een reis naar Rome en kruipt op zijn knieën de trap van een kerk op en dergelijke.

- Vraag aan je kind(eren):

1. Helpt hem dat?
2. Hoe komt het dat dit niet helpt?

3. Wat is rechtvaardig voor God? (*Dan is het recht [=goed] met God*)
4. Waarom is het niet recht met God? (*Dat komt door de zonde. Er staan zonden tussen God en ons. Door de zonde is er een kloof tussen God en de zondaar*)
- Schrijf op een briefje 'rechtvaardig voor God' (of laat dit één van de kinderen schrijven of alle kinderen) en leg dit onder het kleed. Het is voor Maarten Luther verborgen/bedekt hoe hij rechtvaardig voor God is.

Bijbel erbij

Lees **Romeinen 1 vers 16-17** en bespreek deze verzen met behulp van deze vragen:

1. Wat is de rechtvaardigheid van God ook alweer (vers 17a)?
2. Waarin wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard? Wat is 'het(zelve)'?
3. Geopenbaard is hetzelfde woord als ontdekken. De rechtvaardigheid van God is verborgen/bedekt. (Wijs naar het doek op tafel met de woorden 'rechtvaardig voor God' eronder). Maar het Evangelie ontdekt het - het Evangelie maakt het bekend - het Evangelie openbaart het: het Evangelie laat je zien hoe je rechtvaardig bent voor God.
4. Hoe dan? Hoe ben je rechtvaardig voor God (vers 17b)? (*Door het geloof in de Heere Jezus*)
5. Deze tekst gebruikt de Heilige Geest om de bedekking voor Luther weg te doen. Wat is de ontdekking van Luther? (*Je kunt nooit jezelf rechtvaardig maken. Dat kan alleen iemand anders: de Heere Jezus. Door het geloof in Hem ben je rechtvaardig voor God*)

Bezig

Als het allemaal lang genoeg geduurd heeft, kun je ook later vervolgen met de verwerking. Verwerkingssuggesties:

1. Laat jonge kinderen een kleurplaat van Maarten Luther kleuren. Er zijn twee kleurboeken verkrijgbaar bij gebeurtenissen uit het leven van Maarten Luther: 'Kleurboek bij het leven van Maarten Luther' door Daan van Oostenbrugge en 'Kleuren met Luther'. Oudere kinderen kunnen Romeinen 1 vers 17b handletteren (je vindt de tekst ook in Habakuk 2:4, Galaten 3:11 en Hebreëen 10:38). Vertel ondertussen hoe het verder gaat met Luther na zijn ontdekking.

2. Je kunt ook dieper ingaan op 'rechtvaardig door het geloof'. Luther had het over een wonderlijke ruil. De Heere Jezus neemt alle zonden van de zondaar. En Hij geeft de zondaar alles wat Hij gedaan heeft om het goed te maken met God: Zijn betaling, Zijn ge-recht-igheid. Zo is de zondaar rechtvaardig voor God.

Maak dit als volgt duidelijk:

- Knip voor de kinderen uit wit papier twee gelijke shirts (zie voorbeeld hieronder)
- Laat kinderen die kunnen schrijven met zwarte stift zonden erop schrijven. Kinderen die niet kunnen schrijven kunnen uit zwart papier stukjes scheuren en erop plakken terwijl ze vertellen aan welke zonden ze denken bij zo'n zwart stukje papier.
- Hoe kunnen die zonden weg? Hoe ben je rechtvaardig voor God?
- Laat de kinderen wat proberen: uitvegen met een gum, wegwassen met water... Het helpt allemaal niet, het wordt alleen maar erger.
- Hoe moet dat? Je hebt de Heere Jezus nodig. Hij wil jouw zwarte zonden nemen en je Zijn ge-recht-igheid geven! Plak het tweede shirt dat nog wit is over het zwarte heen.
- Laat de kinderen in eigen woorden vertellen: wat bedoelde Luther met 'de wonderlijke ruil'?



3. Verdieping voor tieners: lees samen een paar stukjes uit het boek 'Rechtvaardig door het geloof – Luthers verklaring van de Galatenbrief uitgelegd' door Evert Barten. Bijvoorbeeld rond de tekst: Galaten 3 vers 11

4. Je vindt hier een gezinsmoment/objectles over de Lutherroos:

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/hervormingsdag-lutherroos-6-16-jaar/>

Besluiten

- Ga na of de kinderen kunnen vertellen wat de ontdekking van Maarten Luther was.
- Ga na of de kinderen hebben begrepen wat 'rechtvaardig door het geloof' betekent.
- Breng de noodzaak ervan onder de aandacht: het moet goed komen tussen de heilige God en mij als zondaar. Het kan ook goed komen: daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd.
- Besluit met gebed en bid om dit zalmakende geloof.