

De laatste dagen

-gezinsmoment voor de jaarwisseling (alle leeftijden)-

Dit gezinsmoment sluit aan bij het Bijbelrooster tussen Kerst en Oud&Nieuw met als thema: 'De laatste dagen'.

Je kunt het echter ook los daarvan gebruiken.

De HEERE zorgt voor deze wereld.

Hij zegt: 'Ik ben de Eerste en de Laatste'.

Hij was er toen de wereld kwam.

Hij blijft tot de wereld stopt.

Dat is een troost: 'Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld'!

Binnenkomer

1. Leg onder een (tafel)kleed een stukje touw en een ring.
2. Ga rond de tafel zitten en zeg dat verborgen is wat hieronder ligt.
3. Vertel dat je het de kinderen gaat openbaren. Openbaren betekent onthullen, laten zien wat verborgen is.
4. Haal het kleed eraf zodat de kinderen zien wat eronder ligt.
5. Neem het touw. Laat zien dat het een begin en een einde heeft.
6. Neem de ring. Een ring is rond en heeft geen begin en geen einde.

Bespreken

- Nu naar een jaar:
 - heeft een jaar een begin en een einde?
 - wanneer was het begin van een jaar en wanneer is het einde?
- Nu de wereld:
 - heeft de wereld een begin en een einde?
 - wanneer was het begin van de wereld en wanneer het einde?
- Heeft de Heere God een begin en einde? *(Nee, Hij is eeuwig, altijd. Leg uit met de ring)*

Bijbel

Lees Openbaring 1 vers 4-8 (of zo je wilt: 1-9) en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen:

1. Waar is Johannes en waarom (vers 9)?
2. Wie komt er bij Hem (vers 1a)?
3. Wat komt Hij doen (vers 1b)?
4. Wat betekent 'openbaring' / wat is 'openbaren'?
5. 'Want de tijd is nabij' (vers 3). Dat is hetzelfde als wat de Bijbel noemt 'de laatste dagen'. Welke tijd is / dagen zijn dat? *(De tijd tussen Jezus' eerste komst (Zijn geboorte) en Zijn tweede komst (Zijn wederkomst))*
6. Hoe komt de Heere Jezus terug (vers 7a)?

7. Welke Namen geeft de Heere Jezus Zichzelf (vers 8)? (*Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Omega: de laatste letter van het Griekse alfabet. Bij ons de A en de Z*)
8. Wat zegt de Heere Jezus door deze Namen? (*Dat Hij erbij is van A tot Z. Hij laat Zijn volk op aarde niet alleen. Zie, Ik ben met u. Hij was erbij toen de aarde begon, bij de schepping. Hij is erbij als de aarde stopt, bij de wederkomst. Hij regeert. Hij zorgt. Hij is de God van verleden, heden en toekomst.*)
9. Waarom is dat tot troost voor Johannes en voor ons?
10. Noem met elkaar een aantal gebeurtenissen uit het achterliggende jaar waarbij je merkte dat de Heere erbij was en zorgde! Dank de HEERE daarvoor!
11. Maak je je zorgen om het nieuwe jaar? Bid of Zijn Namen met je mee mogen gaan het nieuwe jaar in, zodat je weten mag dat Hij erbij is!

Bezig

1. Print en knip de Alpha en de Omega in de ring (beeld van eeuwig) uit die je hieronder vindt.
2. Schrijf met witte of gouden pen een Bijbeltekst in de rand (bijvoorbeeld Openbaring 1 vers 8a of Mattheüs 28 vers 20).

Variant 1:

3. Teken op vliegerpapier een rondje dat even groot is en knip ook dit uit.
4. Plak de zwarte Alpha en Omega met de ring op dit rondje.
5. Doe er een touwtje aan en hang het voor het raam.

Variant 2:

3. Teken op een wit vel een rondje dat even groot is.
4. Trek met een linaal en een zwarte pen lijnen zodat er verschillende vakken ontstaan.
5. Kleur die vakken in met mooie kleuren en knip uit.
6. Bestrijk het met olie en laat goed drogen.
7. Plak de zwarte Alpha en Omega met de ring erop.
8. Doe er een touwtje aan en hang het voor het raam.



Besluiten

Leer de Bijbeltekst die je hebt opgeschreven met elkaar. Bij beide genoemde teksten vind je leerondersteuning op de website: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/
www.bijbelsopvoeden.nl/product/openbaring18-leren/
 Besluit met gebed en neem de bid- en dankpunten van vraag 10 en 11 daarin mee.

