

# Als bladeren in de wind

Gezinsmoment voor de herfstvakantie

De herfst bepaalt mensen bij de kortstondigheid van het leven.  
Het is prachtig om in deze tijd van het jaar met kinderen een herfstwandeling te maken. Geef deze wandeling een verdieping door na te praten rond een open Bijbel: 'Wij allen vallen af als een blad...'  
Maar ook: 'Er is een Verberging tegen de wind...'

## Vorbereiding

Dit *Gezinsmoment* is een buitenactiviteit.

Neem een plastic tas mee om wat mooie herfstbladeren en vruchten te verzamelen.

## Bezig

1. Maak met het gezin een herfstwandeling. Hoe harder het waait en hoe meer bladeren er van de bomen vallen, hoe beter later thuis de vergelijking vanuit Gods Woord gemaakt kan worden.
2. Maak de kinderen attent op de wind. Laat hen luisteren naar de wind en de kracht van de wind voelen. Misschien is er ook wel een dikke boomstam of een muur waar je achter kunt staan, waardoor je de wind niet voelt.
3. Maak de kinderen ook bewust van de gevolgen van de wind: de vallende bladeren en andere herfstmaterialen.
4. Verzamel een aantal mooie bladeren en herfstvruchten zoals kastanjes, eikels en dennenappels.

## Bijbel erbij

Neem thuisgekomen de Bijbel erbij.

1. Tijdens de wandeling hebben we de wind gevoeld. **Job** zegt in hoofdstuk **7 vers 7** dat zijn leven een wind is. Wat bedoelt hij daarmee? (*We leven maar even. Het leven gaat snel voorbij. Er komt een einde aan.*)
2. In **Psalm 103** wordt een ander beeld gebruikt met dezelfde betekenis. David vergelijkt het leven met een bloem die door de wind wegwaait. Lees maar in **vers 14 tot 16**. Wat bedoelt David hiermee? (*Zoals gras of hooi door de wind wegwaait, zoals een bloem afwaait, zo zal ons leven ook eens stoppen. We moeten sterven.*)
3. **Jesaja** bedoelt hetzelfde als hij in hoofdstuk **64 vers 6** zegt dat wij allen als een blad afvallen. Lees deze tekst eens met kanttekening 21! Hoe komt het dat ons leven als een blad afvalt? Hoe komt het dat wij moeten sterven? (*Dat komt door de zonde. God moet de zonde straffen. Hij doet dat met de dood.*)

## Bezig

1. Zing met elkaar Psalm 103 vers 8.
2. Maak met de kinderen een herfststuk van de verzamelde herfstmaterialen. Dit kan bijvoorbeeld op een groot bord (of platte schotel) of op een dienblad.

Je kunt de herfstmaterialen ook bewaren voor een andere keer. Bijvoorbeeld voor een Bijbelse kijktafel met herfstvruchten i.v.m. dankdag (zie website).

3. Zing met elkaar Psalm 103 vers 9.

### **Bijbel erbij**

Veel mensen worden in de herfst verdrietig, omdat de natuur hen zo duidelijk laat zien dat wij allen als een blad zullen afvallen en het leven voorbijgaat. Maar vers 9 van Psalm 103 laat ons zien dat er een 'maar' van God is. De Bijbel zegt nog twee mooie dingen over de wind en de bladeren waar we in deze tijd van het jaar aan kunnen denken.

1. Lees maar in **Jesaja 32 vers 1 en 2**. Er is een Verberging tegen de wind. Wie bedoelt Jesaja daarmee? (*De Heere Jezus.*) Wat gebeurde er toen je achter een muur of dikke boomstam ging staan? (*Toen voelde je de wind niet.*) Waarom wordt de Heere Jezus een Verberging tegen de wind genoemd? (*De Heere Jezus heeft voor Zijn kinderen de toorn van God tegen de zonde gedragen. Hij is in plaats van Zijn kinderen voor hun zonden gestraft. Wie in de Heere Jezus gelooft, krijgt geen straf meer, maar het eeuwige leven.*)
2. Daarom vergelijkt de Bijbel Gods kinderen met een boom waarvan het blad niet zal afvallen en de ongelovigen met een boom waarvan de wind de bladeren wel laat afvallen. Lees maar in **Psalm 1**. Er zijn twee soorten bomen. Op welke boom lijkt jouw leven?

#### **Lessen uit de natuur**

**Agur (Spreuken 30) voelt zich onwetend en klein  
als hij de schepping om zich heen bekijkt.  
Door Gods goedheid mag hij wijze lessen  
vanuit de schepping ontvangen.**

Op meer plaatsen in de Bijbel staat beschreven dat mensen mogen leren uit de natuur. De Nederlandse Geloofsbelijdenis geeft in artikel 2 treffend aan dat mensen uit de schepping kunnen leren dat er een God is. De schepping is 'voor onze ogen als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen.' Met het gezin de natuur in trekken, kan dus heel vruchtbaar zijn.