

Het gescheurde voorhangsel -gezinsmoment voor Goede Vrijdag (4-12 jaar)-

**Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis
scheurde het voorhangsel in tweeën: van boven tot beneden.**

Wat betekent dat?

**Als je in de lijdensweken hebt stil gestaan bij de tabernakeldienst,
is het mooi om op Goede Vrijdag na te denken over
het voorhangsel dat scheurt.'**

**Daarbij kijk je ook even
naar wat er op de Grote Verzoendag gebeurt.
Goede Vrijdag en Grote Verzoendag hebben met elkaar te maken.**

Nodig: Voor elk kind een lapje stof om te scheuren

Binnenkomer

Geef elk kind een lapje stof. Zou dit lapje stof zomaar ineens in tweeën kunnen scheuren? Nee, dat kan niet. Zou een gordijn zomaar ineens in tweeën kunnen scheuren? Nee, dat kan ook niet. Als een lap stof of een gordijn in tweeën scheurt, moet iemand dat doen. Laat de kinderen proberen om hun lap stof in tweeën te scheuren.

Bespreken

Kijk nog eens goed naar de kleurplaat/bouwplaat/maquette van de tabernakel.

1. Wat is de voorhang of het voorhangsel? *(Een groot en zwaar gordijn van ongeveer 5 meter breed en 5 meter hoog)*
2. Waartussen hangt het? *(Tussen het heilige en het heilige der heilige)*
3. Waarom hangt het daar? *(Achter het voorhangsel staat de ark van het verbond [=de genadetroon van God]. Het heilige der heilige is het paleis van God. Niemand kan zomaar bij God komen. Daarom zit het gordijn ervoor.)*
4. Hoe zag het stof van dit gordijn eruit? Waarom zo? *(Het gordijn heeft de kleuren wit, hemelsblauw, purperrood en scharlakenrood en er staan engelenfiguren op. De engelen op het gordijn zijn als beveiligers. Ze staan op wacht. Ze beschermen hun Koning)*
5. Waar doen die engelen je aan denken? *(Die engelen doen denken aan de zondeval. Toen stuurde God Adam en Eva weg uit het paradijs. Engelen met een vlammen zwaard stonden bij de ingang. Adam en Eva konden er niet meer in en mochten er niet meer in. Dat kwam door de zonde. Onze zonden maken een scheiding tussen God en ons. Door onze eigen schuld is de voorhang gesloten en kunnen we niet zomaar bij God komen)*
6. Eén dag in het jaar mag de hogepriester het voorhang een klein stukje opzij schuiven en in het heilige der heilige komen. Op welke dag is dat? *(Op Grote Verzoendag)*

7. Wat moet hij meenemen als hij naar het heilige der heilige gaat? *(De hogepriester moet bloed meenemen en dat op het verzoendeksel van de ark druppen en op de grond ervoor. Het bloed is het middel waardoor de zondige hogepriester bij de heilige God kan komen)*

8. Naar Wie wijst dat bloed? *(Naar de Heere Jezus)*

9. Wat hebben Grote Verzoendag en Goede Vrijdag met elkaar te maken? *(Op Goede Vrijdag stierf de Heere Jezus. Hij gaf Zijn bloed en Zijn leven. Door Hem kunnen zondige mensen weer bij de heilige God komen. Hij verzoent zondaren met God)*

We gaan nu uit de Bijbel lezen hoe God laat zien dat Goede Vrijdag en Grote Verzoendag met elkaar te maken hebben.

Bijbels erbij

Pak de Bijbels erbij. **Lees Markus 15:33-38 en Hebreëën 10:19-20.** Bespreek deze gedeelten aan de hand van de volgende vragen:

1. Wat gebeurt er in de tempel als de Heere Jezus sterft (vers 38)?

2. Wie doet dat? *(God de Vader)*

3. Waarom doet Hij dat (vers 19-20)? *(Om daarmee te laten zien dat het bloed van de Heere Jezus de weg terug naar God is. De weg naar God is weer open omdat de Heere Jezus gestorven is. Het voorhangsel hoeft er niet meer voor. Dieren hoeven niet meer geofferd te worden)*

4. Wat hebben Grote Verzoendag en Goede Vrijdag dus met elkaar te maken? *(Grote Verzoendag liet aan de Israëlieten zien dat verzoening met God nodig is en dat dit gebeurde door bloed. Goede Vrijdag laat alle mensen zien verzoening met God mogelijk is, omdat de Heere Jezus Zijn bloed gegeven heeft)*

Bezig

Laat de kinderen een tekening of creatief werkstuk (met lapjes stof bijvoorbeeld) maken van het voorhangsel in de tempel dat scheurt.

Je kunt ze ook een kleurplaat erover laten inkleuren. Een bruikbare kleurplaat vind je bijvoorbeeld hier: <https://gkvpn.nl/coppermine/displayimage.php?album=3&pid=436>

Besluiten

In vers 29 van Hebreëën 10 schrijft Paulus over mensen die de Zoon van God vertreden en Zijn bloed onrein achten. Spreek hier met je kinderen over. Wanneer vertreed je de Heere Jezus en acht je Zijn bloed onrein? Hoe doe je dan? Kijk eens naar je eigen leven. De Heere Jezus gaf Zijn bloed en maakte verzoening met God mogelijk. Heb je daar nou belang bij? Heb je Hem nodig? Hoe kun je gelovig gebruik van Hem maken?