



Ontdek je stamboom

Gezinsmoment voor de Adventsweken (7-16 jaar)

**Heb je weleens een stamboom gemaakt van de familie?
Of heeft iemand anders daar misschien aan gewerkt?
Zoek je stamboom maar eens op.
In de Bijbel staat de stamboom van de Heere Jezus.**

Nodig

Pennen of stiften en een restant rol behang, Bijbel met kanttekeningen.

Bespreken

Drink eerst gezellig iets met elkaar. Breng het gesprek op het gezin en de familie. Als de kinderen niet weten wat een stamboom is, leg dit dan eerst uit. *(Jij bent geboren uit papa en mama. Die hebben (of hadden) ook een vader en moeder. Dat zijn (of waren) opa en oma. Die hadden ook een vader en moeder. Als je al deze namen opschrijft, kun je zien hoe de familie is gegroeid. Je krijgt dan een stamboom.)*

Bezig

Is er een stamboom van de familie? Zoek deze op en ga deze met elkaar na. Is er geen stamboom van de familie? Probeer dan zelf met de kinderen een stamboom te maken. Begin onderaan bij de kinderen en probeer het zo ver mogelijk uit te werken.

Bijbel erbij

Lees **Ezra 2 vers 62**.

- Hoe heet een stamboom in de Bijbel? *(Geslachtsregister)*
- Waarom waren geslachtsregisters in de tijd van de Bijbel zo belangrijk? *(Kanttekening 19: In de tijd van de Bijbel was het belangrijk om te weten uit welke familie je kwam. Er was bijvoorbeeld de regel dat alleen iemand uit de stam van Levi priester mocht zijn. Daarvoor moest je natuurlijk precies weten wie er bij die stam hoorden. Daarom werd dat goed bijgehouden in een geslachtsregister. Maar er is nog een reden: de Heere Jezus zou geboren worden. In het Oude Testament werd steeds meer over Hem verteld. Hij zou uit de stam van Juda geboren worden. Hij zou familie van koning David zijn. Toen Hij geboren werd, hebben de mensen zich misschien afgevraagd: zijn Jozef en Maria, deze arme en onbelangrijke mensen, de koninklijke familie waaruit de Messias geboren zou worden? Ja, de stamboom is goed bijgehouden. Mattheüs en Lukas laten in hun Bijbelboek allebei zien dat de Heere Jezus echt uit de stam van Juda en de familie van David geboren is. Hij is echt Degene Die God in het Oude Testament beloofd heeft, de Messias!)*

Lees **Mattheüs 1 vers 1-16**.

- Van Wie is deze stamboom? *(Van de Heere Jezus)*

- Wat voor soort mensen heeft Hij in Zijn familie en wat weet je van hen? (Kies een aantal opvallende namen. Juda: de tweeling Perez (Fares) en Zerah (Zara) zijn niet bij zijn eigen vrouw geboren, maar bij zijn schoondochter Tamar. Rachab: Rachab was een vrouw uit Kanaän, een buitenlandse vrouw, die veel verkeerde dingen had gedaan, omdat ze een hoer was geweest. Joodse mannen mochten helemaal niet met buitenlandse vrouwen trouwen. En toch staat haar naam en ook de naam van de buitenlandse Ruth in de stamboom van de Heere Jezus. David: Salomo is een kind van David en Bathséba. David zag Bathséba, de vrouw van Uria, en wilde haar als vrouw hebben. Hij zorgde dat Uria gedood werd en trouwde met haar. Een poosje later werd Salomo geboren. Jezus' geslachtsregister staat vol met namen van mensen die opvallende zonden hebben gedaan. Wat een stamboom vol zonde. Ja, maar het is ook een stamboom vol genade. Genade is iets wat je krijgt, maar wat je helemaal niet verdiend hebt. Zondige mensen hebben straf verdiend. Maar God stuurt geen Rechter naar de aarde, maar een Redder, een Zaligmaker. Hij laat iemand komen door Wie zonden vergeven kunnen worden. De Heere Jezus schaamt Zich er niet voor om bij zo'n familie te horen. Juist voor zulke mensen is Hij gekomen. Hij wil zondaren zalig maken: 'Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering'. Hoor jij ook bij de familie van zondaren?)

Besluiten

De mensen die in de stamboom van de Heere Jezus staan, zijn familie van Hem. We lezen in de Bijbel over Zijn moeder en Zijn broers. Wil je ook familie van Hem zijn? Dat kan. **Lees** maar in **Matthéüs 12 vers 46-50**. Op een dag staat de familie van de Heere Jezus aan de deur van het huis waar Hij preekt. De Heere Jezus gebruikt dit om de mensen iets te leren. Hij legt uit dat Zijn aardse familie voor Hem niet het belangrijkste is. Het gaat Hem om Zijn geestelijke familie. Wie zijn er geestelijk familie van Hem? Mensen die leven zoals Zijn Vader wil. Zoals mensen door geboorte bij een gezin gaan horen, zo gaan ze door wedergeboorte en bekering bij het gezin van God horen. De Heere Jezus is de Zoon, Kind van Zijn Vader. Mensen die in Hem geloven, worden kinderen van God genoemd. Deze mensen waren eerst geen familie van de Heere Jezus. Ze waren kinderen van de zonde en gehoorzaamden de duivel. Maar de Heere Jezus heeft dat veranderd. Hij heeft alles nieuw gemaakt. Nu zijn ze als kinderen van God gehoorzaam aan de Heere. Familie zijn van de Heere Jezus... dat kan dus ook in deze tijd.