

Deuteronomium 32:10-12

DE HEERE VOND HET VOLK IN DE WOESTIJN.
HIJ ZORGDE VOOR HEN.
ER WAREN GEEN ANDERE GODEN
DIE VOOR HET VOLK ZORGDEN.

Hij vond hem in een land der woestijn,
en in een woeste huilende wildernis;
Hij voerde hem rondom,
Hij onderwees hem,
Hij bewaarde hem als Zijn oogappel.

Gelijk een arend zijn nest opwekt,
over zijn jongen zweeft,
zijn vleugelen uitbreidt,
ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;

Zo leidde hem de HEERE alleen,
en er was geen vreemd god met hem.



Mozes gebruikt twee voorbeelden hoe goed de Heere voor het volk Israël zorgt



MOZES HEEFT HET VOLK
ISRAËL VOOR DE LAATSTE
KEER TOEGESPROKEN.
NU ZINGT HIJ HET LIED DAT
DE HEERE HEM GEEFT.
MOZES WEET DAT HIJ HIERNA
ZAL STERVEN.

