

Wet als spiegel
Gezinsmoment of objectles (3-13 jaar)
- Catechismus Zondag 2 -

Wat is de bedoeling van de wet?
Waarom wordt die elke zondagmorgen in de kerk voorgelezen?
De wet is een spiegel.
Wat zie je daarin?

Vorbereiding

Binnenkomer: Houd zonder dat de kinderen het zien een brandende lucifer onder een schoteltje, zodat er een laagje roet onder het schoteltje komt. Houd het schoteltje apart. Leg een (hand)spiegel binnen handbereik.

Bezig: Print zoveel kleurplaten als je nodig hebt voor de jongste kinderen. Met oudere kinderen kun je ook een handspiegel figuurzagen met deze kleurplaat als mal. Zorg dan dat je daar materiaal voor hebt. Je kunt bij een keuken- of badkamerspecialist om restjes spiegel vragen en die gebruiken. Je kunt eventueel ook met aluminiumfolie werken. In dat geval kun je karton als ondergrond gebruiken.

Binnenkomer

Laat iedereen gaan zitten. Vraag of er een liefhebber is die iets wil uitproberen. Wijs anders een kind aan die wel tegen een stootje kan.

- Neem zelf een schoon schoteltje en geef het kind het schoteltje met roet eronder (zonder dat het dat weet uiteraard; laat het niet aan de onderkant kijken).
- Doe vanuit je eigen schoteltje voor wat je wilt dat het kind zo dadelijk met z'n ogen dicht doet: met z'n wijsvinger onder het schoteltje wrijven en dan langs z'n wang en kin vegen.
- Laat dit kind de ogen dicht doen en vervolgens de opdracht uitvoeren.
- De andere kinderen kijken in spanning toe. Maan hen om niet te verklappen wat er gebeurt.
- Laat het kind de ogen open doen en vraag wat hij/zij denkt dat er gebeurd is.
- Hoe kan hij daarachter komen? Door in een spiegel te kijken.
- Geef hem/haar een spiegel. Wat ziet hij/zij?

Bijbel erbij

Lees uit de Heidelbergse Catechismus **Zondag 2** en bespreek deze tekst aan de hand van de volgende vragen:

1. Wat zie je als je strepen op je wang hebt en in een spiegel kijkt? *(Dat je vuil bent)*
2. Wat is de wet van God? *(De tien geboden. In de wet zegt God hoe Hij wil dat wij leven – wat we wel mogen doen en niet moeten doen)*
3. Wat zie je als je in de spiegel van de wet kijkt? *(Dat je ellendig bent)*
3. Wat is de ellende van de mens? *(Dat hij zonder God leeft en vol zonde is. Dat hij niet luistert naar Gods goede geboden)*

4. Wat vraagt de wet van ons? *(Dat wij God liefhebben boven alles en onze naasten liefhebben als onszelf)*
5. Wat betekent dat? *(Dat ik met heel mijn hart en heel mijn verstand en al mijn krachten God dien en ook mijn naaste)*
6. Elke zondagmorgen houdt God de spiegel van Zijn wet aan ons voor. Heel veel mensen zien niet dat ze vuil zijn van de zonde als ze daarin kijken. Hoe komt dat? *(Door de zonde leven we in het donker. In het donker kun je niet in een spiegel kijken. Dan zie je niets. Het is nodig dat de Heilige Geest met Zijn licht schijnt, dat Hij de lamp aan doet in je hart. Dan zie je hoe vuil het daar is als je in de spiegel van Gods wet kijkt. God vraagt liefde, maar ik haat).*
7. Wat moet je doen als Gods wet wordt voorgelezen in de kerk? *(Goed luisteren en aan de Heere vragen of Hij je wil laten zien hoe vuil/zondig je bent)*

Bezig

Laat de kinderen de handspiegel maken (zie www.bijbelsopvoeden.nl onder materialen voor kinderen Heidelbergse Catechismus Zondag 2). Kies welk materiaal je daarbij gebruikt (zie voorbereidingen).



Laat kinderen die kunnen schrijven rond de spiegel een samenvatting van de wet schrijven. Bijvoorbeeld: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf'.

Besluiten

Kijk even verder met de kinderen.

- Wat heeft het kind gedaan dat in de spiegel zag dat het zwarte vegen op zijn of haar wangen en kin had? *(Het heeft zich gewassen zodat hij/zij weer helemaal schoon werd)*
- Wat moet je doen als je in de spiegel van Gods wet ziet dat je vuil van de zonde bent? *(Je laten wassen door de Heere Jezus. Daar bid je ook elke avond om: 'Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein'. Het bloed van de Heere Jezus maakt je schoon van al je vuile zonden)*