



**Zondag 26 maakt een begin met het uitleggen
van de betekenis van de Heilige Doop.**

Zondag 27 vervolgt dit.

Een belangrijk thema voor kinderen.

Wat betekent het dat je gedoopt bent?

Binnenkomer

Zorg voor een bak aarde. Laat één van de kinderen (of jijzelf) z'n handen vies maken in de zwarte aarde. Laat aan de rest van de kinderen zien hoe vies de handen zijn. Vraag de kinderen wat je moet doen om ze schoon te krijgen. Inderdaad: je hebt water nodig. Water wast het vuil van je handen af.

Bespreken

Trek de lijn door naar de doop.

1. Waarmee wordt een kindje gedoopt? *(met water)*
2. Waarvoor gebruik je water? *(om vuile dingen schoon te maken)*
3. Wat laat het water van de doop zien? *(Dat je hart dat vuil is van de zonde schoongemaakt moet worden)*
4. Wat laat het water van de doop nog meer zien? *(Dat je hart dat vuil is van de zonde schoongemaakt kan worden: er is water)*
5. Waardoor wordt een vuil hart schoongemaakt? Waar wijst het water van de doop op? *(Op het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. De doop zegt dat de Heere Jezus je hart kan en wil schoonmaken)*

We gaan erover lezen in Zondag 26 en 27.

Bijbel erbij

Lees Zondag 26 Vraag&Antwoord 69 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen:

1. Wat neemt de onzuiverheid [=vuilheid] van het lichaam weg? *(Water)*
2. Wat neemt de onreinheid [=zonden] van de ziel weg? *(Het bloed van de Heere Jezus en de Heilige Geest)*

Lees Zondag 27 Vraag&Antwoord 72 en/of bespreek dit met behulp van de volgende vraag:

3. Worden je zonden door de doop echt afgewassen? *(Nee, de doop wijst op de reiniging van de zonden. Alleen het bloed van de Heere Jezus wast de zonden af)*

Lees Zondag 27 Vraag&Antwoord 73 en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen:

4. Hoe wordt de doop in de Bijbel genoemd? (*Het bad van de wedergeboorte. En: de afwassing van de zonden*)
5. Waarom wordt de doop in de Bijbel zo genoemd? (*Om ons daarmee te leren wat we in het begin al zagen: zoals water vuil van je lichaam afwast, zo neemt het bloed van de Heere Jezus onze zonden weg*)

Bezig

- Je kunt met elkaar 1 Johannes 1 vers 7b leren: 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn [=Gods] Zoon, reinigt ons van alle zonden' (je vindt een leerondersteuning met pictogrammen en gebaren op www.bijbelsopvoeden.nl).
- Je kunt de kinderen een verwerking bij deze Bijbeltekst laten maken, bijvoorbeeld handletteren.
- Je kunt kinderen een verwerking bij de Heilige Doop laten maken, bijvoorbeeld een kleurplaat of verftekening.



Besluiten

Benadruk de waarde van de doop. Jij bent gedoopt. De Naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest staan op je voorhoofd. Zij vertellen je hoe je zonden vergeven kunnen worden. Zij wijzen jou de weg naar de zaligheid. Heel veel kinderen in ons land weten niet dat hun hart vuil is van de zonde. Heel veel kinderen in ons land weten niet dat het vuil van de zonden afgewassen kan worden door het bloed van de Heere Jezus. Jij weet het wel. Maar: het is niet genoeg dat je weet dat je vuil door de zonde bent. Het is ook niet genoeg dat je weet dat het bloed van de Heere Jezus je vuile zonden af kan wassen. Je moet gewassen zijn. Je zonden moeten vergeven zijn. Zorg dat je ook dat te weten komt bij God vandaan.