



Versterking van het geloof
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 25 Vraag&Antwoord 66 en 67

In Vraag&Antwoord 65 ging het over het gereedschap dat de Heilige Geest gebruikt in Zijn werkplaats (de kerk): de verkondiging van het Evangelie en het gebruik van de sacramenten.

Door het Evangelie werkt Hij het geloof.

Door de sacramenten versterkt Hij het geloof.

Je kunt de sacramenten vergelijken met twee stokjes naast een plant: die stokjes zijn bedoeld om de plant sterker te maken, zodat deze niet omvalt maar goed blijft staan. Kijk eens goed... die stokjes zijn eigenlijk een kruis!

Binnenkomer

Laat een klein plantje of stekje zien. Dat is heel teer. Dat valt zo om. Daarom zet een tuinman er een stokje naast. Hij heeft een werkplaats met een werkbank waar hij voor de kleine plantjes zorgt. Hij pakt een stokje en zet die naast de plant. En soms gebruikt hij wel meer stokjes. Zo'n stokje maakt de plant stevig. Het versterkt de plant

Bespreken

Het geloof in het hart van een kind van God wordt vaak vergeleken met een plant. Die plant is ook teer en heeft ook versterking nodig.

- Wie zorgt er voor de plant van het geloof? (*De Heilige Geest*)
- Wat is Zijn werkplaats? (*De kerk*)
- Hij geeft de plant van het geloof voeding. Hoe? (*Door de Bijbel*)
- Hij gebruikt twee stokjes om de plant van het geloof sterker te maken. Welke? (*De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal*)
- Hoe noemen we die twee? (*Sacramenten*)

We gaan erover lezen in Vraag&Antwoord 66-68 van Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus.

Bijbel erbij

Lees Zondag 25 Vraag&Antwoord 66 en 67 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen:

1. Sacramenten zijn een tekening bij de Bijbel. Wat laten ze zien (Vraag 67)? (*Ze wijzen naar het offer van de Heere Jezus aan het kruis*)
2. Wat leert het offer van de Heere Jezus aan het kruis ons (Antwoord 66, tweede stuk)? (*Dat we alleen door Zijn offer vergeving van onze zonden en het eeuwige leven kunnen krijgen*)
3. Hoe versterken de sacramenten het geloof (Antwoord 67)? (*Ze laten zien dat de Heere Jezus echt gestorven is en dat alles wat nodig is om zalig te worden bij Hem te krijgen is*)

Bezig

Plant met de kinderen een stekje of een boon. Verstevig met stokjes. Geef elk kind een plantenbordje en laat het daarop iets schrijven of tekenen bij Zondag 25 Vraag&Antwoord 66-67. Heb je geen plantenbordjes, dan kun je ook een afbeelding van een plantenbordje geven en daarop laten schrijven of tekenen. Je kunt zo'n afbeelding vinden op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/heidelbergse-catechismus/



Besluiten

Sacramenten vertellen iets zonder woorden. Ze laten iets zien. Daarom worden ze wel vergeleken met een verkeersbord: die vertelt ook iets zonder woorden en laat iets met een plaatje zien.

Wat is dus belangrijk als er in de kerk gedoopt wordt en Heilig Avondmaal gehouden wordt? *(Dat je goed kijkt. Wat de dominee in de preek zegt, kun je zien als er gedoopt wordt of Heilig Avondmaal gehouden wordt: het gaat om het offer van de Heere Jezus aan het kruis)*