

Bruikbare boeken rond het thema 'Kerk'

Voor kinderen van 3-6 jaar:



In het boek *Pieter mag mee naar de kerk* legt Willemieke Kloosterman-Coster voor jonge kinderen eenvoudig uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. Achterin het boek staan pictogrammen om aan kinderen de volgorde van de kerkdienst uit te leggen.

Uitgeverij De Banier, ISBN 9789033633089

Voor kinderen van 4-7 jaar:



In het boek *Het huis van God* legt ds. J.A. de Koeijer aan de hand van Anne die voor het eerst mee gaat naar de kerk aan kinderen uit wat er in de kerk gebeurt.

Uitg. Groen, ISBN 9789050304672

Alleen tweedehands of in bibliotheken verkrijgbaar

Voor kinderen van 7-10 jaar:



In het boek *Pap, wat is een ambt?* gaat Liesbeth van Binsbergen aan de hand van de ervaringen van Stefan voor wat oudere kinderen dieper in op aspecten van de eredienst.

Uitg. Groen, ISBN 9789050306423

Alleen tweedehands of in bibliotheken verkrijgbaar

Voor tieners:



In het boek *Waarom zou ik... naar de kerk gaan?* noemt Laurens Snoek dertig redenen in de hoop dat jongeren daardoor de waarde van een kerkdienst beter gaan zien.

Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033123092

Voor jongeren:



Peter van Olst denkt in het boek *In mijn gemeente ben ik thuis* met jongeren na over hun plaats in de gemeente en wat het betekent om dooplid te zijn in je gemeente.

Uitg. De Banier, ISBN 9789402902488