

## Bruikbare boeken rond het thema 'Doop' Voor ouders



*Je kindje laten dopen* - Ds. P. van Ruitenburg, uitg. Den Hertog.

Voor ouders die hun kindje ten doop (hebben laten) houden heeft ds. P. van Ruitenburg een eenvoudig, maar helder boekje geschreven. Op de hem kenmerkende schrijfwijze zet hij ouders stil bij de ernstige en rijke betekenis van Gods verbond, de Heilige Doop en wat ouders beloven. Van harte aanbevolen!



*Paspoort van het Koninkrijk* – Ds. P. de Vries, uitg. Den Hertog.

Ds. P. de Vries heeft een boekje geschreven over de betekenis van de Heilige Doop. Hij noemt het sacrament van de Heilige Doop het paspoort van Gods Koninkrijk en een zichtbare afbeelding van de zaligheid. Alleen als iemand wedergeboren is, geeft dit paspoort toegang tot Gods Koninkrijk.

## Voor kinderen en jongeren

### Prentenboek 3-6 jaar:



*Een jurk voor Judy* -Ada Schouten-Verrips, uitg. De Banier.

*Een jurk voor Judy* is een prachtig prentenboek met behulp waarvan aan kinderen van ongeveer 3 tot 6 jaar de betekenis van de doop uitgelegd kan worden.

### Tieners:



*Gedoopt* - Ds. W. Harinck, uitg. Den Hertog.

Kort en krachtig komen in dit boekje alle vragen rond de Doop die tieners kunnen hebben aan de orde: vragen rond overdoop, onderschatting en overschatting van de Doop, de noodzaak van geloof-bekering-wedergeboorte, de zekerheid van wat God beloofd heeft en dergelijke.

### Jongeren:



*Jij bent gedoopt* – Ds. R. van Kooten, uitg. Brevier. In dertig korte

hoofdstukjes met gespreksvragen na elk hoofdstuk neemt Ds. Van Kooten jongeren mee in zijn zoektocht naar de betekenis van de Heilige Doop.