

De vrucht van de Geest: van de eerste christenen naar nu

Bijbelrooster voor de week na Pinksteren

Galaten 5 vers 22:
'Maar de vrucht van de Geest is:...'

Maandag: 'Liefde - blijdschap – vrede'

Lees Handelingen 2:41-47

Kern: De Heilige Geest werkt niet alleen in de discipelen die het Evangelie verkondigen, maar ook in de mensen die het horen. Het werk van God in het hart merk je aan de vrucht van de Geest in het leven.

Bespreken: De Bijbel zegt: 'Uit de vrucht wordt de boom gekend' (Mattheüs 12:33b). Wat betekent dat? Wat is de vrucht van de Geest die aan een goede boom groeit (Galaten 5:22)? Hoe hoor je in het gelezen gedeelte dat de vrucht van liefde er is? Hoe weet je dat de vrucht van blijdschap er is? Waaraan merk je de vrucht van vrede? Wat kunnen wij van dit Bijbelgedeelte leren?

Dinsdag: 'Goedheid – geloof'

Lees Handelingen 3:1-12 en 16

Kern: De Heilige Geest werkt naastenliefde in het hart. Dat uit zich in het goede voor de ander zoeken. De Heilige Geest geeft ook geloof.

Bespreken: Hoe zie je de vrucht van goedheid in het leven van Petrus en Johannes? Hoe zie je de vrucht van geloof in hun leven (vers 6)? Hoe zie je de vrucht van geloof in het leven van de kreuple man (vers 16)? Hoe zou je de vrucht van geloof en goedheid nu aan iemands leven kunnen zien?

Woensdag: 'Lankmoedigheid/Geduld – goedertierenheid/liefde&trouw'

Lees Handelingen 4:1-12

Kern: Wat is Petrus - die eerder vaak haantje-de-voorst was, niet zoveel geduld had en zijn Meester verloochende -verandert. Dat is een vrucht van de Heilige Geest.

Bespreken: Vergelijk Petrus voor Pinksteren met Petrus hier – wat valt je op als je kijkt naar de vrucht van geduld en de vrucht van liefde en trouw tot zijn Meester? Hoe komt dat (vers 8)? Wat is het verschil tussen vrucht van de Geest en karakter? Welke karaktereigenschap van jezelf vind je moeilijk? Hoe kan de Geest die ombuigen?

Donderdag: 'Zachtmoedigheid'

Lees Handelingen 5:27-41

Kern: De apostelen zijn gevangen genomen, maar de Heere heeft een engel uit de hemel gestuurd om hen te bevrijden. Meteen gaan ze weer preken, maar de Joodse Raad laat ze halen en ze worden ondervraagd.

Bespreken: Wat is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid (vers 33 en 40)? Hoe zie je zachtmoedigheid in het leven van de apostelen (vers 41)? Zachtmoedigheid heeft alles te maken met getemd zijn. Wat kun je vertellen van een getemd dier? Wat kun je vertellen van een zachtmoedig mens?

Vrijdag: 'Matigheid/zelfbeheersing'

Lees Handelingen 4:32-37

Kern: Als de Heilige Geest in je leven komt, gaat het niet meer om 'hebben-hebben', maar wil je uitdelen. Dan word je matig in de wereld omdat het gaat om het Koninkrijk van God.

Bespreken: Waaraan zie je matigheid bij de eerste christenen (vers 32 en 34)? Hoe zie je matigheid in het leven van Joses (vers 37)? Geef eens wat voorbeelden hoe je nu matig kunt zijn! Wat heb je geleerd van het nadenken over de vrucht van de Geest in deze week?