

Hoe ruik je?

BIJBELROOSTER - THEMA: JE LEVENSGEUR

MAANDAG: De geur van het offer

Lees Numeri 28:1-8

Welk ander woord noemt God voor het offer (vers 2m)? In de Bijbel lees je steeds bij offers: tot een liefelijke reuk/geur voor de HEERE – wat betekent dat (zie bijvoorbeeld de Bijbel met Uitleg of de Bijbel met Kanttekeningen)? Hoe zouden de offers geroken hebben? Naar Wie wijzen de offers? Waarom offeren wij dus niet meer? Of... zouden we toch nog wel offeren? Denk daar vandaag eens over na...

DINSDAG: De geur van je leven

Lees Romeinen 12:1-2 en 9-21

Wij offeren geen dieren meer... wat offeren we wel (vers 1)? Wat betekent dat (zie bijvoorbeeld de Bijbel met Uitleg of de Bijbel met Kanttekeningen)? In vers 9-21 lees je wanneer je met je leven een goede geur verspreidt. Hoe vat Paulus dit samen in Efeze 5:2? Kies een vers of aantal verzen uit en bedenk wat dit concreet voor je leven betekent! Wat ruikt de HEERE aan ons leven? Is ons leven 'een liefelijke reuk/geur voor de HEERE'?

WOENSDAG: De geur van Christus

Lees 2 Korinthe 2:12-17

Welke geur verspreidt Paulus (vers 14)? Is het wel de geur van Paulus (vers 15a)? Hoe kan een zondig mens dus een goede geur verspreiden? Wat zegt de Bijbel over de geur van de Heere Jezus (Jesaja 11:3)? Wat bid je dus als je zegt: 'O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk'? In de natuur zijn er heel veel verschillende geuren – hoe is dat geestelijk (vers 16)? Wat betekent dat voor ons leven?

DONDERDAG: De geur van de Kerk

Lees Hooglied 4:7-11

Het Hooglied is een gesprek tussen Salomo en zijn bruid. Je kunt Salomo vergelijken met de Heere Jezus en de bruid met de gelovige/de Kerk. Hoe ruikt de bruid van Salomo (vers 10b)? Wat betekent dat voor de geur van de gelovigen? Hoe ruiken de kleren van de bruid (vers 11b)? Wat betekent dat? Welke les kun je uit dit Bijbelgedeelte halen?

VRIJDAG: De geur van de zonde

Lees Ezechiël 20:27-32

Waar ging Israël offeren (vers 28)? Waarom was dat niet goed – waar moesten ze offeren? Hoe ruikt de geur van de zonde? Welk verschil moet er zijn tussen Israël en de heidenen toen / de kerk en de wereld nu? Hoe is dat in ons leven te zien? Wat heb je deze week uit de Bijbel geleerd over je levensgeur?

Extra:

-Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je 2 Korinthe 2 vers 15a in pictogrammen en gebaren om te leren.

-Bijbelmoment: Bij dit Bijbelrooster vind je ook een Bijbelmoment of Gezinsmoment om concreet bezig te zijn rond het thema (geurzakje maken, geurkaarsje of -stokje branden, geurbosje knippen, geurzeepje neerleggen en dergelijke).