



Dag 1: Bevrijd van de vijand

Lees: Psalm 106:1-12

Kern: Deze Psalm kijkt terug naar de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte.

Gesprek: Wij kijken terug op 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Wie verloste Israël uit Egypte (vers 8a en 10)? Met welk doel (vers 8b en 12)? Wie bevrijdde Nederland? Wat was daar het doel van? Kijk eens even naar vers 13. Kun je dat van ons land ook zeggen?

Dag 2: Bevrijd van de geestelijke vijand

Lees: Jesaja 14:1-7

Kern: De verlossing van het volk van Israël uit Egypte en later van het volk van Israël uit Babel zijn in de Bijbel een beeld van de geestelijke verlossing: de verlossing door de Heere Jezus van de duivel en de zonde.

Gesprek: Wie verlost het volk van Israël (vers 1)? Wat geeft de Heere dan (vers 3 en 7)? Hoe zag je dat in Nederland na de Tweede Wereldoorlog? Hoe is dat als God je verlost van de duivel en de zonde?

Dag 3: Bevrijd door de Heere Jezus

Lees: Jesaja 61:1-3 en Lukas 4:16-21

Kern: De Heere Jezus laat zien dat het in het Bijbelboek Jesaja over Hem gaat.

Gesprek: De Heere Jezus is gekomen om gevangenen vrijheid te geven (vers 2). Wat betekent dat? Waarom zijn mensen gevangen? Door wie dan? Welke vrijheid geeft Hij?

Dag 4: Bevrijd van de zonde

Lees: Johannes 8:30-36

Kern: De Heere Jezus vertelt de mensen dat ze vrij moeten worden en vrij kunnen worden. De mensen begrijpen het niet: ze denken dat ze vrij zijn.

Gesprek: Waarom zijn de mensen met wie de Heere Jezus in gesprek is niet vrij (vers 34)? Wat maakt hen vrij (vers 32)? De Heere Jezus zegt ergens anders: 'Ik ben de Waarheid'. Hoe hoor je dat in vers 36? Vertel eens in eigen woorden wat er in vers 36 staat. Wat betekent dat voor ons?

Dag 5: Bevrijd van de duivel

Lees: Lukas 8:26-39

Kern: Door Legio te genezen, laat de Heere Jezus zien dat Hij sterker is dan de duivel.

Gesprek: Wat betekent deze Bijbelse geschiedenis voor ons? Welke opdracht krijgt deze man van de Heere Jezus (vers 39)? Welke les ligt daar in?

Dag 6: Leven in vrijheid

Lees: Galaten 5:1 en 13-22

Kern: Als de Heere Jezus je heeft bevrijd uit de gevangenis van de duivel en de zonde ben je vrij. Dat betekent niet dat je dan alles maar doet waar je zin in hebt. Wat het wel betekent, schrijft Paulus aan de Galaten.

Gesprek: Wat betekent: leven in vrijheid (vers 13b-14)? Aan welke dingen in het leven merk je dat (vers 22)?

Dag 7: Eeuwig gevangen of eeuwig vrij

Lees: Openbaring 21:1-8

Kern: Johannes ziet dat er na de wederkomst van de Heere Jezus twee soorten mensen zullen zijn: mensen die voor altijd gevangen zijn en mensen die voor altijd vrij zijn.

Gesprek: Wat weet je van de mensen die voor altijd gevangen zijn (vers 8)? Wat weet je van de mensen die voor altijd vrij zijn (vers 3-4)? God heeft hun bevrijd en heeft alles nieuw gemaakt in hun leven. De Heere Jezus bevrijdt nog steeds mensen! Leer Johannes 8 vers 36: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn'.