

FILIPPUS EN DE MOORMAN

BIJBELONDERWIJS PEUTERS

Bijbelrooster

Je vindt deze geschiedenis in Handelingen 8 vers 26-39.

1. Handelingen 8:26 en 27a (afb.1)
2. Handelingen 8:27b-29 (afb.2)
3. Handelingen 8:30-31 (afb.3)
4. Handelingen 8:32-34 (extra afb.)
5. Handelingen 8:35-37 (afb.4)
6. Handelingen 8:38 (afb.5)
7. Handelingen 8:39 (afb.6)

Stel eenvoudige feitvragen om na te gaan of je kind begrijpt wat je leest.

Hieronder bij 'verwerking' vind je een kleurplaat met zes kleine tekeningen, die je hierbij kunt gebruiken. Ook vind je een extra tekening die je bij dag 4 kunt gebruiken.

Bijbelse vertelling

Je vindt de geschiedenis van Filippus en de Moorman naverteld voor peuters in Kijk en Luister 2 van Laura Zwoferink.

Bijbeltekst

Johannes 1 vers 29 (of alleen 29a)

-Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier:

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes129-leren/>

-Er is bij deze Bijbeltekst ook een melodie die kan helpen bij het leren

<http://bijbelopmuziek.nl/liedjes/zie-het-lam-gods/>

Psalmsvers

Psalms 87 vers 3 sluit heel mooi bij deze geschiedenis aan.

-Je vindt hier een Psalmkaart met uitleg bij dit psalmvers:

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-87-vers-3/>

-En hier vind je een kleurplaat ervan:

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-87-vers-3-kleurplaat/>

Bijbellied

De kamerling van Candacé,
de koningin der Moren,
Verliet zijn land en ging op reis
om over God te horen.
Hij zocht God in Jeruzalem,
want daar geloofde men in Hem.

De kamerling van Candacé
Heeft God daar niet gevonden,
Maar hij nam wel een boekrol mee
Van 't Lam voor onze zonden,

Dat Zich gewillig slachten liet,
Maar Wie dat was, begreep hij niet.

Filippus kreeg van God bevel:
'Voeg u bij deze wagen'.
De Moorman zei: 'Klim vlug erop,
Ik wil wat aan u vragen'.
Filippus legde uit: 'Gods Lam is Jezus,
Die op aarde kwam'.

De kamerling van Candacé,
Hij mocht met blijdschap horen:
'Het bloed van Jezus maakt u rein'.
Hij werd opnieuw geboren.
Hij daalde in het water neer
En gaf alleen aan God de eer.

(Tekst en melodie: Ed Kooijmans)
(Bundel: Elk zing' Zijn lof, lied 91)

Dit prachtige Bijbellied is heel geschikt om met peuters te zingen en te leren bij de geschiedenis van Filippus en de Moorman. Je kunt ook kiezen voor een aantal coupletten in plaats van heel het lied.

Bijbelse kijktafel

Ik blijf het fijn vinden om voor een peuterthema twee weken uit te trekken. Peuters vinden herhaling prachtig en zo heb je de gelegenheid om er wat meer omheen te doen, zoals een knutselwerkje of een versje en/of Bijbeltekst leren. Bovendien wil ik niet alleen dat de peuter het hoort voorlezen, maar ook dat hij/zij het zelf op zijn of haar manier kan navertellen. Dan weet je wat je kind ervan meegekregen heeft en wat er wordt onthouden. Een Bijbelse kijktafel nodigt daar heel erg toe uit. Nathan (bijna 2 jaar) koos voor Filippus het Duplooppetje dat hij 'dominee' noemt. En hoe een Moorman eruit ziet, leert de kijktafel hem ook.



Bijbelse verwerking

Hieronder vind je zes plaatjes bij de geschiedenis van Filippus en de Moorman:

- Je kunt je kind het juiste plaatje bij het Bijbelgedeelte laten opzoeken en dit plaatje kleuren.
- Je kunt iets oudere peuters de plaatjes in de goede volgorde laten leggen.
- Je kunt een harmonicaboekje maken door de plaatjes achter elkaar te plakken.
- Je kunt ook laten zien wat een boekrol is door van de kleurplaatjes een boekrol te maken.



Bij dag 4 kun je de afbeelding hiernaast gebruiken!

