

**THUISONDERWIJS WEEK 4 (LIJDENSWEEK 7)**  
**THEMA: VERZOENING**

**BIJBELMOMENT #5: DAG VAN VERZOENING – GOEDE VRIJDAG**

**BIJBEL:**

Lees Lukas 23:44-47 (als dit Bijbelgedeelte vandaag al behandeld is (in de kerk bijvoorbeeld), lees dan: Hebrëëen 10:11-22)

**BESPREKEN:**

- Wat gebeurt er in de tempel als de Heere Jezus sterft (vers 45)?
- In Mattheüs 27 staat: het scheurde van boven tot beneden. Wie scheurt het dus?
- Kijk eens bij de tabernakel/tempel die je gemaakt hebt of op een plaatje van de tabernakel/tempel: wat wordt er zichtbaar als het voorhangsel scheurt?
- Wat betekent dat (Hebrëëen 10:19 en 22)? (Elk offer liet zien dat zondige mensen niet zomaar bij God kunnen komen. Er hing een dik gordijn voor de genadetroon van God (de ark van het verbond). Nu is de Heere Jezus gestorven. Hij gaf Zijn eigen bloed. Hij offerde Zichzelf. Hij is de Weg naar God. De deur is open. Het voorhangsel is gescheurd. Door het geloof in de Heere Jezus kunnen zondige mensen bij God komen)
- Paulus zegt: 'Laat je met God verzoenen!' (2 Korinthe 5:20). Wat betekent dat? Waarom moet dat? Door Wie kan dat?

**BEZIG:**

- Je kunt vandaag met kinderen die kunnen lezen de zeven kruiswoorden leren. Een hulpmiddel bij het leren vind je op de website:  
<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleur-en-doeplaat-kruiswoorden-5-12-jaar/>
- Met kinderen die nog niet kunnen lezen kun je dit Bijbels spel over de laatste lijdensweek doen: <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbels-spel-laatste-lijdensweek-3-6-jaar/>
- Je kunt een verhaal voorlezen dat de betekenis van het lijden en sterven voor kinderen kan verduidelijken. Denk aan het verhaal van een oude gevangene die voordat de executie plaatsvond de plaats van een jongere gevangene innam en zo voorkwam dat de jonge gevangene gedood werd. Of aan het verhaal van de brugwachter die zijn zoon laat sterven om het leven van heel veel treinreizigers te redden.
- Je kunt met elkaar een aantal lijdenspsalmen of lijdensliederen zingen en dit met muziekinstrumenten omlijsten.
- Eén van de gezinsleden kan een gedicht voorlezen dat met het lijden en sterven van de Heere Jezus te maken heeft.