

## BIJBELMOMENT VERLANGEN NAAR DE KERK

### BIJBEL

Kies één van de Bijbelgedeelten uit het Bijbelrooster 'Hoe lief heb ik Uw woning' van deze week ( <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-hoe-lief-heb-ik-uw-woning/>) en lees een aantal tekstverzen uit een Psalm waarin over het verlangen naar Gods huis wordt gezongen.

### BESPREKEN

Je vindt daar ook gespreksvragen om het Bijbelgedeelte met kinderen te bespreken en de lijn door te trekken naar nu. Daarbij kun je gelijk in gesprek gaan over hoe de 'anderhalve meter kerkdienst' eruit ziet.

### BEZIG

- Eén van de kinderen bouwde van lego een kerk en speelde 'kerkje' (foto 2). Je kunt je kinderen stimuleren om van lego, duplo of andere blokken een kerk te bouwen. Dat kan de buitenkant van de kerk zijn, maar ook de binnenkant.
- Je kunt ze ook in een schoendoos een kijkdoos van de kerk laten maken. Van internet of uit een fotoboek kun je plaatjes van het interieur en het orgel printen of kopiëren en die op de juiste plek plakken. Van stokjes, latjes of karton en eventueel stof kun je de kerkbanken maken. En natuurlijk mogen de gemeenteleden op afstand naar deze kijkdoos kijken. Wie wil er na zoveel weken het kerkgebouw niet weer eens van binnen zien? Dit kan mooie gesprekje tussen je kind en gemeenteleden geven!
- Je kunt je kinderen ook op gang helpen met behulp van de bouwplaat van de kerk die je op deze website vindt: <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerk-bouwplaat-kerk/>
- En als het mooi weer is, kunnen ze zelfs buiten in de zandbak een kerk van zand maken... Misschien mogen er dan wel lego- duplo- playmobile- of andere poppetjes naar buiten om mee te spelen...

