

BIJBELMOMENT PINKSTERFEEST ZENDING

BIJBEL

Lees Handelingen 2:38-41.

BESPREKEN

- Toen de Heere Jezus naar de hemel ging, zei Hij tegen zijn discipelen dat ze in Zijn Naam moesten preken bekering en vergeving van zonden onder alle volken te beginnen bij Jeruzalem (Lukas 24:47). Wat preekt Petrus op de Pinksterdag (vers 38)? Doet hij wat de Heere Jezus zei?
- Welke mensen luisteren naar zijn preek (Handelingen 2:9-11)?
- Wat gebeurt er als Petrus preekt (vers 41)?
- Waarom heeft Pinksterfeest alles te maken met zending?
- Vandaag is het Pinksterfeest. Wat kun jij doen voor de verbreiding van Gods Woord?

BEZIG

- Het is mooi om rond de tijd van Pinksteren extra mee te leven met de zending. Misschien zijn er vanuit je kerkelijke gemeente of kerkverband mensen uitgezonden naar het zendingsveld. Maak een mooie kaart of kleurplaat voor deze mensen en stuur die op. Je kunt bijvoorbeeld op www.zgg.nl/voor-kinderen/ kleurplaten vinden.
- Kijk eens op een kaart hoe vanuit Jeruzalem het Evangelie verspreid is over de hele wereld (Lukas 24:47). Je kunt van een wereldkaart uit een oude atlas (of van knutselvellen met een wereldkaart) een mooi zendings schilderij maken. Gebruik hout of dik karton als ondergrond. Plak de wereldkaart erop. Schrijf onderaan Lukas 24:47 in mooie letters. Sla een spijker (hout) of prik een speld (karton) bij Jeruzalem en daarna bij allerlei andere landen waar het Evangelie is gekomen. Neem een mooi dun draad en knoop het vast bij Jeruzalem. Sla het draad om een andere spijker heen en ga weer terug naar Jeruzalem. Ga zo alle spijkers langs (zie foto). Heb je de smaak te pakken dan kun je meer zendings schilderijen maken en deze verkopen voor de zending.
- Je kunt ook nog andere (of nog meer) ideeën bedenken (en uitvoeren!) om geld in te zamelen voor de zending (een klusjeskaart of kijkdoos bijvoorbeeld).
- Het is altijd mooi om op het Pinksterfeest een zendingsverhaal (voor) te lezen. Onder andere op de genoemde website van ZGG kun je zendings verhalen vinden. En natuurlijk is het goed om rond het Pinksterfeest niet alleen voor het werk van de Heilige Geest in je eigen hart, maar ook voor de zending (swerkers) en de uitbreiding van Gods Koninkrijk te bidden.