

BEVRIJDINGSWEEK – MEIVAKANTIE
75 JAAR VRIJHEID
#2: BEVRIJD

BIJBEL:

Lees Exodus 12:21-31

BESPREKEN:

- Je hebt gelezen over de bevrijding van Israël. Wie bevrijdde Israël (vers 27)?
- Hoe deed Hij dat (vers 22-23)?
- Wat moeten de Israëlieten elk jaar op deze Bevrijdingsdag doen (vers 25)?
- Wat vragen de kinderen dan (vers 26)?
- Waarom is het dus goed dat wij elk jaar stilstaan bij de bevrijding van Nederland?
- Welke lijn loopt er van Exodus 12 naar Goede Vrijdag en Paasfeest?
- In Johannes 8 vers 36 staat: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn'. Waarvan bevrijdt de Heere Jezus? Wat heeft Hem dat gekost?
- Waarom is het belangrijk om elk jaar bij deze Bevrijdingsdag van de Kerk stil te staan?

BEZIG:

- Stimuleer je kinderen om een opa/oma of een oudere man/vrouw uit de kerk die de oorlog heeft meegemaakt te bellen (of een brief te schrijven) en vraag of hij/zij iets over de oorlog en bevrijding wil vertellen!
- Je kunt in deze meivakantie helaas geen oorlogsmuseum of vrijheidsmuseum bezoeken. Gelukkig komen sommige musea wel naar gezinnen. Op www.airbornemuseum.nl/haal-hartenstein-in-huis/ vind je activiteiten voor kinderen, waaronder een bouwplaat van een glider, een parachute knutselen of een wedstrijd papierenvliegtuig gooien.
- Leer Johannes 8 vers 36. Ondertussen kun je de vogel hieronder – die symbool staat voor de vrijheid – versieren (verven, kleuren of met stukjes crêpepapier, vliegerpapier of (zelfgeknipte) veren beplakken) en daarna op een mooi plekje ophangen.
- Op de website vind je via de tag 'bevrijdingsdag' kleurplaten voor kinderen die gaan over oorlogen en bevrijding.



**Indien dan
de Zoon
u zal
vrijemaakt
hebben,
zo zult gij
waarlijk vrij
zijn.
(Johannes 8:36)**