

BEVRIJDINGSWEEK – MEIVAKANTIE
#1: GEVANGEN

BIJBEL:

Lees Exodus 6:1-7

BESPREKEN:

- In welk land wordt Israël gevangen gehouden?
- Wat weet je over deze tijd (zie vers 4)?
- Wie gaat hen bevrijden (vers 5)?
- Waarom zou God Zich in vers 2 de Almachtige noemen?
- Wat zegt Hij door Zijn Naam HEERE (vers 4b en 6)?
- In Nederland herdenken we deze week 75 jaar vrijheid. Over welke bevrijding gaat het dan? Wie heeft Nederland bevrijd?
- Waar is de bevrijding van Israël uit Egypte in de Bijbel een beeld van? (Van de bevrijding door de Heere Jezus uit de macht van de zonde en de duivel).
- Wat weet je over deze bevrijding?

BEZIG:

- Zijn er oorlogsgraven op de begraafplaats van je woonplaats? Ga daar één dezer dagen eens kijken en praat er met elkaar over hoeveel levens de vrijheid heeft gekost. Je kunt ook foto's van oorlogsbegraafplaatsen of erevelden bekijken en met je kinderen van lego of blokken zo'n veld namaken.
- Het Anne Frank Huis is in deze tijd online te bezoeken. Je kunt bijvoorbeeld rondkijken in het Achterhuis, de plek waar Anne Frank in de oorlog meer dan twee jaar verborgen zat en haar dagboek schreef.
- Duik deze week in de wereld van oorlog en bevrijding door alle boeken over de oorlog die je in huis kunt vinden op een tafeltje neer te leggen, zodat ze voor de kinderen voor het grijpen liggen. Begin met een hoofdstuk voor te lezen... en stimuleer ze om zelf verder te gaan!