

# Petrus en vervolging

## BIJBELLEESROOSTER met uitleg en gespreksvragen

### Dag 1: Petrus' vervolgd

#### Lees Handelingen 4:1-12

Stel je voor: in jullie kerk preekt een dominee over de opstanding van de Heere Jezus. Ineens lopen een paar ouderlingen naar hem toe, doen hem handboeien om en nemen hem mee naar de gevangenis. Zo gaat het bij Petrus en Johannes. Ze staan in de tempel (het huis van God!) over de Heere Jezus te vertellen en worden door priesters gevangen genomen. Hoe gaat het met hen in de gevangenis? Dat weten we niet. Daar gaat het niet over in deze verzen. Luister maar naar het volgende vers: 'Velen van degenen die het Woord gehoord hadden, geloofden'. Heel veel mensen zijn bekeerd door de preken van Petrus en Johannes. Wat een wonder! Ja, het aantal gelovigen wordt meer, maar de haat en vijandschap worden ook meer! En daarom zitten Petrus en Johannes nu in de gevangenis. De volgende dag worden ze ondervraagd. Gaat Petrus vaag doen? Probeert hij vrij te komen? Praat hij daarom maar niet over het geloof? Nee, de Heilige Geest komt in het hart van Petrus. Hij geeft hem precies de goede woorden. Petrus gaat door met preken. Hij vertelt ook hier aan deze boze mannen over de Heere Jezus. Zou jij dat ook gedaan hebben?

#### **Bespreken:**

*Wat is vervolging? Waarom wordt Petrus vervolgd?*

*Hoe komt het dat hij helemaal niet bang is? Wat kunnen wij van hem leren?*

*Wat leert de Heere ons in vers 12? Zeg dit vers eens in eigen woorden!*

### Dag 2: Petrus' vrijmoedigheid

#### Lees Handelingen 4:13-22

Stel je voor: de dominee is weer vrijgelaten. Hij is ondervraagd en mag de gevangenis verlaten. Maar: hij mag op de preekstoel absoluut niet meer over de Heere Jezus vertellen. Zo gaat het bij Petrus en Johannes. Ze mogen uit de gevangenis. Ze zijn weer vrij. Maar ze mogen met niemand over de Heere Jezus praten (vers 17). Ze mogen Zijn Naam absoluut niet noemen (vers 18). Kunnen Petrus en Johannes dat? Willen ze dat? Zou de dominee dat kunnen? Nee, een kind en knecht van God wil heel graag over de Heere Jezus en Zijn werk praten. En daarom zeggen Petrus en Johannes: Wij kunnen het niet laten om over Hem te vertellen (vers 20).

Hoe moet dat nu? Petrus en Johannes zeggen: We moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Hij heeft tegen ons gezegd dat wij het Evangelie moeten brengen, dat we iedereen over de Heere Jezus moeten vertellen. Dat is ons liefste werk. Dat zullen we blijven doen. Dat moeten we blijven doen. Alle mensen liggen verloren door de zonde. Maar wij preken dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Er is onder de hemel geen andere naam door Welke wij moeten en kunnen zalig worden!

#### **Bespreken:**

*Petrus en Johannes worden bedreigd (vers 21). Wat betekent dat?*

*Toen de Heere Jezus gekruisigd was, waren Petrus en Johannes bang. Ze gingen in huis zitten met de deur op slot 'om de vreze der Joden'. Hoe komt het dat ze nu zo vrijmoedig spreken?*

*Het antwoord lees je in Markus 13:11. Wat betekent deze tekst voor jou?*

### **Dag 3: Gebed door de gemeente**

#### **Lees Handelingen 4:23-31**

Stel je voor: de dominee die in jullie kerk gevangen werd genomen, is weer vrij. Hij vertelt de volgende zondag alles wat er gebeurd is: wat er tegen hem gezegd is... en dat hij niet meer over de Heere Jezus mag vertellen... Wat zou jij doen als je in de kerk zat en dit hoorde? Zou je je schouders ophalen en zeggen: dan niet? Zou je verdrietig worden? Of bang?

Weet je wat de kerkmensen in Jeruzalem doen? Zodra Petrus en Johannes klaar met vertellen zijn, gaan ze met elkaar hardop bidden (vers 24). In hun gebed hoor je dat ze de Bijbel goed kennen. Ze bidden met woorden uit de Bijbel. Ze gebruiken verzen uit Psalm 2 in hun gebed waar David zegt dat heidenen en Israëlieten opstaan tegen God en Zijn Zoon! Er zijn vijanden die tégen de Heere Jezus zijn! Wat vragen ze in hun gebed? Of de Heere de vijanden wil laten stoppen? Of de dreiging en vervolging mogen ophouden? Of het niet erger hoeft te worden? Nee, dat vragen ze allemaal niet! Ze vragen of de Heere Zijn ogen open heeft over wat er gebeurt. Ze vragen of Hij Zijn dienstknechten vrijmoedigheid wil geven om Gods Woord te spreken. God hoort hun gebed. Hij geeft antwoord. De Heilige Geest komt in het hart van alle mensen in de kerk. En ze praten vrijmoedig met elkaar over het Woord van God. Wat zorgt de Heere goed voor Zijn kerk!

#### **Bespreken:**

*Wat is jouw gebed voor dominees en evangelisten? En wat bid jij voor de kerk?*

*Hoe merk je in dit Bijbelgedeelte de kracht van het gebed?*

*Heb jij ook weleens ervaren dat de Heere kracht gaf op het gebed?*

### **Dag 4: Petrus' onderwijs (1)**

#### **Lees 1 Petrus 2:19-25**

Het is jaren later. Petrus woont niet meer in Jeruzalem, maar in Rome. Hij is een oude man geworden. Voordat hij gaat sterven, schrijft hij eerst een brief aan christenen die in een heidense samenleving wonen. Christenen die leven in landen waar geen rekening wordt gehouden met God en Zijn Woord. Het is niet gemakkelijk om daar christen te zijn. Je kunt niet met alles meedoen. Je zult uitgelachen worden. Je zult bedreigd of vervolgd worden. De Bijbel zegt: 'Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden'. Petrus zegt: christenen lopen in de voetstappen van Christus (vers 21). De Heere Jezus heeft geleden en Zijn volgelingen zullen ook lijden. Petrus weet er alles van. Hij is ook vervolgd. Je hebt erover gehoord en gelezen. En nu leert Petrus door zijn brief hoe we met lijden en vervolging moeten omgaan. Hij zegt: kijk eens naar de Heere Jezus. Wat doet de Heere Jezus als Hij uitgescholden wordt? Hij gaat niet terugschelden! Wat doet de Heere Jezus als Hij moet lijden? Hij geeft geen grote mond en gaat zijn vijanden niet bedreigen. Hij zwijgt. Hij weet dat Zijn Vader alles ziet. Hij weet dat God er eens op terug zal komen. Laten we de zonde van de wereld niet beantwoorden met zonde. De Heere Jezus is gestorven voor de zonde. Hij leert Zijn Kerk leven zoals God dat wil: in gerechtigheid. Dat betekent: zoals het recht [=goed] is voor God. Petrus geeft Bijbels onderwijs: ook aan jou!

#### **Bespreken:**

*Ben jij weleens uitgelachen of uitgescholden omdat je christelijk bent?*

*Wat deed je toen? Is dat zoals Petrus hier zegt?*

*Lach jij anderen weleens uit als ze zeggen dat ze iets niet willen doen omdat de Heere dat niet wil? Waarom is het erg als je dat doet? Hoe kun je elkaar helpen om te leven zoals de Heere wil?*

## Dag 5: Petrus' onderwijs (2)

### Lees 1 Petrus 4:12-19

In Nederland wordt de kerk niet vervolgd. In andere landen wel. Kun je landen noemen waar je geen christen mag zijn? Noord-Korea en China bijvoorbeeld. Kun je landen noemen waar christenen het moeilijk hebben omdat ze vervolgd worden? Nigeria, India en Pakistan bijvoorbeeld. In de vierde themaweek zal het over de vervolgte kerk gaan.

Wat hoort bij de kerk: dat ze vervolgd wordt of dat ze rustig kan leven zoals in Nederland? Wat zegt Petrus in zijn brief? Dat het erbij hoort dat de kerk vervolgd wordt (vers 12-13)! Dat er in Nederland geen vervolging is, is dus heel bijzonder! Petrus zegt: weest niet verbaasd dat de kerk verdrukt wordt. Dat hoort erbij!

In Nigeria zijn mensen met brandwonden omdat hun kerk in brand werd gestoken. Petrus zegt: die littekens zijn eretekens! Als je pijn lijdt omdat je een dief bent of een doodslager, dan moet je je schamen. Maar als je pijn lijdt omdat je christen bent, is dat een eer.

Kijk jij er zo naar? Wij zijn vaak bang of bezorgd voor verdrukking. Maar Petrus zegt: als er lijden komt, leg je leven dan in handen van de Heere. En doe goed [=wel] aan alle mensen, ook aan de mensen die je vervolgen!

### **Bespreken:**

*Wat betekent: 'gesmaad worden' (vers 14)? Hoe is het om gesmaad te worden? Wat zegt Petrus over degene die gesmaad wordt? Wat zegt hij over degene die smaadt?*

*Wat leert dit Bijbelgedeelte jou?*

Extra:

Bijbelverwerking bij dit rooster

(zoals een Bijbeltekst om te leren, kleurplaat om te kleuren,  
kijktafel om te maken of gezinsmoment om te houden)

vind je via

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/?thema=christenvervolging>