

De Kerk en vervolging

BIJBELLEESROOSTER met uitleg en gespreksvragen

Dag 1: De Heere Jezus voorzegt vervolging

Lees Markus 13:1-10

De Heere Jezus heeft in de Bijbel vaak gesproken over de toekomst van de kerk. Hij heeft verteld dat de kerk niet gemakkelijk zal hebben: 'In de wereld zult gij verdrukking hebben'. Verdrukking betekent dat je het moeilijk hebt. In het Bijbelgedeelte dat je net gelezen hebt, spreekt de Heere Jezus over vervolging. Die vervolging kwam in de tijd van de Bijbel al. Denk maar aan Paulus die de gemeenten vervolgden. Hij speurde naar christenen. Hij wilde niet dat ze in de Heere Jezus geloofden. Hij zorgde ervoor dat ze in de gevangenis kwamen. Uit de kerkgeschiedenis ken je ook de verhalen van christenvervolging wel. Zo lang de wereld bestaat, is er christenvervolging geweest. De ene periode erger dan de andere periode. In het ene land erger dan in het andere land. We weten uit de Bijbel dat de christenvervolging aan het einde van de wereld ook weer erger zal zijn (morgen hopen we daarover te lezen). Moet de kerk verdrietig zijn over vervolging? Moet je daar bang voor zijn? Nee hoor, in elk Bijbelgedeelte over vervolging hoor je dat er iets bij gezegd wordt: wees moedig, wees niet bezorgd, weest niet bang, wees blij, hou vol. Hoe kan dat? Omdat deze wereld van God is. Hij regeert. Hij staat erboven. Hij zorgt voor Zijn Kerk. En daarom zegt de Heere Jezus tegen alle mensen die in Hem geloven: 'Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!'

Bespreken:

Wat weet jij over de vervolgde kerk? Bijvoorbeeld: in welke landen is christenvervolging?

Of: welke voorbeelden van christenvervolging ken je?

Wat kunnen wij voor de vervolgde kerk doen?

Dag 2: God is erbij in vervolging

Lees Markus 13:11-20

Als je bang bent, vind je het fijn als je vader of moeder bij je is. Je voelt je dan niet alleen. Je voelt je gesteund. Als het in de Bijbel over vervolging gaat, zegt de Heere steeds dat Hij erbij is. Hij laat Zijn Kerk niet alleen. In de verzen die je hebt gelezen, zegt de Heere Jezus: misschien moet je naar de gevangenis en bij de rechter vertellen over het geloof. Dan zal de Heilige Geest bij je zijn. Hij zal je woorden geven om te spreken.

Je hoort in dit Bijbelgedeelte dat christenvervolging aan het einde van de wereld erger zal zijn dan voor die tijd. Maar je las ook dat de Heere Zijn Kerk niet vergeet. Hij zal ervoor zorgen dat de periode van vervolging niet te lang duurt. Hij is erbij en let op Zijn Kerk. Hij kijkt of ze het vol kunnen houden. Hij maakt de dagen van vervolging korter voor Zijn kinderen. Hij ziet alles wat er gebeurt. Hij waakt over Zijn Kerk. Wat is de Heere goed voor Zijn Kerk. Je kunt beter met de Heere in moeilijke vervolgingen zijn, dan zonder de Heere in een rijk land. Je kunt beter met de Heere bij de vervolgde kerk in China horen dan zonder de Heere bij de kerk in Nederland.

Bespreken:

Kun je uitleggen waarom je beter met de Heere bij de vervolgde kerk in China kan horen dan zonder de Heere bij de kerk in Nederland?

Heb je weleens gehoord hoe de HEERE voor Zijn vervolgde Kerk zorgt en bij hen is?

Dag 3: De Heere Jezus vertelt meer over vervolging

Lees Johannes 15:18-25

Hoe komt het dat er christenvervolging is? Waarom worden christenen niet met rust gelaten? De Heere Jezus weet het: ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Het is vanwege de God Die christenen dienen. De duivel is de vijand van God. Hij spoort mensen in de wereld aan om christenen te haten, omdat hij God haat. Als christenen van de wereld zouden zijn, zouden ze niet gehaat worden. Maar omdat ze niet van de wereld zijn en omdat God ze van de wereld apart gezet heeft, daarom haat de wereld hen.

Hier moeten we even over nadenken: zijn wij anders dan de wereld? Of doen we mee met de wereld? Is er zo weinig christenvervolging in Nederland omdat we zoveel op de wereld lijken? Als je meedoet met wereldse muziek, wereldse feesten, wereldse films... heb je geen last van de duivel en de wereld. Maar als je Bijbels met anderen omgaat, Bijbelse keuzes maakt in hoe je leeft en wat je doet, val je op en word je geplaagd, gepakt, buitengesloten of vervolgd. Dat gebeurt zelfs in de kerk en op christelijke en reformatische scholen. Zul je voorzichtig zijn? Zul je niet meedoen met de wereld? Zul je niet meedoen met het plagen van iemand die naar de Heere wil luisteren? Als je dat wel doet, sta je aan de verkeerde kant. Dan ben je een vriend van de wereld en een vijand van God. Dan haat je God. Zo kun je niet leven en ook niet sterven. Bid God dat Hij jou van een vijand een vriend maakt!

Bespreken:

Kun je een voorbeeld noemen dat iemand wordt geplaagd of buitengesloten omdat hij of zij niet mee wil doen met de wereld?

Waarom kun je niet leven en niet sterven als je een vriend van de wereld en een vijand van God bent?

Dag 4: Jakobus bemoedigt vervolgte christenen

Lees Jakobus 1:1-5 en 12

Stel je voor dat je heel erg verdrietig bent omdat je geplaagd bent. Je krijgt een brief waarin staat: huil maar niet, wees juist blij. Je zou verbaasd staan kijken. Blij zijn? Nu? Waarom? Jakobus schrijft een brief aan Joodse christenen die worden vervolgd. Ze zijn gevlucht, zo moeilijk was het voor hen. Ze wonen nu niet meer in Jeruzalem maar zijn verstrooid. Dat betekent dat ze alle kanten op gevlucht zijn. De één woont hier, de ander daar. Die verstrooide vluchtelingen krijgen een brief die ze aan elkaar doorgeven en voor elkaar voorlezen. Wat staat er in die brief? Wees blij dat dit gebeurt! Blij? Waarom? Jakobus legt het aan hen uit en jij leert er op school meer over wat hij bedoelt. Eenvoudig gezegd: de vervolgingen maken het geloof sterker. Het brengt deze christenen dichter bij de Heere. Het maakt ze afhankelijker van Hem. Het doet ze meer verlangen naar de hemel. Alle moeilijkheden doen misschien pijn. Het voelt misschien als een doornenkroon. Maar het is een gloriekroon. Na het leven hier op aarde zullen al Gods kinderen de kroon van het leven in de hemel ontvangen. Als de gelovigen die vervolgd worden daaraan denken, worden ze blij en kunnen ze de vervolgingen geduldig verdragen. Het maakt ze lijdzaam!

Bespreken:

*Probeer eens in eigen woorden te zeggen wat 'lijdzaamheid' is!
Hoe kun jij bij moeilijkheden in je leven lijdzaamheid laten zien?*

Dag 5: Paulus onderwijst vervolgte christenen

Lees Romeinen 12:9-21

Alles wat je doet, hoort of bij liefde of bij haat. Denk daar vandaag maar eens over na bij alles wat je doet: hoort dit bij haat of bij liefde. Het ging deze week over christenvervolging. Dat hoort bij haat. Hoe moeten vervolgte christenen omgaan met mensen die hen vervolgen? Zij moeten de haat beantwoorden met liefde. Dat zegt Paulus in dit Bijbelgedeelte. Daarbij spreekt Hij Zijn Meester na, want de Heere Jezus had dit ook al gezegd. Zegen de mensen die u vervolgen: wees goed voor ze. Vergeld geen kwaad voor kwaad: doe geen kwade dingen terug. Wreek jezelf niet: ga ze niet terugpakken. Overwin het kwade door het goede: help je vijanden! Kun je dat zomaar zelf? Nee, in het hart van alle mensen leeft haat tegen andere mensen. Alle mensen zijn geneigd God en hun naaste te haten. Maar als God door genade in je hart woont, doet Hij de haat weg en geeft Hij er liefde voor in de plaats. De Heere Jezus leert je om je naaste lief te hebben als jezelf. Hij leert om geduldig te zijn in verdrukking. Hij leert om te volharden in het gebed. Hij leert om blij te zijn met de blijden en te wenen met de wenen. Zullen we daarom ook meeleven met vervolgte christenen?

Bespreken:

Hoe kunnen wij meeleven met vervolgte christenen? Wat kunnen we voor ze doen?

Schrijf Romeinen 12:12 in mooie letters en hang dit op.

Misschien kun je deze tekst (of één van de andere teksten hieronder) met elkaar leren?

Bijbelteksten om met elkaar te leren:

- * Mattheus 28 vers 20: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/
- * Filippenzen 3 vers 20: www.bijbelsopvoeden.nl/product/filippenzen320-leren/
- * Hebreëën 13 vers 14: www.bijbelsopvoeden.nl/product/hebreeen1314-leren/
- * Johannes 16 vers 33b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1633b-leren/
- * Romeinen 12 vers 12: www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen1212-leren/
- * Openbaring 2 vers 10b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/openbaring210b-leren/

Extra:

Bijbelverwerking bij dit rooster

(kleurplaat om te kleuren, kijktafel om te maken of gezinsmoment om te houden)

vind je via

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/?thema=christenvervolging>