

BIJBELLEESROOSTER

VOOR GEZINNEN

**met kinderen in de
basisschoolleeftijd**

ACHT DAGEN

**STILSTAAN BIJ HET BEGIN VAN
HET NIEUWE SCHOOLJAAR**

OP ORDE

MET JOZUA

DAG 1: Een nieuw begin

Lees Jozua 1:1-6

De vakantie is (bijna) voorbij. Het is weer tijd voor school. Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar. Misschien zijn er veel dingen nieuw voor je: een nieuwe school, een nieuwe juf of meester, een nieuwe klas... Misschien zijn er maar een paar nieuwe dingen. Sommige kinderen vinden nieuwe dingen leuk. Andere kinderen vinden nieuwe dingen spannend. Hoe moet je omgaan met nieuwe dingen? Luister maar naar Jozua.

Jozua staat ook aan het begin van een nieuwe periode. Mozes heeft het volk Israël vlakbij het beloofde land Kanaän gebracht. Mozes is gestorven. De HEERE heeft Jozua aangewezen als nieuwe leider van het volk. Hij mag de Israëlieten in Kanaän brengen. Je leest niet hoe Jozua dat vindt. Er staat in deze verzen niet zoveel over Jozua. Het gaat over de HEERE. Hij brengt het volk in het nieuwe land. Hij sterkt Jozua. Hij geeft Jozua kracht voor zijn taak. Aan het begin van een nieuw schooljaar heb jij de HEERE ook nodig. Zonder Hem kun je het nieuwe jaar niet beginnen. Bid de HEERE of Hij meegaat het nieuwe schooljaar in. Als Hij meegaat, kun jij net als Jozua sterk zijn en goede moed hebben.

Om te bespreken

Vind jij nieuwe dingen leuk of vind jij nieuwe dingen spannend? Vertel daarover aan elkaar. Praat met elkaar over het nieuwe schooljaar. Vraag de kinderen waar ze naar uitzien en waar ze tegenop zien. Wat kun je hierbij van Jozua leren?

Om te doen

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder de tag 'nieuw schooljaar' een kleurplaat voor het nieuwe schooljaar om weer naar het schoolleven toe te groeien.

DAG 2: Een goed begin

Lees Jozua 1:7-9

Hoe begin je goed aan het nieuwe schooljaar? Als je begint zoals Jozua: met Gods Woord. Jozua moet het land Kanaän gaan veroveren. Maar hij krijgt helemaal geen opdracht om zijn leger in orde te maken. Is je dat opgevallen bij het lezen van dit gedeelte? Hoe zal Jozua het nieuw land Kanaän innemen? Als hij elke dag luistert naar de Bijbel. Als hij elke dag goed luistert wat de Heere zegt en als hij ook doet wat de Heere wil. Jozua doet dat. Daaraan merk je dat hij een nieuw hart heeft.

Dat is ook nu nodig. Luister naar de Heere. Laat je hart elke dag vol worden met Gods Woord (kanttekening 6). Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt inspanning, net zoals bij Jozua. Dan is het nodig om bij alles wat je doet, steeds je handen te vouwen en te bidden: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Daarvoor is het nodig om steeds in Gods Woord te lezen en te luisteren wat de Heere daarin zegt. Alleen zo begin je het nieuwe schooljaar goed.

Om te bespreken

Hoe kun je elke dag je hart vol maken met Gods Woord? Lees Kolossenzen 3:16. Wat betekent deze tekst voor ons leven? Hoe kunnen jullie elkaar in het gezin helpen om uit Gods Woord te leven?

Om te doen

Maak een richtingwijzer voor je leven. Schrijf een passende tekst netjes op en hang dit op een duidelijk zichtbare plaats. Bijvoorbeeld: 'Lees je Bijbel, bid elke dag'. Of: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'.

DAG 3: Op orde

Lees Jozua 1:10-16

Als de school begint, moet je weer in het schoolritme komen. In de vakantie let je wat minder op de klok. Je kunt 's morgens wat langer in bed blijven liggen of 's avonds wat later naar bed. Maar als de school weer begint, is het belangrijk dat er weer ritme in je leven komt. Je moet ook weer goed nadenken wat je elke dag mee moet nemen naar school, zodat je niets vergeet.

Jozua roept het volk Israël aan het begin van deze nieuwe periode ook op om orde op zaken te stellen. Over drie dagen zullen ze over de Jordaan gaan. De Israëlieten moeten erover nadenken wat ze daarvoor nodig hebben. Ze moeten genoeg eten klaarmaken om mee te nemen. Sommige mannen moeten hun vrouwen en kinderen gedag zeggen. En zo moet iedereen alles op orde brengen voor de nieuwe periode. De Israëlieten toen en jij nu.

Om te bespreken

De HEERE geeft orde, regelmaat en structuur in de schepping. Noem eens wat voorbeelden daarvan! Het is voor mensen belangrijk dat zij leven in Gods ritme. Hoe kun je dat doen?

Om te doen

De Bijbel leert: bid en werk. In dag 1 en 2 heb je gehoord over bidden. Vandaag hoor je over werken. Maak een weekplanner die je helpt om elke dag de goede dingen mee te nemen naar school. Op maandag zendingsgeld, op dinsdag je gymspullen, op woensdag... en noem maar op. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een handreiking om zo'n weekplanner te maken.

DAG 4: De HEERE voorop

Lees Jozua 3:1-6

Stel je voor dat de Israëlieten niet hadden gewacht op de HEERE en dat ze zelf het land Kanaän waren binnengelopen... Wat zou er dan gebeurd zijn? Ik denk dat het dan niet goed gegaan was. Dan zouden de inwoners van Kanaän de Israëlieten allemaal verslagen hebben. De Israëlieten moesten wachten op Gods tijd. Ze moesten luisteren naar Gods stem. Ze moesten geloven dat wat de HEERE wilde de beste manier was. Ze moesten doen wat God zei. Dat konden ze niet zelf. Daar hadden ze de HEERE voor nodig. Zonder Hem kunnen we niets doen. De Israëlieten toen niet en jij nu niet. Zonder de HEERE kun je het nieuwe schooljaar niet beginnen. Je denkt misschien van wel. Het lijkt soms ook wel dat het best goed gaat. En toch is dat niet zo. Zonder de HEERE kun je echt niets.

En daarom gaat Hij voorop als het volk het land Kanaän binnengaat. Hoe kunnen de Israëlieten dat zien? Dat zien ze aan de ark des verbonds die de priesters dragen. De ark des verbonds is de troon van God, de plaats waar Hij woont.

Waarom kunnen wij merken dat de HEERE er is? Aan Zijn Woord. De Bijbel is Gods stem tot ons. Het gebed is onze stem tot God. Bid voor je naar school gaat en lees uit de Bijbel. Begin de dag met God. Leef dicht bij de HEERE. Hoe kan dat? Als Hij in je hart woont. Dan gaat Hij voorop.

Om te bespreken

Zoek nog eens op wat de ark des verbonds is en hoe die een afbeelding van God is. Wij kunnen God horen als we uit de Bijbel lezen. Kunnen we Hem ook zien? Wanneer (zie Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2 en Heidelbergse Catechismus Vraag en Antwoord 66)?

DAG 5: De HEERE zorgt

Lees Jozua 3:14-17

Als de HEERE voorop gaat, gebeuren er wonderen. Zo is het nu en zo was het toen bij de Israëlieten. Zodra de priesters met de ark de Jordaan instappen, blijft het water als een muur stilstaan en komt er een pad door het water. Het volk kan zo over het pad lopen en het land Kanaän binnengaan. Wat een wonder! Wat zorgt de HEERE goed voor Zijn volk Israël!

De HEERE zorgt ook voor jou. Hij heeft je in de zomervakantie gespaard en bewaard. De schooldeuren zijn weer open gegaan. Jij mocht naar binnen lopen. Er stond een tafel en stoel voor je klaar. Er is een juf of meester. Er zijn schoolboeken. Je hoeft niet overdag thuis te werken, je mag naar school. Je mag leren en je zo voorbereiden op een beroep voor later.

Als de HEERE je nu zoveel geeft, zul jij dan je best doen op school? Let goed op in de klas! Luister naar het Bijbelverhaal! Wees gehoorzaam aan de juf of meester! Wees lief voor je klasgenoten! Doe je huiswerk!

Het Bijbelboek Jozua wordt wel het boek van Gods trouw genoemd. De HEERE zorgt zoals Hij beloofd heeft. Maar je ziet ook dat Jozua trouw is aan God. Hij doet wat de HEERE van hem vraagt. Doe jij dat ook?

Om te bespreken

Hoe komt het dat mensen niet trouw zijn aan God en niet doen wat de Heere vraagt? Hoe kan dat veranderen?

Om te doen

Zing van Gods trouw. Bijvoorbeeld: Psalm 89:7, 93:4, 100:4, 103:9 of 146:4. Wat kun je van dit laatste versje leren?

DAG 6: Gedenksteden

Lees Jozua 4:1-7 en 23-24

Soms schrijf je in een poëziealbum of vriend(inn)enboek: vergeet-mij-niet. Je wilt dat die persoon aan je denkt en je niet vergeet. In de verzen die je hebt gelezen zegt de HEERE ook: vergeet Mij niet! Blijf aan Mij denken!

Wat kan helpen om iets niet te vergeten en er aan te blijven denken? Iets neerzetten waardoor je er vanzelf aan denkt. Het volk Israël moet een stapel van 12 grote stenen neerzetten. Telkens als de Israëlieten die stenen zien, worden ze eraan herinnerd: wij hebben niet onszelf in Kanaän gebracht, dat heeft de HEERE gedaan. Hij maakte een weg door de rivier de Jordaan.

Telkens als de Israëlieten dit bedenken, krijgt de HEERE de eer.

Ook nu is het belangrijk om de HEERE te eren voor alles wat Hij doet.

Misschien zag je tegen het begin van het schooljaar op en is het erg meegevallen. Dat heeft de HEERE gegeven. Je kunt de Heere eren met woorden. Dan dank je Hem daarvoor. Omdat wij mensen zijn die de HEERE steeds vergeten, is het ook nu goed om gedenksteden te hebben. Nee, je hoeft geen stapel stenen in de tuin te zetten. Denk er maar eens over na welke gebeurtenis in je leven je niet mag vergeten en wat je kan helpen om het te onthouden. Waarom is dat belangrijk? Omdat je er de hand van de HEERE in ziet en je Hem vreest [= Hem liefhebt en dient] al de dagen van je leven (vers 24).

Om te bespreken

Waarvoor zou jij een gedenksteen willen oprichten? Hoe ga je dat doen? Wat wordt jouw 'gedenksteen'? Wat denk je als je die ziet?

DAG 7: Gods leger

Lees Jozua 5:13-15 en 6:1-5

De eerste stad die het volk Israël in het land Kanaän moet innemen is Jericho. Jozua is op onderzoek uitgegaan. Hij kijkt naar de sterke muren en de gesloten poorten. Hij denkt: hoe kunnen we deze stad het beste aanvallen? Maar Jozua hoeft geen aanvalsplan te bedenken! Dat doet de HEERE en Hij gaat het Jozua vertellen. De Heere Jezus komt als een Soldaat naar Jozua toe. Hij is de Vorst van het heir des HEEREN (vers 14). Hij is de Aanvoerder van het leger van God. Welk leger heeft God? Een leger van hemelse en aardse machten. Een leger van engelen in de hemel. En ook alles van deze aarde kan Hij gebruiken in de strijd: mensen, dieren, onweer, hagelstenen... Alles kan de HEERE gebruiken om de vijanden te verslaan. Hij is toch de Koning van hemel en aarde! Jozua hoeft niet te vechten tegen de inwoners van Jericho. De HEERE zegt: 'Ik heb ze in uw hand gegeven' (vers 2). De strijd is al gestreden en God heeft gewonnen.

Wat leert deze geschiedenis? Dat je bij alles van je leven de HEERE nodig hebt. Je ziet misschien tegen je schoolwerk op zoals Jozua tegen de muren op keek... Je weet misschien niet hoe het thuis of op school moet. Misschien heb je andere zorgen. Misschien weet je niet hoe je bekeerd moet worden. Misschien weet je niet hoe je kunt vechten tegen de duivel en de zonde. Misschien weet je niet hoe je de HEERE moet dienen. Je kunt het allemaal niet in eigen kracht. Je hebt de HEERE nodig. Hij heeft alle macht!

Om te bespreken

Wat vind jij moeilijk in het leven? Wat moet je dan doen?

DAG 8: Gods orde

Lees Jozua 6:6-16

Onbegrijpelijk hè! Zes dagen lang loopt het volk Israël in een optocht een rondje om de stad Jericho. Niemand praat. Op de zevende dag lopen ze zeven rondjes. En als de bazuinen dan een langzaam geluid laten horen, juicht iedereen en storten de stadsmuren in. Hoe kan dat? Daar zorgt de HEERE voor! Zo machtig is God! Hij kan alles! Dat kon Hij niet alleen toen. Dat kan Hij ook nu. Dat doet Hij ook nu.

Wat moesten Jozua en de Israëlieten doen? Alleen maar luisteren naar de Heere. Alleen maar Gods orde gehoorzamen: precies zo'n optocht maken als de HEERE wil. Elke dag precies doen wat de HEERE zegt. Dat is de weg waarin de HEERE Zijn zegen geeft. Zo is het ook nu. Luister naar Gods Woord. Wees gehoorzaam aan Gods orde. Wat houdt dat bijvoorbeeld in? Denk aan het vijfde gebod. Gods orde in het gezin gehoorzamen: naar je ouders luisteren en elkaar liefhebben. Gods orde in de samenleving gehoorzamen: naar de juf of meester luisteren, doen wat andere gezagsdragers zoals de politie zegt, je aan verkeersregels houden... Maar het betekent ook: naar Gods orde in je lichaam luisteren. Op tijd naar bed, gezond eten, genoeg bewegen. Wees gehoorzaam aan Gods Woord! Luister naar Gods stem! Zoek eerst het Koninkrijk van God! Vecht tegen de zonde! Doe geen dingen die tegen Gods Woord ingaan. Leven in Gods orde geeft Gods zegen!

Om te doen

Meer leren over Gods orde in je leven? Houd met elkaar een Gezinsmoment hierover. Je kunt dit (met kleurplaat en knutselwerk (planbord)) vinden op www.bijbelsopvoeden.nl.