

**BIJBELLEESROOSTER**

**VOOR GEZINNEN**

met kinderen in de  
basisschoolleeftijd

**TIEN DAGEN**

**STILSTAAN BIJ HET BEGIN VAN  
HET NIEUWE SCHOOLJAAR**

**NAAR SCHOOL**

**MET SALOMO**

## **DAG 1: Weer tijd voor school**

### **Lees Prediker 3:1-10**

De vakantie is (bijna) voorbij. Het is weer tijd voor school. Heb je gehoord wat Salomo zegt in het Bijbelboek Prediker? 'Alles heeft een bestemde tijd'. Hij bedoelt: alle dingen in het leven wisselen elkaar af. Je hebt vast nog wel een paar voorbeelden onthouden: er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om af te breken en weer op te bouwen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. En zo is het ook met vakantie en school. Er is een tijd om vakantie te hebben en een tijd om naar school te gaan.

Met al deze voorbeelden wil Salomo je laten zien dat de Heere boven de tijd staat. Hij bepaalt waar het tijd voor is. Hij bepaalt wanneer iemand geboren wordt en wanneer iemand sterft. Dat gebeurt op Zijn tijd. De Heere regeert. Hij gaat over alle dingen: ook over je vakantietijd en je schooltijd. Hij bepaalt wie je klasgenootjes zijn en wie je juf of meester is. De Heere weet alle dingen. De Heere bestuurt alle dingen. Heb je er zo al naar gekeken?

Misschien zie je tegen het nieuwe schooljaar op. Misschien vind je het moeilijk dat die jongen of dat meisje in jouw klas zit. Misschien weet je niet helemaal of het met de juf of meester wel goed zal gaan. Vertel het aan de Heere. Hij weet alle dingen. Hij kan je helpen in alle dingen, want Hij regeert alle dingen.

#### **Om te doen**

Praat met elkaar over het nieuwe schooljaar. Vraag de kinderen waar ze naar uitzien en tegenop zien. Waarom? Leg het in het gebed aan de Heere voor. Hoe kan het je rust geven dat de Heere alle dingen weet?

## **DAG 2: Gebed om wijsheid**

### **Lees 1 Koningen 3:3-9**

Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar. Salomo staat ook voor een nieuw begin. Niet het begin van een nieuw schooljaar, maar het begin van een nieuwe regeringsperiode. Koning David is oud geworden. Zijn zoon Salomo is de nieuwe koning geworden. Misschien vind je het best een beetje spannend om weer naar school te gaan. Salomo ziet er ook tegenop om koning te zijn. Je hebt het gelezen. Hij voelt zich een kleine jongen en hij weet niet precies wat goed is voor het land. Hij zegt eerlijk dat hij het best spannend vindt om koning te zijn. Jij mag het ook eerlijk zeggen als je het nieuwe schooljaar spannend vindt. Praat erover. Vertel het maar tegen je vader of moeder. Maar praat er vooral met de Heere over. Dat doet Salomo ook. Hij vraagt of de Heere hem verstandig wil maken. Hij vraagt of de Heere hem alles wil geven om in de nieuwe regeringsperiode een goede koning te zijn. Vraag jij aan het begin van een nieuw schooljaar ook maar aan de Heere om een wijs en verstandig hart. Vraag of de Heere dit schooljaar met je mee wil gaan en of Hij je alles wil geven wat je nodig hebt.

#### **Om te doen**

Wat wil je voor het nieuwe schooljaar aan de Heere vragen? Wat heeft de Heere in Psalm 81 vers 12 (berijmd) beloofd? Zing deze Psalm met elkaar!

## **DAG 3: Wanneer ben je wijs?**

### **Lees 1 Koningen 2:1-4**

Wanneer ben je wijs? Als je veel geleerd hebt? Als je veel boeken gelezen hebt? Als je goede cijfers op school haalt? Aan zulke dingen denken wij vaak als het gaat om wijsheid. Maar in de Bijbel gaat het bij wijs zijn niet om veel leren en goede cijfers halen. Luister maar naar wat de Heere Zelf tegen Salomo zegt (vers 14). Hij heeft het over 'in Zijn wegen wandelen' en 'Zijn inzettingen en geboden onderhouden [=doen]'. Hoor je wel? Wijs is in de Bijbel: weten wat de Heere wil en doen wat Hij zegt. Wijze mensen geloven in de Heere en luisteren naar Hem. Wijze mensen zoeken in de Bijbel wat de wil van de Heere is en leven zoals Hij dat wil. Ze doen wat Hij gebiedt en ze doen niet wat Hij verbiedt.

Je gaat (bijna) weer naar school. Het eerste waar jij aan denkt, is misschien: leren. Sommen maken, taallesjes doen, huiswerk krijgen. Maar de Heere zegt dat dit niet het allerbelangrijkste is. Hij kijkt niet in de eerst plaats naar je leren, maar naar je hart en naar je leven. Hij kijkt of je Hem liefhebt. Hij let erop of je leeft zoals Hij wil en Zijn geboden doet.

#### **Om te bespreken**

Hoe kun je aan het leven van een leerling zien dat hij of zij de Heere liefheeft en Zijn geboden doet? Noem eens wat voorbeelden van hoe je op school liefde tot God en tot de naaste kunt laten zien!

## **DAG 4: Wijsheid gekregen**

### **Lees 1 Koningen 3:11-15**

Salomo heeft aan de Heere om een wijs en verstandig hart gevraagd. Alleen dan zal hij een goede koning zijn. Alleen dan weet hij wat de Heere wil en doet hij wat de Heere zegt. De Heere is blij dat Salomo dit heeft gevraagd. Salomo had ook kunnen vragen om een lang leven, of rijkdom, of het winnen van veel oorlogen. Maar dat was voor Salomo niet het belangrijkste. Het ging hem om liefde voor de Heere en liefde voor de naaste en daardoor leven zoals de Heere wil.

Waar vraag jij om aan het begin van een nieuw schooljaar? Om hoge cijfers misschien? Dat is niet het belangrijkste. Je hebt een wijs en verstandig hart nodig. Alleen dan ben je een goede leerling. Dan ga je met de juf of meester en met je klasgenoten om zoals de Heere wil. Dan leef je zoals de Heere dat in Zijn Woord zegt. Dan wil je doen wat Hij zegt.

Salomo heeft gekregen wat hij heeft gevraagd. Je hebt het gelezen. De Heere zegt: 'Ik heb gedaan naar uw woorden. Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven'. Zo goed is God. Hij zorgde voor Salomo. Heb jij Hem ook nodig? Hij vraagt ook jou om in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden te doen (vers 14).

#### **Om te bespreken**

Bij Salomo zie je dat het waar is wat de Heere Jezus later zegt: 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden'. Hoe zie je deze tekst vervuld in het leven van Salomo? Wat betekent deze tekst voor jouw leven?

## **DAG 5: Wijs als Salomo**

### **Lees 1 Koningen 4:29-34**

De Heere gaf Sálomo veel wijsheid. Hoeveel? Je hebt het gelezen in vers 29: 'gelijk zand dat aan de oever van de zee is'. Misschien ben je in de zomervakantie bij de zee geweest. Kun je de zandkorrels die op het strand liggen, tellen? Nee, dat zal nooit lukken, dat zijn er zo veel! Zo is het ook niet voor te stellen hoe groot de wijsheid van Salomo was. In de hele wereld werd hij bekend om zijn wijsheid. Uit alle landen kwamen mensen naar zijn wijsheid luisteren. Salomo dacht wijs, sprak wijs en deed wijs. Het bijzondere was dat hij vaak geen lang verhaal nodig had. Hij kon in korte zinnen heel veel zeggen. Salomo sprak door spreuken (vers 32). Een spreuk is een korte, wijze uitspraak. Je kunt het een beetje vergelijken met onze spreekwoorden. Die leer je ook vast wel op school. Al die spreuken werden opgeschreven in een boek. Dat boek staat nog in je Bijbel: het Spreukenboek. Niet alleen veel spreuken van Salomo zijn bewaard gebleven, maar ook een preek (het Bijbelboek Prediker) en een lied (het Bijbelboek Hooglied). Met zijn woorden wil Salomo ook andere mensen wijs maken. Door Salomo's woorden spreekt de Heere tegen je. Luister goed naar Gods Woord. De Heere wil je wijs maken tot zaligheid. Hij wil je zalig maken.

#### **Om te bespreken**

Kunnen wij vandaag ook zo wijs worden als Sálomo? Hoe? Lees het in Jakobus 1:5 en 2 Timotheüs 3:15.  
De Heere Jezus zegt in Lukas 11:31: 'Meer dan Salomo is hier'. Waarom zegt Hij dat?

## **DAG 6: Leren van Sálomo**

### **Lees Spreuken 1:1-6**

Op school gebruik je boeken om uit te leren. Een taalboek en rekenboek. Misschien nog een biologieboek en aardrijkskundeboek. Als je naar een nieuwe groep gaat, krijg je vaak weer nieuwe boeken. Die nieuwe lesboeken zijn gemaakt door mensen die weten wat je in deze groep gaat leren. Salomo laat ook een leerboek maken. Hij schrijft het zelf (vers 1). Het is een leerboek speciaal voor kinderen en mensen die niet zoveel geleerd hebben (vers 4): voor de jongelingen en de slechten [=eenvoudigen, onwetenden]. Dat boek van Salomo hebben we nog steeds. Het staat in onze Bijbel. Het is het Spreukenboek. Waarom schrijft Sálomo dit leerboek? Hij wil mensen wijs maken (vers 2). Hij wil de kinderen van zijn land verstandig maken. Hij wil dat ze de Heere dienen en leven zoals Hij wil. Hij wil dat ze denken, praten en doen zoals de Heere dat in Zijn geboden zegt. Waarom? Daarvan krijgt God de eer en dat is voor jouzelf het beste. Salomo heeft het beste met je voor. Hij wil dat je net zo wijs wordt als hij. Gebruik het lesboek van Salomo en leer van hem.

#### **Om te bespreken**

Wat zegt Paulus in Romeinen 3:11? We moeten dus verstandig gemaakt worden. Hoe? Lees het antwoord in Job 32:8. Met de 'inblazing van de Almachtige' wordt Gods Woord en de Heilige Geest bedoeld. Gebruik jij Gods Woord als lesboek voor je hart en leven?

## DAG 7: Wijs zijn

### Lees Spreuken 1:7-9

Je gaat naar school om te leren. In elke groep leer je weer nieuwe dingen. Zo weet je steeds meer. Die kennis heb je nodig om later te kunnen werken in een beroep die bij je past.

Salomo leert je meer over het leven. Je krijgt van hem geen rekenlessen of taallessen, maar levenslessen. Salomo zegt in de verzen die je hebt gelezen tegen je: 'Wil je wijs zijn in je leven? Houd je dan aan twee regels. Eén: vrees God. Twee: eer je ouders'.

Wat is dat: God vrezen? Een dominee heeft dit eens uitgelegd met drie woorden die beginnen met een b. God vrezen is Hem beminnen [=liefhebben], voor Hem buigen [=dienen door te leven zoals Hij wil] en voor Hem beven [=ontzag voor Hem hebben omdat Hij de grote en heilige God is]. Vrees jij God? Heb je Hem lief met heel je hart? Laat je dat zien door hoe je leeft? En wat is: je ouders eren? Dat weet je wel, dat staat in het vijfde gebod. Het is je ouders liefhebben, naar ze luisteren, ze respecteren. Je vader en moeder hebben van God gezag over jou gekregen. Daarom moet jij hun gehoorzamen wanneer ze zeggen wat God wil. Salomo weet wel dat je graag zelf wilt weten wat je doet. Maar hij weet ook dat je dan meestal de verkeerde dingen kiest. Daarom zegt hij: wijs zijn begint met de Heere vrezen en je ouders eren.

#### Om te bespreken

Zoek in de Bijbel met uitleg of een andere Bijbelverklaring op wat Spreuken 1:9 precies betekent. Wat bedoelt Salomo met dit vers? Wat leert hij je daardoor?

## DAG 8: Nee-zeggen

### Lees Spreuken 1:10-15

Het gebeurt weleens dat kinderen je vragen om mee te doen met dingen die niet goed zijn. Ze vragen je bijvoorbeeld om mee te doen met het plagen van een ander uit je klas. Of misschien vragen ze je om iets te stelen uit iemands kastje... Of om verkeerde dingen op te zoeken op de computer...

Salomo weet dat dit gebeurt in het leven. Dat komt door de zonde. Door de zonde in ons hart willen we meedoen met verkeerde dingen. Maar Salomo waarschuwt je. Hij zegt (vers 10): Als iemand je verleidt om verkeerde dingen te doen, zeg dan nee en doe niet mee!

Misschien denk je: één keertje geeft toch niet... Of: het is maar een grapje... Maar Salomo is heel duidelijk: zeg nee – doe niet mee. Het lijkt misschien leuk, maar dat is het niet. Het is zonde tegen God. En op de weg van de zonde loop je de verkeerde kant op. Dan loop je bij God vandaan en dat loopt altijd verkeerd af. Laat je niet verleiden, maar laat je leiden door de Bijbel. Loop weg bij de zonde en doe wat de Heere wil.

#### Om te doen

-Leer het advies van Salomo uit je hoofd: 'Ik zeg nee en doe niet mee!' Je kunt ook met elkaar een 'verkeersbord' knutselen en deze tekst daarop schrijven. Aan het einde van de schooldag kun je er met elkaar over praten of je sterk geweest bent en nee gezegd hebt tegen verkeerde dingen.

-Bid ook elke dag voor je naar school gaat om niet in verzoeking te komen: 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.

## DAG 9: Luisteren

### Lees Spreuken 1:20-26 en 33

Luister niet naar kinderen die je verleiden om verkeerde dingen te doen. Dat zei Salomo gisteren tegen je. Vandaag zegt hij het tegenovergestelde: luister wel naar mensen die het goede met je voor hebben. Luister naar de juf of meester. Luister naar je ouders. Luister naar je dominee of ouderling. Luister vooral naar de opperste Wijsheid. Wie is dat? De Heere Jezus!

De Heere Jezus roept je: Bekeer je! Keer je om! Kom naar Mij toe en loop niet bij Mij vandaan! Hij weet wel dat je dit in eigen kracht niet kunt. Daarom wil Hij ervoor zorgen. Hij zal Zijn Geest in je hart geven Die zorgt dat je Gods Woord begrijpt en doet.

Als je niet luistert naar de Heere Jezus, gaat het verkeerd met je leven.

Salomo zegt heel eerlijk: als je dan tot God gaat roepen, is het te laat. Dan zegt God: 'Toen Ik je riep, heb jij niet geluisterd. Nu roep jij en antwoord Ik niet. Toen Ik te vinden was, zocht je Mij niet. Nu zoek je Mij, maar je zult Mij niet vinden'. Wat is dat erg! Zoek de Heere voordat het te laat is. Luister naar Zijn stem!

#### Om te bespreken

Wat zegt Salomo over mensen die naar de opperste Wijsheid horen en Hem gehoorzamen (vers 33)? Wat betekent dat voor jou?

## DAG 10: Meer dan Sálomo

### Lees Lukas 11:27-32

Veel mensen verbaasden zich over de wijze woorden van Sálomo. Als de Heere Jezus aan het preken is, is er ook een vrouw die verwonderd is over de wijze woorden die de Heere Jezus spreekt. Ze roept het ineens hardop dat Zijn moeder zich wel gelukkig mag noemen met zo'n Zoon. De Heere Jezus verandert haar woorden. Hij zegt: weet je wie je gelukkig mag noemen? Weet je welke mensen zalig zijn? Mensen die het Woord van God horen en gehoorzamen. Daarmee zegt de Heere Jezus ook tegen jou dat het nodig is om Zijn Woord niet alleen te horen, maar ook te gehoorzamen. Dat geldt ook voor de woorden van Salomo die je de achterliggende dagen uit de Bijbel hebt gehoord.

De koningin van Scheba maakte een lange reis om te horen en te zien hoe wijs Salomo was. De Heere Jezus is veel meer -veel groter en belangrijker- dan Salomo. Wij hoeven geen lange reis te maken om Zijn Woord te horen. Je hebt Zijn Woord in huis. Je hebt een Bijbel op je kamer. Je hoort uit de Bijbel op school. Zijn Woord is ontzettend dichtbij. Wat doen we ermee? Lees je erin? Luister je ernaar? Geloof je het? Gehoorzaam je ook? 'Geloof Zijn heil- en troostrijk Woord. Verhard je niet, maar laat je leiden'.

#### Om te bespreken

Wat kunnen we van de koningin van Scheba leren? Welke plaats heeft de Bijbel in je leven? Hoe kan Gods Woord een grotere plaats in je leven krijgen? Noem een paar voorbeelden.