

BIJBELLEESROOSTER
VOOR GEZINNEN
met kinderen in de
basisschoolleeftijd

ZEVEN DAGEN STILSTAAN BIJ
NAASTENLIEFDE

VOLG HUN
VOORBEELD

DAG 1: Voorbeelden

Lees Johannes 13:12-17

Als je van lego iets gaat bouwen, gebruikt je vaak een voorbeeld. Dat voorbeeld maak je na. Ook op school gebruik je vaak voorbeelden. Bij schrijven, bij knutselen of handwerken... Een voorbeeld laat je zien hoe het moet. De bedoeling van een voorbeeld is dat je het net zo doet als bij het voorbeeld. Weet je dat de Heere voor je leven ook voorbeelden heeft gegeven? Wat is de bedoeling van ons leven? 'Gij zult den Heere uw God liefhebben (...) en uw naaste als uzelf' (Lukas 10:27). Hoe moet dat? Hoe kun je dat doen?

De Bijbel geeft daarvoor voorbeelden. Mensen zijn een voorbeeld. Maar ook de Heere Jezus geeft een voorbeeld. Je hebt het gelezen. De Heere Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. En nu praat Hij er met hen over na. Hij legt uit waarom Hij dat deed. 'Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkewijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet' (vers 15). Wat moeten de discipelen doen? God liefhebben boven alles en hun naasten liefhebben als zichzelf. Ze moeten niet de baas over elkaar spelen, maar elkaar dienen en helpen. Ze moeten niet eerst aan zichzelf denken, maar aan de ander denken. Het is niet genoeg om te weten dat dit moet. Het is nodig om het ook te doen. 'Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet' (vers 17). Naasteliefde laat je merken in woorden en in daden.

Om te doen

Vraag vandaag aan je vader of moeder, de juf of meester, een broer(tje) of zus(je), een oma of tante of wie dan ook: 'Kan ik iets voor je doen?' Let op hoe blij de ander daarvan wordt en hoe blij je er ook zelf van wordt als je iets voor iemand doet. Hoe komt dat? Zoek het antwoord op in Handelingen 20 vers 35 en zeg in eigen woorden wat deze tekst betekent.

DAG 2: Jezus' voorbeeld - liefde

Lees Johannes 15:9-17

De Heere Jezus gaat bijna sterven. Zijn leven op aarde is bijna voorbij. De verzen die je gelezen hebt, komen uit het laatste gesprek dat de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft. Hij vertelt waarom Hij op deze wereld gekomen is: uit liefde tot Zijn Vader en uit liefde tot zondaren. Hij laat zien hoe groot Zijn liefde is: Hij gaat sterven aan het kruis om vijanden van God weer tot vrienden van God te kunnen maken. Hij zal opstaan uit het graf om mensen die God en hun naaste haten, liefde tot God en hun naaste te geven. Vrienden van God doen wat Hij wil (vers 14). Liefde tot God en tot je naasten laat je zien door je aan Gods geboden te houden (vers 10). En daarom zegt de Heere Jezus: 'Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkewijs Ik u liefgehad hebt' (vers 12). De Heere Jezus zegt dit niet alleen tegen de discipelen, maar ook tegen ons: 'Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt' (vers 17). Is het je vraag: hoe kan ik God en mijn naaste liefhebben? Voel je dat je ten diepste een vijand van God en je naaste bent? Liefhebben kan alleen door de Heere Jezus. Hij kan je hart veranderen. Hij wil je hart nieuw maken. Dan doet Hij de haat uit je hart weg en geeft Hij er liefde voor terug. Zijn liefde maakt alle haat stuk. Zijn liefde maakt je een liefhebber van God en je naaste.

Om te bespreken

Wat moet je doen als je voelt dat je God en je naaste niet liefhebt? Naar Wie moet je toe? Hoe kun je naar Hem toe? Wat kun je doen als je boosheid in je hart voelt?

DAG 3: Jezus' voorbeeld - haat

Lees Johannes 15:18-25

Kun je tegelijkertijd God liefhebben en de wereld liefhebben? Kun je liefde hebben tot God en een vriend van de wereld zijn? Nee, dat kan niet. De Heere Jezus is heel eerlijk. Hij zegt: als je God liefhebt, zal de wereld je haten. Zo was dat ook bij de Heere Jezus. Wat hebben de mensen lelijk tegen Hem gedaan. Wat hebben ze Hem gehaat! Ze wilden Hem doden en hebben Hem gedood: 'Weg met Dezen!'

Als je God liefhebt en je naaste liefhebt, zullen de mensen van de wereld je haten. Daarom wordt er vaak zo lelijk gedaan over christenen: ze worden uitgescholden, ze worden vervolgd. Als je niet zoveel last van de wereld hebt, moet je eens goed naar je leven kijken: hoe zit het met de liefde tot God en de naaste? Als je meedoet met de wereld, zullen ze je wel aardig vinden. Als je vriendschap sluit met de wereld, zul je niet gehaat worden.

Maar wat zegt Jakobus in zijn brief die in de Bijbel staat (Jakobus 4:4)? De vriendschap van de wereld is vijandschap tegen God. Als je een vriend van de wereld wil zijn, ben je een vijand van God.

Kijk eens goed naar je leven. Doe je mee met wereldse (computer)spelletjes? Doe je mee met wereldse muziek? Of houd je afstand? Wees voorzichtig. Wees geen vriend van de wereld, maar een vriend van God (Johannes 15:14).

Om te bespreken

Hoe kun je aan je leven merken of je een vriend van de wereld bent? Hoe kun je losgemaakt worden van de wereld? Merk je weleens iets van haat van de wereld? Is dat erg?

DAG 4: Het voorbeeld van de eerste christenen

Lees Handelingen 2:42-47

Kun jij zien of er liefde of haat woont in het hart van iemand? Nee, je kunt niet in iemands hart kijken. Toch kun je het wel ergens anders aan zien: aan wat zo iemand doet.

Ga maar eens mee naar Jeruzalem. Het zijn de dagen kort na het Pinksterfeest. Op het Pinksterfeest hebben veel mensen een nieuw hart gekregen. Ze bekeerden zich tot God. De liefde van God de Vader en van de Heere Jezus kwam door de Heilige Geest in hun hart wonen. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je liefde tot God en liefde tot je naaste. Hoe kun je dat merken? Aan wat iemand doet. Ga maar kijken bij de eerste christenen in Jeruzalem. Elke dag lezen ze met elkaar in de Bijbel. Elke dag bidden ze met elkaar. Elke dag zingen ze met elkaar en loven ze de Heere. Elke dag eten ze met elkaar. Regelmatig wordt het Heilig Avondmaal gehouden. Ze helpen elkaar. Iemand die veel heeft, verkoopt spullen en geeft het geld aan iemand die weinig heeft. Er is liefde voor elkaar. Er is blijdschap. Wat is het goed daar bij de eerste christenen! Zo wil de Heere dat christenen met elkaar omgaan. Zullen wij hun voorbeeld volgen?

Om te bespreken

Wat zie je dat er gebeurt als christenen zo met elkaar omgaan (vers 47)? Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen wij in deze tijd het voorbeeld van de eerste christenen volgen? Wat doe je wel en wat doe je niet? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere mensen jaloers zijn op hoe het in de kerk gaat?

DAG 5: Het voorbeeld van Petrus en Johannes

Lees Handelingen 3:11-19

Petrus en Johannes lopen langs een kreupele man die bedelt om geld. Er is naastenliefde in het hart van Petrus en Johannes. Maar ze hebben geen geld. Kunnen ze die man nu niet helpen? Gelukkig wel. Ze hebben iets wat veel meer waard is dan geld. Ze hebben de Heere Jezus in hun hart. In Zijn kracht mogen ze die zieke man beter maken. Is alleen zijn lichaam genezen? Nee, er gebeurt ook iets aan de binnenkant, in zijn hart. 'Door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent' (vers 16).

Dat geloof gunnen Petrus en Johannes niet alleen aan deze kreupele man, maar aan alle mensen die in de tempel zijn. En daarom gaan ze vertellen over de Heere Jezus. Hij is de Vorst des Levens! Hij kan en wil leven geven aan dode zondaren. 'Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden' (vers 19).

Het toppunt van naastenliefde is niet dat je dingen voor een ander doet. Het toppunt van naastenliefde is niet dat je aardig bent voor elkaar. Het toppunt van naastenliefde is dat je anderen tegenhoudt in het doen van zondige dingen en dat je anderen aanspoort om de Heere Jezus te leren kennen.

Om te doen

Hoe kun je anderen helpen om de Heere Jezus te zoeken? Hoe kun je anderen tegenhouden bij het doen van verkeerde dingen? Doe dit dan ook.

Als Andreas de Heere Jezus gevonden heeft, gaat hij naar zijn broer Simon Petrus en leidt hij hem naar Jezus (Johannes 1). Hoe kun je dat in deze tijd doen?

DAG 6: Het voorbeeld van Stéfanus

Lees Handelingen 7:54-60

Stéfanus' hart is vol van liefde tot God en tot de naaste. Hoe merk je dat? Aan wat hij zegt. Stéfanus houdt een preek. Hij vertelt hoe God gewerkt heeft in de geschiedenis van Israël: hoe goed Hij gezorgd heeft. Hij vertelt ook wie de mensen geweest zijn: zondaren die niet naar God willen luisteren en Zijn profeten hebben gedood. Zo erg waren mensen niet alleen in de tijd van het Oude Testament. Zo erg zijn de mensen ook in de tijd van het Nieuwe Testament en van Stéfanus. Zij hebben de Heere Jezus gedood, terwijl ze Hem zo hard nodig hadden als Zaligmaker van zondaren. Stéfanus vertelt over Hem. Hij is de Rechtvaardige – zonder zonden. Maar de mensen willen niet horen. Ze stoppen hun vingers in hun oren. Dat doe jij misschien niet als je in de kerk zit of uit de Bijbel hoort lezen of vertellen. Maar luister jij wel? Als je net doet alsof de Heere Jezus niet bestaat, dood je Hem eigenlijk ook! Wat is dat erg.

Stéfanus wordt ook gedood, net als zijn Meester. Stéfanus let niet op de vijanden. Hij kijkt omhoog en ziet de Heere Jezus staan in de hemel. Het is voor Stéfanus niet erg om te sterven. Hij gaat naar de hemel. Met zijn laatste krachten bidt hij voor zijn vijanden: 'Heere, reken hun deze zonden niet toe!' Vergeef hun zonden. Hoor je de liefde tot de naaste in deze woorden? Stéfanus heeft zelfs zijn vijanden lief. Dat heeft hij geleerd van Zijn Meester, de Heere Jezus.

Om te doen

Ben je een vijand van iemand? Maak het vandaag nog goed! Heb je vijanden? Bid je ook voor hen?

DAG 7: Het voorbeeld van Timótheüs

Lees 1 Timótheüs 4:6-13

Timótheüs is nog jong. Toen hij nog maar een kind was, had hij de Heere al lief. Zijn moeder leerde hem meer over de Bijbel. Hij is 'opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer' (vers 6). De Heere heeft die woorden willen gebruiken om Timótheüs te bekeren. Zie je hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen Bijbels opvoeden! Hoor je hoe belangrijk het is dat kinderen luisteren als de Bijbel open gaat! Horen... én doen! Net als Timótheüs. Hij volgt de woorden van het geloof en van de goede leer. Hij gehoorzaamt Gods Woord. Hij leeft zoals de Heere wil. Hoor je dat je ook al een kind van God kunt zijn als je jong bent! Net als Timótheüs. Hij is nog jong en toch is hij al dominee. Paulus leert hem meer over hoe hij dominee moet zijn. Hij vertelt hem wat hij moet zeggen, wat hij moet doen en wat zijn taak is. Hij roept Timótheüs op om een voorbeeld te zijn voor veel andere mensen. Ben jij dat ook? Je hebt deze week voorbeelden gehoord om na te volgen: de Heere Jezus, de eerste christenen, Petrus en Johannes, Stéfanus... Maar nu draaien we het om: ben jij een voorbeeld voor anderen? Is er liefde tot God en tot je naaste in je hart en laat je dat zien met je leven? Paulus zegt vandaag tegen je: wees een voorbeeld! Wees een voorbeeld met je woorden, met wat je doet, in liefde, in het luisteren naar de Heilige Geest, in het geloven in de Heere Jezus, in het leven naar Gods geboden.

Om te bespreken

Wie is voor jou een voorbeeld? Geeft hij of zij een Bijbels voorbeeld? Waarom is het belangrijk om alleen Bijbelse voorbeelden te volgen? Geef jij anderen een Bijbels voorbeeld?