

BIJBELLEESROOSTER

VOOR GEZINNEN

met kinderen in de
basisschoolleeftijd

EEN WEEK

STILSTAAN BIJ

HET DOEL VAN JE LEVEN

LEVEN ALS CHRISTEN

DAG 1: Het doel van je leven

Lees Jesaja 43:21-25

Waarom leef je? Waarom ben je op deze aarde? Misschien heb je daar weleens over nagedacht. De Bijbel geeft antwoord op deze vragen. Je hebt het gelezen in Jesaja 43. De Heere heeft de mens geschapen om tot eer van Hem te leven. Je bent op deze aarde om de Heere te dienen, om Hem te eren, om voor Hem te leven, om Hem te gehoorzamen. Doen we dat? Nee! Het volk Israël deed dat niet in de tijd van Jesaja, maar wij doen dat ook niet. Wij eren de Heere niet. Wij dienen Hem niet. Wij leven niet voor Hem. We vinden onszelf belangrijker. Je weet hoe dat komt. Dat komt door de zondeval in het paradijs. Na Adam en Eva worden alle mensen vol zonde geboren. Jij ook. Ook tegen jou en mij moet de Heere zeggen: 'Gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheid' (vers 24). Wat is dat erg! Heb je er ook zelf verdriet over? Of denk je er eigenlijk niet over na? Doe dat eens. Denk er eens over na waarom je leeft. Denk er eens over na hoeveel verdriet je de Heere doet als je voor jezelf leeft.

Wat zegt de Heere tegen zulke zondaren? Hij roept ons. Hij zegt dat we met al onze zonden naar Hem moeten gaan en dat we alles eerlijk tegen Hem moeten vertellen (vers 26). Hij zegt dat we onze zonden moeten belijden en laten. De Heere is zo goed: Hij kan en wil zonden vergeven. Dat gaat niet zomaar. Dat kan alleen om Jezus' wil. Dat zul je deze week nog wel horen.

Om te bespreken

Hoe kun je aan iemand merken dat Hij leeft zoals de Heere wil?

Om te doen

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je kleurplaten en een gezinsmoment over het doel van je leven.

DAG 2: Leven om lief te hebben

Lees Mattheüs 22:35-40

De vraagsteller kent de tien geboden. Net als jij. Welke van de tien geboden zou nu de belangrijkste zijn? Hij vraagt het aan de Heere Jezus. Het was bedoeld als een vraag om de Heere Jezus in de val te lokken: een strikvraag. Maar de Heere Jezus is God. Hij doorziet de vraag. Hij begrijpt de bedoeling. Hij geeft een wijs antwoord. Hij vat de tien geboden samen en zegt wat het belangrijkste woord uit de wet is: liefde. De tien geboden zeggen niet alleen wat we moeten doen, maar ze vertellen ook hoe ons hart moet zijn: vol liefde voor God en de naaste. De tien geboden vragen niet alleen om gehoorzaamheid aan de buitenkant, maar ook om liefde aan de binnenkant. Het is de bedoeling van de wet om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is dus ook de bedoeling van je leven. Daarom ben je op deze aarde. Heb jij God lief boven alles en je naaste als jezelf? Staat de Heere op de eerste plaats van je leven? Leef je voor Hem, om Hem te dienen en te eren? Luister je naar Zijn geboden?

Misschien word je verdrietig omdat je zo weinig liefde tot God en de naaste in je hart hebt. Weet je wie je die liefde geven kan? De Heere Zelf. Bid erom!

Om te bespreken en te doen

Ga met elkaar de tien geboden langs. Vraag je bij elk gebod af welke liefde de Heere in dit gebod van ons vraagt.

DAG 3: Leven voor de Heere

Lees Deuteronomium 6:13-18

Wat is het belangrijkste in je leven? Meestal zijn dat de dingen waar je de meeste tijd aan besteedt. Waar ben je druk mee? Waar ben je veel mee bezig? Met hoe je eruit ziet en welke kleren je aan hebt? Met wat je doet en hoe je scoort?

De Heere zegt in het Bijbelgedeelte dat je las tegen het volk Israël dat Hij de Belangrijkste moet zijn in hun leven. Dat geldt ook voor jou en mij. De Heere vraagt van ons dat Hij op de eerste plaats in ons leven staat. Hij wil dat we tijd met Hem doorbrengen door te bidden en Bijbel te lezen. Hij vraagt je om Hem te vrezen en te dienen. Hij wil dat je Hem liefhebt en gehoorzaamt. Dan zul je bij alles wat je doet jezelf afvragen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Je voelt wel dat je zo niet leeft. Je staat zelf op de eerste plaats van je leven. Je vindt jezelf de belangrijkste. Je wilt doen wat je zelf wilt. Wat is het nodig dat de Heere ons hart vernieuwt. Dat Hij een nieuw hart geeft waarin Hij wel de Belangrijkste plaats heeft en dat wel wil doen wat Hij wil. Dat nieuwe hart wil de Heere geven. Als Zacharias hoort dat de Zaligmaker geboren zal worden, wordt hij blij. Hij weet dat we alleen door Hem God kunnen dienen zoals Hij gediend wil worden. Je hebt de Heere Jezus nodig om voor God te kunnen leven! Hij is gekomen om zondaren zalig te maken!

Om te bespreken

Waarom heb je de Heere Jezus nodig om God lief te hebben en te gehoorzamen (Galaten 2:19-20)?

DAG 4: Niet leven voor de zonde

Lees Romeinen 6:12-16

Paulus is heel duidelijk in de verzen die je hebt gelezen. Hij zegt dat er maar twee mogelijkheden zijn: of je leeft voor de zonde of je leeft voor de Heere. Je kunt weten hoe het bij jou is. Als je voor de zonde leeft, gebruik je je lichaamsdelen verkeerd. Je gebruikt je handen om te slaan of af te pakken, je voeten om naar verkeerde plaatsen te gaan, je ogen om zondige dingen te bekijken, je oren om foute muziek te luisteren, je mond om verkeerde dingen te zeggen... en noem maar op. Als je voor de Heere leeft, gebruik je je lichaamsdelen om God en de naaste lief te hebben. Dan gebruik je je handen om te helpen, je voeten om naar de kerk te gaan of bij iemand op bezoek, je ogen om vriendelijk te kijken, je oren om naar mensen te luisteren, je mond om aardige dingen te zeggen... en noem maar op.

Je kunt dus aan de dingen die je in je leven doet zien of je leeft voor de Heere of voor de zonde. Kijk eens naar je eigen leven! Hoe is dit bij jou?

Paulus weet dat hij voor de Heere leeft. Dat komt omdat hij aan de zonde is gestorven. Hoe kan dat? Alleen door de Heere Jezus. Omdat de Heere Jezus gestorven is, kunnen de zonden in je hart sterven. Omdat de Heere Jezus opgestaan is, kan in je hart het nieuwe leven opstaan dat God wil dienen.

Om te bespreken en te doen

In Mattheüs 5 vers 16 zegt de Heere Jezus dat we goede werken moeten laten zien aan de mensen. Wat zien mensen dan aan je?

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een gezinsmoment, kleurplaat en Bijbelse kijktafel bij Mattheüs 5 vers 14-16. Kies wat je wilt doen!

DAG 5: Leven als christen (1)

Lees 2 Koningen 5:1-6

Staan er voorbeelden in de Bijbel van kinderen die hun lichaamsdelen gebruiken voor de Heere en niet voor de zonde, zoals je gisteren las? Ja, die zijn er. Je hebt over één meisje gelezen. Dat meisje heeft het niet gemakkelijk. Op een dag kwamen er soldaten en die namen haar mee naar het buitenland. Dit meisje had boos kunnen zijn of lelijk kunnen doen, maar dat heb je niet gelezen. Ze gebruikt haar handen niet om te slaan, maar om te zorgen voor Naäman en zijn vrouw. Ze gebruikt haar ogen niet om lelijk te kijken, maar ze kijkt vol medelijden naar de zieke Naäman. Ze gebruikt haar mond niet om lelijke dingen te zeggen, maar ze gaat goed spreken over de profeet van de Heere. Ze weet zeker dat de profeet van de Heere Naäman beter kan maken. De Heere kan toch alles? Hoor je dat dit meisje in een vreemd land leeft zoals de Heere wil. Wij zouden vandaag zeggen: ze laat merken dat ze christen is. Ze laat het licht van de Heere en Zijn dienst schijnen in een donkere omgeving waar ze van de Heere en Zijn dienst niet weten (Mattheüs 5). Wat kunnen we veel van dit meisje leren! Durf jij ook over de Heere en Zijn dienst te praten tegen mensen die daar niets van weten? Laat je het licht van Gods Woord schijnen voor de mensen om je heen? Kunnen mensen aan jou zien dat je christen bent? Kom er voor uit dat je naar de kerk gaat! Laat zien dat je de Heere dient! Leef als een christen!

Om te bespreken

Kun je nog meer voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die met hun leven laten zien dat ze de Heere dienen?

DAG 6: Leven als christen (2)

Lees 1Timotheüs 4:11-16

De oude Paulus schrijft een brief aan de jonge Timotheüs. Wat schrijft hij? Laat je leven voor anderen een voorbeeld zijn! Zorg dat mensen aan je kunnen merken dat je de Heere vreest! Zorg dat mensen respect voor je hebben door wat je zegt (woord), wat je doet (wandel) en hoe je alles doet (vanuit geloof en liefde tot de heilige God). Daarvoor is het belangrijk dat Timotheüs veel in de Bijbel leest, erover nadenkt wat dit betekent voor zijn leven en leeft zoals de Heere wil (vers 13). Wees steeds bezig met de Bijbel (vers 15). Eigenlijk staat er: woon erin! Zo zul je meer van de Heere leren. En dat zullen anderen aan je merken.

Wat Paulus aan Timotheüs schrijft, zegt hij ook tegen jou. Laat je leven een voorbeeld zijn. Hoe kan dat? Als de Heere in je werkt. Als je net als Timotheüs door de Heere geleerd wordt. Dat doet de Heere door Woord en Geest. Daarom is het belangrijk om veel in de Bijbel te lezen en te bidden of de Heilige Geest je leren wil. Dan kun je net als Timotheüs een voorbeeld voor anderen zijn!

Om te bespreken

Waarom is het belangrijk om een voorbeeld voor anderen te zijn? Wat zegt Mattheüs 5 vers 16 daarover? Wat is 'verheerlijken'?

DAG 7: Leven als christen door Christus

Lees 2 Korinthe 3:2-3 en 2 Korinthe 5:17-21

Het is niet zo makkelijk wat Paulus in deze verzen schrijft. Maar het is wel heel mooi. Hij zegt: jouw leven is een brief die andere mensen lezen. En hij vraagt daarmee gelijk: wat lezen mensen in de brief van jouw leven? Lezen ze dat je de Heere wilt dienen en wilt leven zoals de Heere zegt? Of lezen ze dat je je van de Heere en Zijn Woord niets aantrekt en zelf bepaalt wat je wel of niet doet? Paulus kent mensen die een brief van Christus zijn. Met hun leven laten ze zien dat ze bij God horen en in de Heere Jezus geloven. Zij hebben een nieuw hart gekregen. 'Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel' (2 Korinthe 5). Niet alleen de Heere Jezus is in hun hart gekomen, maar ook de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft de wet van God in hun hart geschreven. Ze zijn de zonden gaan haten en hebben liefde gekregen voor God en hun naasten. En daarom willen ze leven zoals de Heere wil. In wat ze doen en niet doen, lijken deze mensen op de Heere Jezus. Hun leven is een brief van Christus geworden. Paulus is er duidelijk over: leven als christen kan alleen door Christus. Je hebt de Heere Jezus nodig in je leven. Bid maar elke dag: 'O Vader, dat Uw liefde ons blijf! O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk! O Geest, zend Uwe troost ons neer. Drie-enig God, U zij al de eer!'

Om te bespreken

Als je een leesbare brief van Christus bent, krijgt de Heere de eer.
Wat is het gevolg als jij als christen niet leeft als een leesbare brief van Christus,
maar als een leesbare brief van de zonde? Waarom is dat zo erg?
Wat moet je doen als je merkt
dat je een leesbare brief van zonden bent (2 Korinthe 5 vers 19-20)?