

**BIJBELLEESROOSTER
VOOR GEZINNEN
met kinderen in de
basisschoolleeftijd**

**NAAR AANLEIDING VAN
KONINGS DAG
EEN WEEK LANG
STILSTAAN
BIJ**

GOD IS KONING

DAG 1: God is Koning

Lees Psalm 24

Is koning Willem-Alexander belangrijk? Voor Nederland wel. Maar als je naar heel de wereld kijkt, is Nederland maar een klein landje. De koning van Nederland is voor de wereld niet zo belangrijk. Wie is Koning over heel de wereld? De HEERE. Je hebt het gelezen in Psalm 24. De aarde is van de HEERE en alles wat erop is. De wereld is van de HEERE en iedereen die daarin woont (vers 1).

Een koning wordt geëerd. Eren is iemand eer geven. Eren betekent dat je laat merken dat iemand belangrijk voor je is. Als je op Koningsdag langs de route van de koning staat, eer je de koning. Als je doet wat de koning wil, eer je de koning. Als je luistert naar een toespraak die de koning houdt, eer je de koning. Eren is: liefhebben, gehoorzamen, dienen, respecteren...

Psalm 24 noemt God de Koning der ere. Hij is de Koning die we boven andere koningen moeten eren. Hij is de Koning Die al onze eer waard is. 'Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen' Hoe eren we de HEERE? We eren de HEERE als Hij de Belangrijkste van ons leven is. Dan denken we veel aan Hem en praten we veel met Hem. Dan hebben we Hem lief en luisteren we naar Hem. Dan gehoorzamen we Hem en leven we zoals Hij wil.

Om te bespreken

Vergelijk een aardse koning (bijvoorbeeld koning Willem-Alexander) met de HEERE als Koning. Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je? Wat betekent dat voor Wie God is?

DAG 2: De Heere Jezus is Koning

Lees Johannes 18:28-37

De Bijbel zegt dat God Koning is. Je weet dat God in drie Personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In de Bijbel wordt in het bijzonder de Heere Jezus de Koning genoemd. Je hoort dat al in het Oude Testament. Dan is de Heere Jezus nog niet op aarde, maar wordt wel gezegd dat Hij komen zal. En dan wordt Hij vaak een Koning genoemd. De profeet Zacharia zegt bijvoorbeeld: 'Zie, uw Koning zal tot u komen'. Je hoort dan ook in het Nieuwe Testament dat de mensen een Koning verwachten. De Wijzen uit het Oosten vragen: 'Waar is de geboren Koning der Joden'? En als mensen Hem vinden, roepen ze het uit: 'Gij zijt de Koning Israëls'. Ook rond het sterven van de Heere Jezus hoor je het: 'Zie, uw Koning'. En als Hij aan het kruis hangt, staat er boven zijn hoofd een bordje met daarop geschreven: 'Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden'.

De Heere Jezus is nu in de hemel. Ook daar is Hij de Koning van de Kerk. Hij regeert. Op een dag komt Hij als de Koning der koningen terug naar deze aarde. Dan zullen de engelen roepen: 'De koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Heere en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid'. Is Hij nu jouw Koning? Dan zal Hij ook straks je Koning zijn!

Om te doen

Schrijf een brief aan koning Willem-Alexander. Vertel daarin dat je blij bent dat ons land een koning heeft. Vertel over de Heere Jezus als de Koning der koningen. Vraag de koning om deze Koning te dienen. Schrijf erbij waarom je gelukkig bent als je deze Koning dient.

DAG 3: Gods heerlijkheid

Lees Johannes 1:11-18

Een koning is rijk en belangrijk. Waaraan kun je dat merken? Aan de pracht en praal die een koning heeft: een paleis, lijfwachten, een troon, een kroon, een gouden koets... Al deze dingen laten de heerlijkheid en majesteit van een koning zien. Hoe is dat bij God en bij de Heere Jezus? Je denkt misschien: gisteren lazen we dat de Heere Jezus als een gevangene bij Pilatus is. Waar was Zijn heerlijkheid en majesteit? Toen Hij op aarde was, had Hij geen mooi paleis, geen troon en kroon, geen gouden koets... Hoe zit dat? Als je de heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus wilt zien, heb je geloof nodig. Zijn heerlijkheid zie je niet aan de buitenkant, maar zit van binnen. Zijn heerlijkheid zit in Zijn hart, hoor je uit Zijn mond, straalt uit Zijn ogen, merk je aan wat Zijn handen doen.

Veel mensen zagen geen heerlijkheid in de Heere Jezus toen Hij op aarde was (Jesaja 53). Maar de discipel Johannes wel. Je hebt het gelezen. Hij zegt: 'Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd [=gezien], een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid'. Hij zag dat de Heere Jezus de Zoon van God was. Zijn paleis en troon is in de hemel. Zijn lijfwachten zijn de engelen. Zijn wagens zijn de wolken. Alles van de aarde is van Hem. Wat een rijkdom! De psalmdichter zingt: 'De aarde is vol van de heerlijkheid des HEEREN'. Zie jij heerlijkheid in God?

Om te doen

Zoek eens op wat je van de majesteit en rijkdom van koning Willem-Alexander kunt vinden. Maak een poster met daarop de gouden koets, zijn koninklijke mantel, kroon, troon, paleus en dergelijke. Ga eens na wat je van de heerlijkheid van God ziet. Kun je daar ook een poster van maken? Wie is er rijker? Welke heerlijkheid is voor jou meer waard?

DAG 4: Gods Koninkrijk

Lees Mattheüs 13:44-48

Een koning hoort bij een land, ook wel een rijk genoemd. Willem-Alexander is koning over het Koninkrijk der Nederlanden, in het kort: Nederland. Je kunt het zo op de wereldbol aanwijzen. God is een hemelse koning. Bij Hem hoort geen land dat je op de wereldbol kunt aanwijzen. Hij is Koning van het Koninkrijk der hemelen, ook wel het Koninkrijk van God genoemd. Het voor deze Koning niet belangrijk in welk land je woont. In alle landen wonen mensen over wie Hij Koning is. Zijn Koninkrijk zit in de harten van de mensen die bij Hem horen. Zijn Koninkrijk is ook in de hemel. Daar zijn al Gods kinderen die gestorven zijn. Zij zijn daar voor altijd bij hun Koning.

Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij verschillende gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen verteld. Zo leerde Hij meer over het Koninkrijk van God. Gods Koninkrijk lijkt op een schat. Iedereen zou wel graag een schat willen vinden. De Heere zegt dat je deze schat kunt krijgen. Dan ben je in één keer rijk. Nee, dan heb je niet ineens veel geld of veel spullen. Dan ben je rijk in God, omdat Hij je Koning is. In de Bijbel staat: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'. Zoek deze schat en je zult Hem vinden!

Om te bespreken en te doen

Wat betekent: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'? Hoe kun je dit Koninkrijk zoeken?

DAG 5: Gods onderdanen

Lees Psalm 145:1-13

Een koning heeft onderdanen: mensen die bij zijn land horen en die hem dienen. Hoe groter zijn land is en hoe meer onderdanen een koning heeft, hoe belangrijker hij is en hoe meer hij geëerd wordt. Daarom voerden koningen vroeger vaak oorlog. Zo kregen ze meer land en meer onderdanen. Daarom was ook de Tweede Wereldoorlog, waar je deze dagen ook aan denkt. Hitler wilde meer onderdanen en meer land en daarom viel hij andere landen binnen. Hij dacht dat hij dan nog machtiger en nog belangrijker zou zijn.

Je kunt aan David in Psalm 145 horen dat hij een onderdaan van Gods Koninkrijk is. Hij kent zijn Koning (vers 3). Een aardse koning is machtig, maar God is almachtig: Hij kan alles. Een aardse koning kan veel land hebben, maar God regeert over heel de wereld. Een aardse koning regeert een poosje, maar God al eeuwen. Een aardse koning kan veel onderdanen hebben, maar God heeft er veel meer. Zijn Koninkrijk is 6000 jaar geleden begonnen en groeit nog elke dag. Nog steeds haalt de Heere Jezus mensen weg bij de duivel en geeft Hij ze aan Zijn Vader. Zo komen er steeds onderdanen bij. Hoe meer onderdanen Hij heeft, hoe meer eer Hij krijgt. Daarom is het belangrijk om te bidden of Gods Koninkrijk groter mag worden. Dat doet David ook. Daarom is het ook belangrijk om aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk te werken. Dat doet David ook. Door oorlog te voeren? Nee, door te vertellen hoe goed het is om de Heere te dienen (vers 11-12).

Om te bespreken en te doen

In het volmaakte gebed bid je: 'Uw Koninkrijk kome'. Wat betekent dat? Hoe kun je bidden en werken voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk?

DAG 6: Gods wetten

Lees Psalm 119:1-10

Een koning regeert over een land. Hij maakt wetten die ervoor zorgen dat het goed gaat in het land. Als het goed is, luisteren de onderdanen van de koning naar zijn woorden en wetten. Ze houden van hun koning en daarom willen ze doen wat hij zegt. Zo dienen ze hun koning. Zo is het ook bij het Koninkrijk van God. Wie zijn de onderdanen van deze Koning? De Heere Jezus zegt: 'Mensen die de wil van Mijn Vader doen'. Hoe weet je wat Gods wil is? Dat staat in de Bijbel. Dat staat in Gods wet. Iedereen die luistert naar de woorden en de wetten van God, hoort bij Zijn Koninkrijk.

Misschien weet je van jezelf dat je helemaal niet zo ge-wil-lig bent om naar Gods wetten te luisteren. Je doet liever wat je zelf wilt. Je maakt liever je eigen wetten. Dat komt door de zonde. Alleen God kan dat veranderen. Als Hij mensen bekeert, geeft Hij een nieuwe wil: een wil die wil doen wat God wil. Weet je door Wie dat kan? Door de Heere Jezus. Hij heeft in Zijn leven altijd Gods wil gedaan. Door Hem kunnen on-wil-lige mensen ge-wil-lig gemaakt worden. Dan is God hun Koning. Uit liefde voor Hem doen ze wat Hij wil. Zo dienen ze Hem. Jij ook?

Om te bespreken en te doen

Toen Saulus God leerde kennen, vroeg hij: 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal'. Wat betekent dit gebed? Waarom is het belangrijk dit elke dag te bidden? Hoe hoor je aan David in de gelezen verzen uit Psalm 119 dat het goed is om te leven volgens Gods wetten?

DAG 7: Gods troon

Lees Hebreeën 4:12-16

Zou je zomaar bij koning Willem-Alexander binnen kunnen lopen? Nee, er zit een groot hek om zijn paleis. Bij dat hek staan lijfwachten. Je mag niet zomaar doorlopen. Je wordt tegengehouden.

Hoe is dat bij God? Je mag naar Hem toe. Altijd. Op elk moment van de dag. Je wordt niet tegengehouden. De toegang is vrij. Hoe komt dat? Daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd. Door Zijn leven en door Zijn lijden en sterven heeft Hij de deur naar God opengemaakt. Daarom scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden. Daarmee liet God zien: de toegang is open. Iedereen mag komen. Daarom zegt Paulus: 'Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade'. Hoe doe je dat? Als je bidt! Bidden wordt 'toegaan tot de genadetroon van God' genoemd. Natuurlijk doe je dat heel eerbiedig. God is zo groot en heilig. Natuurlijk kan dat alleen in Jezus' Naam. Voor iedereen die in Hem gelooft, is de troon van God een troon van genade geworden. God zou mensen weg moeten sturen. Denk maar aan de zondeval in het paradijs. Toen stonden er engelen als lijfwachten met brandende zwaarden. Niemand kon naar God gaan zonder gedood te worden. De Heere Jezus heeft dat veranderd. Wat een wonder is dat!

Waarom ga je naar de genadetroon van deze Koning? 'Om barmhartigheid [=een brandend hart van liefde] te verkrijgen. Om genade [=vergeving van je zonden] te vinden. Om geholpen te worden' (vers 16). Ga maar veel naar deze Koning. Om Hem iets te vragen. Om Hem iets te vertellen. Om Hem te danken en te eren.

Om te doen

Zoek een psalmversje over God als Koning en zing deze met elkaar. Op Koningsdag wordt er vaak veel gezongen. Zo eer je de koning. Zing veel tot eer van God.

Voor kinderen die het leuk vinden om te kleuren, vind je op www.bijbelsopvoeden.nl ook een kleurplaat voor Koningsdag waarbij ze eraan herinnerd worden dat God Koning over heel de wereld is.