

BIJBELLEESROOSTER

VOOR GEZINNEN

met kinderen in de
basisschoolleeftijd

TIEN DAGEN

STILSTAAN BIJ

HERVORMINGSDAG

REFORMATIE:

VAN JOSIA TOT JOU

DAG 1: Geschiedenis

Lees Psalm 78:1-8

Op school krijg je Bijbelse geschiedenis. Je leert wat er allemaal gebeurde in de tijd van de Bijbel. Je krijgt ook Vaderlandse geschiedenis. De meester of juf vertelt over hoe het vroeger was in Nederland. Je hebt ook kerkgeschiedenis. Dan gaat het over de geschiedenis van de kerk: hoe de kerk er is gekomen en wat er met de kerk is gebeurd. Bij geschiedenis leer je dus meer over het verleden. Geschiedenis is belangrijk. Waarom eigenlijk? Je hebt het gelezen in Psalm 78. Bij geschiedenis gaat het niet over wat mensen vroeger allemaal beleefd hebben. Het gaat over wat de HEERE gedaan heeft. Asaf zegt: in de geschiedenis zie je de HEERE aan het werk. Je ziet Gods daden. Je merkt Zijn sterkheid en Zijn wonderen (vers 4). De geschiedenis van een land en van de kerk moet verteld worden. Het is belangrijk dat ouderen erover vertellen aan kinderen. Gods daden moeten doorgegeven worden. Waarom? Zo leren kinderen en jongeren wie God is. Zo leren kinderen en jongeren dat ze het niet van mensen moeten verwachten, maar van de HEERE alleen. Zo leren kinderen en jongeren hun hoop op God te stellen en naar Zijn geboden te leven. Dat is de bedoeling van geschiedenis. Dat jij God kent, dat je Hem dient en naar Hem luistert!

Om te bespreken

In heel veel Psalmen in de Bijbel gaat het over de geschiedenis van het volk van Israël. Denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 105 en 106. Lees Psalm 106 vers 1 en 2. Wat zijn 'de mogendheden des HEEREN' (vers 2, kanttekening 2)? Wat ga je doen als je die ziet (vers 1)? Wat betekent dat voor de lessen geschiedenis die je op school krijgt of thuis hoort?

DAG 2: Reformatie in Israël

Lees 2 Kronieken 34:1-8

Het ging niet goed in Israël. De Israëlieten gingen niet meer naar de tempel om de Heere te dienen en tot Hem te bidden. Ze knielden voor afgodsbeelden en dienden Baäl. Ze aanbaden de zon en bomen (vers 4). Wat is dat erg! Dat kan niet goed gaan. Het ging ook niet goed. En het zou nog veel erger worden. Maar nu is er even rust in het land. Dat komt omdat Josía koning is geworden. Hij is nog maar acht jaar oud. Toch is hij een goede koning. 'Hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN'. Hij diende de Heere. Hij leefde zoals God wilde. Hij vond het erg wat er in Israël gebeurde. Daarom brak hij de altaren van Baäl af en maakte hij de zonnebeelden stuk. En de tempel, het huis van de Heere, maakte hij weer mooi. Hij wilde dat het volk ook weer de Heere ging dienen. Misschien staat er in jouw Bijbeltje boven dit gedeelte ook wel: 'de reformatie onder koning Josía'. Wat betekent dat? In 'reformatie' hoor je het woord 're-formeren' [=opnieuw vormen]. Een ander woord is: her-vormen [=opnieuw maken]. Josía hervormde of reformeerde de godsdienst in zijn tijd. Hij maakte de tempel weer goed. In plaats van de afgoden dienen, leerde hij het volk weer de Heere te dienen.

Om te bespreken

In de Bijbelse geschiedenis was er steeds 'reformatie' nodig (Josía bijvoorbeeld). In de kerkgeschiedenis was er steeds 'reformatie' nodig (daarover hoor je morgen). In ons huis en leven is er ook steeds 'reformatie' nodig. Wat moet er weg in je huis en leven en wat moet er komen om de Heere te dienen zoals Hij wil? Lees 2 Koningen 23 vers 25. Wat is nodig voor een echte reformatie van je hart en je leven?

DAG 3: Reformatie in de kerk

Lees Psalm 46

Er is een tijd geweest in ons land en in de wereld dat de mensen bijna niets meer wisten over God en Zijn Woord. Bijna niemand had een Bijbel. In de kerk werd Latijn gesproken waar veel mensen niets van begrepen. De 'dominees' in de kerken vonden zichzelf belangrijker dan God. Heel weinig mensen dienden de Heere op de manier die Hij wilde. Gelukkig zorgde God voor de kerk. Hij gaf mannen een nieuw hart. Je kent misschien wel een paar namen: Maarten Luther, Johannes Calvijn... De Heere liet hun zien dat het niet goed ging met de kerk. Hij gaf hun kracht om te vertellen wat er verkeerd ging en wat de wil van de Heere was. Deze mannen gingen de kerk re-formeren [=opnieuw vormen]. Zij gingen de kerk her-vormen [=opnieuw maken]. We noemen dit daarom de tijd van de Hervorming of van de Reformatie. Dat is nu al meer dan 500 jaar geleden. Maar gelukkig zijn we het niet vergeten. Elk jaar op 31 oktober denken we eraan. Dan is er een hervormingsdienst in de kerk of een reformatieherdenking.

Waarom is het zo belangrijk om daar elk jaar weer aan te denken? Dat zegt Psalm 46. Het gaat er niet om wat mensen hebben gedaan. Het gaat om wat de HEERE deed. Door er elk jaar weer aan te denken, geven we de Heere de eer voor Zijn grote daden: 'Weet dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden op de aarde'.

Om te doen

Luister met elkaar naar een verhaal uit de tijd van de Reformatie (lees een verhaal voor of luister naar een luistercd met geschiedenisverhalen).

DAG 4: Josía en de Bijbel

Lees 2 Kronieken 34:14-28

Waar ligt jouw Bijbel? Licht er veel stof op omdat je Hem nooit gebruikt? Of lees je er elke dag een stukje uit? In de tijd van Josía lag de Bijbel onder het stof in de tempel. De Israëlieten lazen er niet in. Ze waren de Heere vergeten en dienden andere goden. En als je niet aan de Heere denkt, houd je ook Zijn Woord dicht.

Als Josía de tempel op laat knappen, wordt ook het wetboek van Mozes gevonden. Snel brengen ze deze Bijbel bij de koning. Hij wil gelijk dat eruit gelezen wordt. Wat doet Josía als hij de woorden van God hoort? Hij scheurt zijn kleren. Hij is zo bedroefd. Hij hoort uit de Bijbel voorlezen hoe de Heere wil dat het volk leeft. Maar Israël leeft zo niet. Hij hoort welke straffen de Heere geeft als het volk Hem vergeet. Zal die straf komen? Het volk heeft het wel verdiend. Josía laat het vragen aan de profetes Hulda. Zij is een vrouw die de Heere nog wel dient. Zij spreekt met de Heere en Hij antwoordt haar. Eerlijk zegt God dat de straf zal komen. Maar niet zolang Josía leeft. Omdat hij de Heere dient, zal het goed gaan in het land zolang hij regeert. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezén. Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn trouwe zorg. Zo was het toen. En zo is het nog.

Om te bespreken

Welke plaats heeft de Bijbel in jullie gezin? En in jouw leven? Lees je er elke dag uit? Denk je ook (met elkaar) na over wat je hebt gelezen? Waarom is dat belangrijk?

DAG 5: Verbond met God

Lees 2 Kronieken 34:29-33

Josía wil dat heel het volk hoort wat er in het wetboek van Mozes staat. Daarom roept hij alle Israëlieten naar de tempel en laat hij uit de Bijbel voorlezen. Daarna maakt de koning een verbond (vers 31). In het woord 'verbond' hoor je het woord 'verbinden'. Als je twee dingen aan elkaar verbindt, zitten ze aan elkaar vast. Dan horen ze bij elkaar en krijg je ze niet meer los van elkaar. Josía verbindt zich aan God en Zijn Woord. Daarmee zegt hij dat hij bij de Heere wilde horen: Heere, ik wil Uw kind en knecht zijn. Ik wil naar Uw Woord horen en het gehoorzamen. Ik wil U dienen en niemand anders. U staat op de eerste plaats van mijn leven.

Josía laat ook het volk een verbond met de Heere maken. Ook zij beloven dat ze de Heere zullen dienen en Zijn Woord zullen gehoorzamen. Wat is het bijzonder dat Josía voor een Reformatie heeft gezorgd in Israël. Heel het volk is weer terug bij God, bij Zijn Woord en bij Zijn dienst. Voor hoe lang? Weet je dat jij ook een verbond met God hebt? Je bent gedoopt. Het teken van het verbond staat op je voorhoofd. Je ouders hebben bij je doop beloofd dat ze de Heere zullen dienen en Zijn Woord zullen gehoorzamen. Ze hebben beloofd dat ze jou zullen opvoeden bij Gods Woord en leren leven naar Gods Woord. Houd je je aan dit verbond? Of ben je net als veel Israëlieten een verbondsbreker?

Om te bespreken

Mensen kunnen het verbond met God niet houden. Dat komt door de zonde. Wie heb je nodig om in het verbond te blijven? Hoe wijst de doop naar Hem?

DAG 6: Gods Woord alleen

Lees 2 Petrus 1:10-21

Als er ergens een Reformatie plaatsvindt, kun je dat altijd merken aan de plaats die de Bijbel heeft. Je hebt het gemerkt bij de Reformatie van koning Josía. De Bijbel, die onder het stof in de tempel lag, komt weer tevoorschijn. Er wordt in gelezen. Er wordt naar geluisterd. Het volk hoort en gehoorzaamt. In de tijd van de Reformatie van de kerk, meer dan 500 jaar geleden, ging ook Gods Woord weer open. Er was geen Bijbel in de huizen van mensen. Er was alleen een Bijbel in het Latijn in de kerk. Daar begrepen de mensen niet zoveel van. Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere Reformatoren gingen aan het werk om de Bijbel te vertalen. Wie de Heere lief heeft, heeft ook Zijn Woord lief. Zo iemand wil ook andere mensen met het Woord van God bekend maken. Je hebt het ook gelezen bij Petrus. Hij doet niet anders dan mensen bij het Woord brengen en het Woord bij de mensen. Waarom? Omdat het niet het woord van mensen, maar van God is. God spreekt door Zijn Woord. Hij maakt bekend Wie Hij is. Hij leert wie je bent. Hij leert Wie Zijn Zoon is, door Wie je zalig kunt worden. 'En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster [=de Heere Jezus] opga in uw harten'.

Om te doen

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een Bijbellegger om te maken. Lees veel in je Bijbel en gebruik de Bijbellegger om te weten waar je gebleven bent.

DAG 7: Josía en Gods dienst

Lees 2 Kronieken 35:1-6 en 16-18

Vlak voor de uittocht uit Egypte vierden de Israëlieten voor de allereerste keer het Pascha. De vaders deden bloed aan de zijposten en de bovenkant van de deur. Achter dat bloed was het veilig toen de engel met het zwaard langs de huizen ging. De Heere had tegen Zijn volk gezegd dat ze elk jaar op de veertiende dag van de maand Abib het Pascha moesten houden. En na het Pascha moesten ze zeven dagen het feest van de ongezuurde broden vieren. Heel vaak hebben de Israëlieten dit niet gedaan. Dat komt omdat ze de Heere verlaten hebben. Je hebt al gezien dat dan de Bijbel onder het stof raakt. Maar ook de dienst van de Heere wordt dan verwaarloosd.

Gelukkig is het in de tijd van Josía anders. De Bijbel wordt weer gelezen en de dienst van de Heere weer ingesteld. Je merkt het telkens in de geschiedenis van Israël en van de kerk: als er een Reformatie is, wordt ook de Heere weer gediend zoals Hij dat wil.

Hoe wil de Heere gediend worden? Dat zegt Hij in de tien geboden. Hij wil dat we Hem liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. De Heere wil de eerste plaats in ons leven hebben. Dan hebben we Zijn Woord lief, Zijn Naam lief, Zijn dag lief, Zijn huis lief, Zijn kinderen lief. Hoe is het met het dienen van de Heere in jouw leven?

Om te doen

Maak een mooie kaart (handletteren bijvoorbeeld) met Psalm 100 vers 2: 'Dient den HEERE met blijdschap; komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang'.

DAG 8: Geloof en genade alleen

Lees Romeinen 1:15-21

Maarten Luther was als kind bang voor God. Hij voelde dat het niet goed was tussen God en hem. Hij probeerde van alles om het weer goed te maken. Hij werd monnik en ging in een klooster. Hij was streng voor zichzelf en strafte zichzelf. Hij kroop op z'n blote knieën een lange stenen trap op. Hij probeerde van alles, maar niets hielp. Op een dag las Maarten Luther in de Bijbel:

Romeinen 1. Toen hij bij vers 17 kwam, opende God zijn ogen. 'De rechtvaardige zal uit het geloof leven'. Hij zag dat zondige mensen het nooit meer goed kunnen maken met God. De Heere Jezus heeft het goed gemaakt met God door helemaal te leven zoals God wil en door te lijden en te sterven voor de zonde. Alleen door het geloof in de Heere Jezus is het goed tussen God en je ziel. God vraagt niet van mensen dat ze moeilijke dingen doen om het goed te maken. Je kunt de zaligheid niet verdienen. Je kunt het alleen onverdiend krijgen. Dat is genade. God vraagt van mensen geloof in de Heere Jezus. Dat geloof geeft Hij Zelf door Zijn Heilige Geest. Door het geloof in de Heere Jezus is het goed tussen God en een zondaar.

Toen dat gebeurde, kwam er rust en vrede in Luthers hart. Zo rustig en vredig was het nog nooit geweest. Daar zorgde God voor. Luther ging het tegen iedereen vertellen: zalig worden kan nooit door je eigen werken. Zalig word je uit genade door het geloof in de Heere Jezus.

Om te doen

Heb je thuis internet? Bekijk dan op www.refo500.com/reformatiejaar-2017/media/ de video over de ontdekking van Maarten Luther. Heb je geen internet of lees je liever een boek? Zoek dan een boek over het leven van Maarten Luther en lees dat met elkaar.

DAG 9: Reformatie nu

Lees Efeze 5:1-11

Elk jaar op 31 oktober denken we aan de tijd van de Reformatie terug. In de kerk is er vaak een speciale dienst. Op school hoor je erover. Thuis lees je erover. Maar verder? Wat is er in ons land van te merken? Liggen de winkels vol met Bijbels? Zie je posters die mensen oproepen om Gods Woord te lezen? Nee, helemaal niet. Misschien ben je de afgelopen dagen in een winkelstraat geweest. Misschien heb je folders van winkels gezien. Misschien ben je ervan geschrokken. Want wat zie je wel veel in winkels deze dagen? Spinnen, geraamtes, doodshoofden, spoken, heksen... Hoe komt dat? Waarom is dat?

Dat heeft te maken met een ander feest: Halloween. Het is geen christelijk feest, maar een heidens feest. Het is geen feest van de Heere, maar van de duivel. Vroeger dachten ze dat gestorven mensen op deze dag terugkwamen op aarde. Ze dachten dat de geesten van deze mensen een nieuw lichaam gingen zoeken. Op allerlei manieren probeerde men die geesten weg te jagen: met behulp van doodshoofden, heksen, spoken en dergelijke. Dit feest van vroeger wordt ook nu steeds vaker gevierd. Daarom zie je al deze dingen in de winkels. Wat is dat erg. In plaats van de Heere Jezus als het Licht van de wereld te dienen, zijn mensen bezig met de duivel en de werken van de duisternis. In plaats van het leven te zoeken bij God, zijn mensen druk met de dood. De Bijbel waarschuwt daartegen. Je hebt het gelezen. 'Wandelt als een kind van het licht en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis'. Laten we niet meedoen met Halloween, maar met de Reformatie.

Om te bespreken

Praat over Halloween. Wat weten je kinderen? Welke vragen hebben ze? Wapen ze ertegen!

DAG 10: Jij en Reformatie

Lees Romeinen 12:1-3 en 10-21

Door de Reformatie in de tijd van Josía gaan de Israëlieten anders leven. Hun leven krijgt een andere vorm. In plaats van de afgoden dienen, gaan ze de Heere dienen. Door de Reformatie in de tijd van Luther en Calvijn gaan veel mensen ook anders leven. In plaats van te luisteren naar allerlei dingen die door mensen zijn bedacht, gaan ze naar de Heere luisteren.

Reformatie is niet iets van vroeger. Reformatie is ook nu nodig. Reformatie betekent dat je terugkeert naar de Heere, dat je gaat luisteren naar Zijn Woord, dat je Hem dient en doet wat Hij zegt. Als er een Reformatie in iemands leven komt, ga je dat zien. Het leven krijgt een andere vorm. Daarover schrijft Paulus in Romeinen 12. 'En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds'. Als God in je leven komt, verandert alles aan de binnenkant – in je hart. Maar dat merk je aan de buitenkant – aan je leven. Je leven wordt gelijkvormig aan de Heere en Zijn Woord en is niet gelijkvormig aan de wereld. Je ziet het aan de kleding. Je hoort het aan het spreken. Je merkt het aan wat iemand doet. Paulus zegt: zo iemand gaat zoeken wat de wil van God is en leven zoals de Heere wil. Welke vorm laat jij zien met je leven? Is er een Reformatie nodig? Laat het je dagelijkse gebed zijn: 'Leer mij naar Uw wil te handelen. 'k Zal dan in Uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saâm. Tot de vrees van Uwe Naam'.

Om te bespreken

Welke Reformatie is er in jullie gezinsleven nodig? En in je persoonlijke leven?