

BIJBELLEESROOSTER
VOOR GEZINNEN
met kinderen in de
basisschoolleeftijd

EEN WEEK
STILSTAAN BIJ
DANKDAG

DANKEN

DAG 1: Dankweek

Lees Leviticus 23:33-38 en Psalm 116:12-19

De meeste kerken houden op de eerste woensdag van de elfde maand (november) dankdag. Sommige kerken doen dit wat later. Gaat het in de Bijbel ook over dankdag? De Israëlieten hadden in hun zevende maand een dankweek. Je hebt erover gelezen.

De kalender van de Israëlieten in de tijd van de Bijbel, is anders dan onze kalender nu. Hun dankweek in de zevende maand en onze dankdag in de elfde maand, vallen allebei in het najaar. Dan is heel de oogst binnen. De gewassen (tarwe, mais, aardappels en dergelijke) zijn van het land. De vruchten (appels, peren en dergelijke) zijn van de bomen. De eerste en laatste dagen van deze dankweek zijn voor de Israëlieten een soort zondag (vers 35-36). Ze gaan naar de tabernakel (later de tempel) om daar de Heere te danken. En daarom is er bij ons op dankdag kerk. Waarvoor danken we de Heere? Voor alles wat Hij gegeven heeft. Hij heeft voor de oogst gezorgd. Hij heeft regen en zon gegeven om alles te laten groeien. Hij heeft mensen kracht gegeven om te werken. Hij heeft je het leven gegeven. Wat is de Heere goed geweest! Maar denk niet alleen aan de dingen voor je lichaam. Hij gaf ook Zijn Woord, de Bijbel. Hij gaf je Zijn huis, de kerk. En het grootste: God gaf Zijn Zoon om zondaren zalig te maken. Als Hij je zaligmaakt, vraag je met David in Psalm 116: 'Wat zal ik de HEERE vergelden [=teruggeven] voor al Zijn weldaden [=goede dingen] aan mij bewezen?'

Om te bespreken

De vraag van David lees je in Psalm 116 vers 12. Welk antwoord geeft David in vers 17? Wat betekent dit antwoord voor ons?

DAG 2: Dankgebed

Lees Lukas 17:12-18

Wat is de Heere vandaag goed voor je geweest. Noem straks met elkaar maar eens op wat je vandaag allemaal van Hem hebt gekregen. Daar moeten we Hem elke dag voor danken. En denk er eens over na hoeveel je heel het jaar van Hem hebt gekregen? Daar dank je Hem voor op een speciale dag: dankdag. Wat is danken? In danken zit het woord be-danken. Dat is: dank je wel zeggen voor wat je krijgt. Maar danken is meer. Danken is de Heere de eer geven voor alle dingen die Hij jou geeft. Danken is God loven en prijzen, omdat Hij zo goed is voor zondige mensen, die niets verdiend hebben.

Vaak vergeten we de Heere te danken. Net als de negen melaatse mannen over wie je gelezen hebt. De Heere Jezus heeft tien mannen beter gemaakt. Maar er is er maar één die teruggaat naar de Heere Jezus om Hem daarvoor te danken. Deze man knielt voor de Heere Jezus neer. Hij dankt Hem met heel zijn hart. Hij geeft de Heere de eer!

Wees als deze man. Dank de Heere voor alles wat Hij je elke dag geeft. Ga op dankdag naar de kerk en dank de Heere voor alles wat Hij je het afgelopen jaar gegeven heeft.

Om te bespreken

Wat heb je vandaag allemaal van de Heere gekregen? Wat heb je het afgelopen jaar gekregen waarvoor je de Heere op dankdag kunt danken? Hoe komt het dat we vaak vergeten te danken? Wanneer leer je echt danken?

DAG 3: Danklied

Lees Psalm 65:1-5 en 10-14

Je kunt iemand bedanken met woorden. Je kunt iemand ook bedanken met een cadeautje. En zo zijn er nog meer manieren om te (be)danken. David dankt God met een lied, een danklied. Waarvoor dankt David? Aan het begin van de psalm dankt hij voor geestelijke dingen en aan het einde van zijn psalm voor tijdelijke dingen. Je kunt ook zeggen: aan het begin van de psalm dankt hij voor dingen voor zijn hart en aan het einde van de psalm voor dingen voor zijn lichaam. Denk jij ook aan deze twee dingen nu het (bijna) dankdag is? Gisteren ging het over de dingen van je lichaam. Vandaag gaat het over de dingen van je hart.

David weet dat hij een zondaar is. Hij denkt veel meer aan zichzelf dan aan God. Hij doet niet wat de Heere wil en hij doet wel wat de Heere niet wil. Heb jij daar ook last van? David weet wat hij met zijn zonden moet doen: ze allemaal eerlijk tegen de Heere vertellen en ertegen vechten. David weet dat Zijn zonden vergeven kunnen worden, omdat de Heere Jezus zal komen. De Heere Jezus zal zonder zonde zijn en helemaal leven zoals God wil. Hij zal lijden en sterven voor de zonden van andere mensen, ook die van David. Alleen om Jezus' wil kan God de zonden vergeven. Dat is bij David gebeurd. God heeft zijn overtredingen verzoend (vers 4). Het is weer goed tussen David en God. De zonden staan er niet meer tussen. En daarom vindt David het zo fijn om in Gods huis te zijn (vers 5), waar hij een danklied zingt. Begrijp jij David?

Om te doen

Er zijn verschillende psalmen waarmee je de Heere kunt danken. Welk psalmvers zou jij als danklied willen zingen? Zing dit psalmversje met elkaar.

DAG 4: Dankfeest

Lees Ezra 3:8-11

Dankdag is een feestdag. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je over dankfeesten. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Ezra. Je kent deze Bijbelse geschiedenis wel. De Israëlieten zijn teruggekomen uit de ballingschap in Babel. De stad Jeruzalem is verwoest door soldaten. Maar de Israëlieten gaan hard aan het werk om de stad en de tempel weer op te bouwen. Je hebt een paar verzen gelezen over de herbouw van de tempel. Als het fundament klaar is, houden ze een feest.

Bij veel feesten in onze tijd wordt de Heere vergeten. Maar zo is het hier niet. De HEERE is juist de Belangrijkste op dit feest. Er wordt een feest gehouden voor de HEERE: om Hem te loven en te danken omdat Hij goed is! Wat kunnen we veel van de Israëlieten leren! Op een feest zijn niet mensen het belangrijkste. Daar is de Heere de Belangrijkste. Het gaat om Hem! Zo is het ook op dankdag. Laat de Heere op deze dag de Belangrijkste zijn. Ga op dankdag naar Zijn huis, de kerk. Denk op deze dag aan Hem. Luister naar Zijn stem. Zing voor Hem. Loof en dank Hem.

Om te bespreken

Hoe kun je van dankdag een feestdag maken? Wat kunnen jullie daar met elkaar voor doen? Wanneer is het echt feest (Ezra 3:11)?

DAG 5: Dankgift

Lees 1 Kronieken 29:9-20

Als er gecollecteerd wordt op dankdag, zegt de dominee er vaak bij dat dit is om je dankdaggaven aan de Heere te geven. Wat betekent dat?

Als er in de tijd van de Bijbel een dankdag was, werd er vaak iets aan de Heere gegeven. Een offerlam bijvoorbeeld. Dat wat je geeft, noem je een gave of gift. In het hoofdstuk dat je gelezen hebt, geven de Israëlieten goud, zilver, koper en ijzer aan David. Daarmee kan zijn zoon Salomo straks de tempel gaan bouwen. David is heel erg blij met deze gaven. Maar luister eens: hij gaat de mensen niet bedanken, maar de HEERE. Hij looft de HEERE omdat Hij ervoor gezorgd heeft dat de Israëlieten met een volkomen hart gaven (vers 9). Dat betekent dat ze het niet erg vonden om veel weg te geven. Ze waren er juist blij mee. Ze wilden liever weggeven dan het zelf houden. Hoe komt dat? De HEERE heeft de mensen laten zien dat hun geld en alles wat ze hebben niet van hen is, maar van God. 'Alles wat in de hemel en op de aarde is, is Uwe, o HEERE. Rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht en Gij heerst over alles' (vers 11-12). Hoor je wel? Zo is het nog. Alles wat je hebt, is niet van jou, maar van de Heere. Wat mooi als je daarmee ook andere mensen blij mag maken en ervan weggeeft aan mensen die het nodig hebben. Daarmee dank je de Heere voor alles wat je van Hem krijgt.

Om te bespreken

De Bijbel zegt: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen' (Handelingen 20:35). Wat betekent dat? Vind jij het makkelijk of moeilijk om weg te geven of te delen? Hoe komt dat? Wat kan je helpen om makkelijker te geven of te delen?

DAG 6: Altijd dankdag

Lees Kolossenzen 3:12-17

Moet je maar één week of één dag in het jaar de Heere danken voor alles wat Hij geeft? Nee. Op deze ene dag of in deze ene week denken we er speciaal aan. Maar als het goed is, dank je elke dag. Als je in de Bijbel over het leven van de Heere Jezus leest, dan hoor je Hem steeds danken: 'Vader, Ik dank U...' Als je de brieven van Paulus in de Bijbel leest, dan hoor je hem in elke brief danken. In deze brief aan de Kolossenzen zegt hij het ook: 'Weest dankbaar' (vers 15). En: Dank God de Vader door de Heere Jezus (vers 17). In een andere brief zegt hij: 'Dankt God in alles' (Thessalonicenzen). Het is belangrijk om niet alleen te bidden, maar ook te danken: elke dag, elke keer als je je handen vouwt. Weet je wanneer danken vanzelf gaat? Als je ziet hoe groot en goed de Heere is. Hij is zo barmhartig, goedertieren en lankmoedig (vers 12). En jij bent zo zondig. Dan wordt het een wonder voor je dat de Heere zo goed zorgt: elke keer, elke dag, elke week. Dan heb je Hem bij alles nodig en dan wil je Hem voor alles danken. Dan is er dankbaarheid in je hart en dat laat je horen met je mond. Niet alleen met woorden, maar ook met liederen. In vers 16 staat eigenlijk: 'Zingende de Heere met dankbaarheid in uw hart' (kanttekening).

Om te bespreken

De Heere is barmhartig, goedertieren en lankmoedig. Wat betekenen deze woorden? Mensen zijn zondig. Wat betekent dat? Waarom gaat danken van zelf als de Heere je deze dingen leert?

DAG 7: Eeuwig dankdag

Lees Openbaring 7:9-17

Als je op een koor zit, moet je elke week oefenen. Je oefent voor de uitvoering die je op een dag ergens in een kerk hebt. Weet je dat dankdag voor Gods kinderen eigenlijk een oefening is? Met eerbied gezegd: dankdag op aarde is een oefening voor de hemel. Daar is het altijd dankdag. Johannes hoort en ziet het in het Bijbelboek Openbaring. Hij ziet mensen in feestkleden: lange witte klederen. Dat betekent dat er in de hemel geen zonden zijn. Die zijn allemaal afgewassen door het bloed van de Heere Jezus (vers 14). Wat zijn de mensen in de hemel blij! Zo blij kun je op aarde niet zijn. De psalmdichter zegt: 'Hun blijdschap zal dan (...) ten hoogste toppunt stijgen!' Ze roepen en zingen: 'De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid' (vers 12). Ze danken de Heere voor Wie Hij is en voor alles wat Hij in hun leven gedaan heeft. Ze kunnen geen woorden genoeg vinden om Hem te danken. Daarom stoppen ze ook niet met danken. Vers 15 zegt: 'Ze dienen Hem dag en nacht'. Je hoort wel dat deze mensen in de hemel heel gelukkig zijn. Dat komt omdat ze zo dicht bij God zijn. Daar is alles wat ze nodig hebben. Daar is niets waardoor ze God niet kunnen dienen. Daar is het helemaal goed. Daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd. Door het geloof in Hem zijn Gods kinderen verlost van de zonde, de wereld, de dood, de duivel en de hel. Tijdens hun leven op aarde is Hij hun Zaligmaker geworden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat werk doet Hij vandaag nog! Iedereen die door het geloof bij de Heere Jezus hoort, viert straks eeuwig dankdag.

Om te bespreken

Wat is geloof? Hoe kom je aan geloof? Bespreek met de kinderen vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus.