

BIJBELLESROOSTER
VOOR GEZINNEN
met kinderen in de
basisschoolleeftijd

STILSTAAN BIJ
DE ADVENTSWEKEN

Let op:

Niet in elk jaar is de vierde Adventsweek
een volle week.

In dit Bijbelrooster wordt daar wel van uitgegaan.
Je kunt de Bijbelgedeelten die overblijven
op de Kerstdagen lezen of overslaan.

ADVENT

ADVENTSWEEK 1: Jezus' komst

Lees Maleáchi 3:1 en Lukas 2:25-26

Als je weet dat er iemand op bezoek komt, verwacht je hem of haar. In verwachten hoor je het woord wachten. Weet je wat het verschil is tussen wachten en verwachten? Je kunt op iemand *wachten*, terwijl je niet weet of hij komt. Maar als je iemand *verwacht*, dan weet je zeker dát hij komt. Je staat op de uitkijk. Heb je het gehoord in Lukas 2? Simeon staat op de uitkijk. Hij verwacht iemand. Hij verwacht de Heere Jezus, de Christus ds Heeren (vers 26). Hoe weet Simeon dat Hij komt? Dat heeft Hij in de Bijbel gelezen. De eerste keer dat God beloofde dat Hij zou komen, was in het Paradijs bij Adam en Eva. In de tijd van Simeon is dat al 4000 jaar geleden. Daarna heeft God het nog heel vaak beloofd. De laatste keer door de profeet Maleachi. In de tijd van Simeon is dat al 400 jaar geleden. Deze weken gaan we naar deze beloften luisteren. Veel Israëlieten denken niet aan deze beloften. Maar Simeon wel. Dat komt omdat hij God vreest (vers 25). Hij verlangt naar de komst van de Heere Jezus. Daarom staat hij op de uitkijk.

Vandaag is het de eerste Adventszondag. De vier zondagen voor het Kerstfeest worden Adventszondagen genoemd. De vier weken de hierbij horen, heten de Adventsweken. Advent betekent 'komst'. Wij weten dat de Heere Jezus gekomen is. Hij is geboren. Op het Kerstfeest denken we daaraan. In de vier Adventsweken daarvoor luisteren we naar de beloften van Zijn komst die in de Bijbel staan.

Is de Heere Jezus al in jouw leven gekomen? Je hoort over Hem bij het Bijbellesen thuis, in de kerk en op school. Maar woont Hij in je hart? Heb je Hem lief?

De Heere Jezus is nu in de hemel. Over een poosje komt Hij nog een keer naar de aarde. Niet om geboren te worden, maar om Gods kinderen te halen en mee te nemen naar de hemel. Kijk jij net als Simeon uit naar Zijn komst?

Bijbelopdracht:

Zoek met elkaar op deze eerste Adventszondag of in deze eerste Adventsweek naar aankondigingen van de komst van de Heere Jezus in het Oude Testament. Zet deze aankondigingen in de juiste tijdsvolgorde. Plak ze op de deur of op een andere duidelijk zichtbare plek.

Je zult zien dat hoe verder de Bijbel vordert, hoe meer er over de Heere Jezus bekend wordt.

Wat kennen wij van Hem?

Bijbellesrooster Adventsweek 1

Maandag:	Beloofd aan Adam Genesis 3:1-15
Dinsdag:	Beloofd aan Mozes Deuteronomium 1:1-3 Deuteronomium 18:15-18
Woensdag:	Beloofd aan David 2 Samuël 23:1-5
Donderdag:	Beloofd aan Jesaja Jesaja 7:1-14
Vrijdag:	Beloofd aan Micha Micha 5:1-4
Zaterdag:	Beloofd aan Maleachi Maleachi 4

Bijbeltekst om te leren:

Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren

Jesaja 7 vers14 m

ADVENTSWEEK 2: Jezus' werk

Lees Mattheüs 1:18-23

Waarom moet de Heere Jezus uit de hemel naar de aarde komen en daar als Baby geboren worden? Wat komt Hij doen op aarde? Wat is Zijn werk? Daarover wordt steeds meer in het Oude Testament verteld. In deze tweede Adventsweken luisteren we daarnaar. Steeds in andere woorden vertelt de Bijbel over het werk van de Heere Jezus. Maar steeds hoor je daarin toch ook dezelfde dingen.

Toen God Adam en Eva schiep, leefden zij dicht bij God. Ze hadden Hem lief en leefden voor Hem. Toen Adam en Eva zondigden, raakten ze ver bij God vandaan. Ze kregen zichzelf en de duivel lief. Ze gingen leven voor zichzelf en luisteren naar de duivel. En zo is het in het leven van iedereen die na Adam en Eva geboren wordt. Hoe kan die zondige mens ooit bij God terugkomen? Hoe kan het weer goed komen tussen zondige mensen en de heilige God? Hoe kunnen zondaren ooit God weer dienen? Dat kan alleen door de Heere Jezus. Daarom moet Hij naar de aarde komen. Daarom is Hij op aarde geboren. Hij komt om zondaren zalig te maken... Hij komt om mensen te verlossen van de zonde en de duivel... Hij komt om harten van mensen waarin het door de zonde donker is, licht te maken... Hij komt als Profeet om mensen over God te vertellen... Hij komt als Koning om over mensen te regeren en mensen tot Zijn onderdanen te maken... Hij komt als Priester om voor de zonden te lijden en te sterven...

Hoor je wat het werk van de Heere Jezus is? Het is nodig dat Hij dat ook in jouw hart en leven doet. Dat kan, omdat Hij op aarde is geboren en daar al het werk heeft gedaan dat nodig was. Toen Zijn werk helemaal klaar was, is Hij teruggegaan naar de hemel. Nu kijkt Hij vanuit de hemel elke dag of Hij een jongen of een meisje, een man of een vrouw ziet die werk voor Hem heeft.

Bijbelopdracht:

Kijk nog eens goed naar alle Bijbelteksten die je vorige week hebt opgezocht, opgeschreven en opgehangen. Lees ze met elkaar allemaal weer door en zeg bij elke Bijbeltekst welk werk van de Heere Jezus je in die tekst hoort. Leg aan elkaar uit waarom de Heere Jezus dit werk moest doen.

Bijbellesrooster Adventsweek 2

Maandag:	Lam van God zijn Jesaja 53:1-7
Dinsdag:	Leraar zijn Joël 2:23-27
Woensdag:	Herder zijn Ezechiël 34:11-24
Donderdag:	Koning zijn Zacharia 9:9-12
Vrijdag:	Middelaar zijn 1 Timotheüs 2:1-5
Zaterdag:	Zaligmaker zijn Titus 2:11-3:6

Bijbeltekst om te leren:

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Lukas 19 vers 10

ADVENTSWEEK 3: Jezus' Namen

Lees Jesaja 9:1-6

Als er een baby geboren wordt, krijgt dit kindje een naam. Jij hebt je naam ook bij je geboorte gekregen. Je vader en moeder hebben je deze naam gegeven. Als de Heere Jezus geboren wordt, krijgt Hij ook een Naam. De engel had tegen Jozef gezegd: 'Gij zult Zijn Naam heten Jezus – want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden'. Hij krijgt een Naam vanwege de betekenis van die Naam. Het heet Jezus omdat Hij Zaligmaker is. In de Bijbel lees je heel veel Namen van de Heere Jezus. Zijn Namen vertellen Wie Hij is en wat Hij doet. Hij laat Zich kennen door Zijn Namen. Dat is heel bijzonder!

In deze derde Adventsweek luisteren we naar de Namen van de Heere Jezus. Al voor Zijn geboorte maakte God de Vader veel Namen van Zijn Zoon bekend. Je hebt het gelezen in Jesaja 9. Jesaja mag aan het volk van Israël vertellen dat de Heere Jezus komt. Hij heeft dat al eerder gedaan (Jesaja 7). Toen zei Jesaja: 'Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuël heten'. Immanuël betekent: God met ons. Waarom heet Hij Immanuël? Omdat Hij Immanuël is. Door de zonde zijn alle mensen tegen God geworden: vijanden van God. De zonde staat ertussen waardoor God en mensen nooit meer met elkaar om kunnen gaan. Er is een grote kloof. Maar nu zegt God dat Zijn Zoon naar de aarde komt. Hij is de Weg terug naar God. Alleen in en door Hem is God met ons. En daarom heet Hij Immanuël.

Hij heet ook Wonderlijk. En Raad. En Sterke God. En Vader der eeuwigheid. En Vrededorst. Wat een mooie namen! Praat er met elkaar maar eens over wat deze Namen betekenen en waarom we deze Jezus nodig hebben in ons leven.

Bijbelopdracht:

Zoek zoveel mogelijk Namen van de Heere Jezus in de Bijbel op (kijk ook naar de Bijbelteksten van Adventsweek 1 en 2). In het Nieuwe Testament komt de Heere Jezus Zelf op verschillende van deze Namen terug. Een voorbeeld: in het Oude Testament wordt de Heere Jezus een Ster, een Licht en de Zon genoemd. Als de Heere Jezus op aarde is, zegt Hij: 'Ik ben het Licht der wereld'. Zoek de zeven 'Ik ben ...' teksten op in het Bijbelboek Johannes. Wat zegt de Heere Jezus hiermee over Zichzelf?

Bijbelleesrooster Adventsweek 3

Maandag:	Ster en Scepter Numeri 24:15-19
Dinsdag:	Rijsje en Wortel Jesaja 11:1-5,10-12
Woensdag:	HEERE onze GERECHTIGHEID Jeremia 23:1-6
Donderdag:	Wens der heidenen Haggai 2:1-10
Vrijdag:	Woord Johannes 1:1-14
Zaterdag:	Lam Gods Johannes 1:29-36

Bijbeltekst om te leren:

*En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vrededorst.*
Jesaja 9 vers 5

ADVENTSWEEK 4: Jezus' tijd

Lees Galaten 4:4-7

Sommige moeders gebruiken bij het koken een kookwekker. Sommige moeders gebruiken die kookwekker ook voor hun kinderen. Als de wekker gaat, zit je aan tafel! Of: als de wekker afloopt, is je speelgoed opgeruimd! De wekker zegt hoeveel tijd je nog hebt. Als de minuten die je moeder ingesteld heeft, voorbij zijn, is de tijd vol en gaat de wekker af.

Dit voorbeeld helpt je om te begrijpen wat Paulus aan de Galaten schrijft: 'Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw...'. Toen de Heere Jezus geboren werd, was met eerbied gesproken Gods tijd vol. De door God bepaalde tijd was gekomen. Toen was het Gods tijd om de Heere Jezus geboren te laten worden. Wat een wonder dat God Zijn Zoon naar deze aarde wilde laten gaan. Hij komt als Redder. Hij komt zondaren redden. Mensen die door de zonde vijanden van God geworden zijn, maakt Hij tot kinderen van God. Met dat werk gaat Hij door tot de laatste dag van de wereld. Wij weten niet wanneer dat is. Maar God weet dat wel. Met eerbied gesproken: Zijn wekker tikt nog. Je krijgt nog tijd. Maar er komt een moment dan is Gods tijd vol. Dan is de door God bepaalde tijd gekomen. Dan klinkt er een geluid van een bazuin. Dan komt Gods Zoon weer naar de aarde. Dan niet als Redder, maar als Rechter. Dan kijkt Hij welke mensen Hij gered heeft en welke mensen Hem niet nodig hadden als Redder. Dan neemt Hij alle mensen die in Hem geloven mee naar de hemel. En alle mensen die niet in Hem geloven, stuurt Hij weg. Zorg dat je de Heere Jezus kunt ontmoeten als Hij terugkomt op aarde. Wees bereid! Wees er klaar voor!

Bijbelopdracht:

Paulus zegt over de Heere Jezus dat in Hem al de volheid van God woont (zie Kolossenzen 1:19 en 2:9).

Wat bedoelt Paulus daarmee?

Hoe hoor je dat terug in de Bijbelgedeelten van deze Adventsweek?

Kun je nog meer voorbeelden van Zijn volheid geven? Misschien uit de Bijbelteksten van de vorige Adventsweken?

Bijbelleesrooster Adventsweek 4

Maandag:	De tijd vol Markus 1:14-22
Dinsdag:	Vol genade Johannes 1:11-18
Woensdag:	Vol liefde 1 Johannes 4:7-16
Donderdag:	Vol barmhartigheid Lukas 1:46-56
Vrijdag:	Vol verlossing Lukas 1:67-75
Zaterdag:	Vol zaligheid Lukas 2:21-32

Bijbeltekst om te leren:

*Want het is des Vaders welbehagen geweest,
dat in Hem al de volheid wonen zou.*

Kolossenzen 1 vers 19