

Refo500 in gezin, school en kerk

**De herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie mag aan geen kind ongemerkt voorbij gaan.
Op deze pagina's een overzicht van materiaal voor kinderen en jongeren dat bruikbaar is voor gezin, school en kerk.**

Waarom Reformatie herdenken?

In veel psalmen worden Gods daden in de geschiedenis bezongen (Psalm 105-107 bijvoorbeeld). In andere psalmen wordt de oudere generatie opgeroepen Gods daden door te geven aan de jongere generatie. Gods daden niet vergeten is tot zegen voor mensen: 'opdat ze hun hoop op God zouden stellen' (Psalm 78) en 'Zijn inzetten onderhouden' (Psalm 105). Het is ook tot eer van God: 'Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid' (Psalm 106). Daarom is het belangrijk om met kinderen in het gezin, op school en in het kerkelijke leven stil te staan bij vijfhonderd jaar Reformatie.

Hoe Reformatie herdenken?

Met kinderen:

Lesmateriaal

Op www.reformatieactueel.nl is lesmateriaal voor kinderen vanaf 10 jaar, jongeren en volwassenen gepubliceerd om Refo500 in het gezin, op school (voor onderbouw en bovenbouw VMBO en H/V), zondagschool of catechisatie en Bijbelstudiegroep te gebruiken. Het materiaal is onder leiding van Refo500 en in samenwerking met de Erdee Media Groep ontwikkeld door vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en kerkelijke organisaties en is gratis te downloaden.

Boeken en kleurboeken

Zie op www.bijbelsopvoeden.nl onder de categorie 'Boeken anderen' een overzicht van boeken en kleurboeken rond het thema Reformatie.

Gezinsmomenten

Op www.bijbelsopvoeden.nl staan Gezinsmomenten om met kinderen bij de Reformatie stil te staan.

Er-op-uit

Bezoek met kinderen een indrukwekkende oude kerk. Zo'n kerkbezoek brengt hen in contact met sporen uit het verleden. Kies een kerk die zich richt op kinderen. Zij hebben vaak leerzame opdrachten (ze laten bijvoorbeeld kinderen op de grond gaan

liggen om te ervaren hoe hoog de kerk is of om de dakschilderingen te bekijken. Of ze laten kinderen tellen hoe lang het geluid nagalmt in de kerk. Of ze hebben opdrachten om de gebrandschilderde ramen goed te bekijken). Een leuke uitje voor de herfstvakantie!

Zingen

Leer en zing met elkaar een aantal liederen uit de tijd van de Reformatie. Bekend is natuurlijk 'Een vaste burcht is onze God' van Maarten Luther, maar ook andere liederen lenen zich hier goed voor. Zijn er oudere kinderen in het gezin? Laat hen een paar liederen opzoeken of een programma maken voor het samen zingen van Hervormingsliederen.

Met jongeren:

Luthergame

'Hoe maak je voor jongeren de geschiedenis actueel in een tijd waarin religie in de samenleving volstrekt anders wordt ervaren dan vijftig of honderd jaar geleden?' Dat was de vraag van Lydia Vroegindeweyj, theoloog en pedagoog. Ze stelde een gamepakket samen rond Maarten Luther dat mogelijk geschikt is voor jeugdverenigingen of scholen. Het pakket bestaat uit:

1. Een game in de vorm van een app (voor iOS en Android)
2. Een spelset met themakaarten en discussievragen
3. Een set werkvormen met mediatools.
4. Een Kahoot-quiz om met groepen te spelen.

Voor meer informatie over de inhoud en bestellen: www.luthergame.nl

Check Luther

Hoe dacht Maarten Luther over ... ? Jongeren vinden het vaak leerzaam om dat te weten. De website www.checkluther.com kan daarbij van dienst zijn.

Uitje

Het Catharijneconvent in Utrecht heeft van 22 september 2017 tot 28 januari 2018 een tentoonstelling over Maarten Luther. Een leerzame bestemming voor een dagje uit in de herfstvakantie.