

## **Bemoediging voor moeders -achtergrondartikel bij moederdag-**

**Moederdag.  
Veel winkels zijn al weken druk  
om mensen rond moeder te stimuleren  
tot de aankoop van tijdelijke verwenproducten.  
Tijd voor bezinning als tegenhanger.  
Gods Woord geeft moeders woorden van eeuwigheidswaarde mee.**

### **Bijbelse invulling aan moederdag**

Moederdag bieden een aanknopingspunt om met elkaar na te gaan wat de Bijbel over moeder, kind en gezin zegt. De zondag is daar heel geschikt voor. Moederdag biedt een prachtige gelegenheid om uit Gods Woord op te diepen hoe Hij wil dat vader, moeder en kinderen samenleven. Op deze manier worden de kinderen ook Bijbels gevormd. Ze horen zoveel vanuit de maatschappij wat haaks staat op Gods Woord. Het is geen wonder dat ze daardoor beïnvloed worden. Ouders zijn ook zelf beïnvloed door de tijdgeest. Zo'n studie is ook voor ouders nuttig: ben ik vader of moeder zoals God dat wil? We hebben de Heilige Geest nodig om los te komen van onze tijd en te zien hoe de Heere wil dat wij vader, moeder en kind zijn in deze tijd. Wat is het belangrijk om juist in deze tijd in biddende afhankelijkheid en eerbiedig luisterend naar het Woord met elkaar in het gezin na te denken over hoe de Heere wil dat wij leven. Zo wordt moederdag zinvol gevierd. Deze viering van moederdag vraagt een andere houding. In plaats van je te laten verwennen, neem je de leiding.

### **Bemoedigingen voor moeders**

**'Je hebt het mooiste beroep van de wereld. Je bent moeder!'**  
(Marieke den Butter en Wilma Samyn)

**'De taak van een moeder is het mogelijke te doen  
en God te vertrouwen voor het onmogelijke.'**  
(Ruth Bell Graham)

**'Je grootste bijdrage aan het koninkrijk van God  
is misschien niet iets wat je doet,  
maar iemand die je opvoedt.'**  
(Andy Stanley)

**'Alle kracht die je nodig hebt om je taak als vrouw en moeder te vervullen,  
is te vinden in God.**

**Alle wijsheid die je nodig hebt in de opvoeding van je kinderen,  
is ook in Hem te vinden.**

**Zijn Woord is levend en krachtig en van toepassing op onze tijd'**  
(Marieke den Butter en Wilma Samyn)

## Moeder in de Bijbel

### 1. Moeder van kinderen

- Overdrager van erfzonde

Psalm 51:7 'Zie ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen'.

- Voorbeeld van vertrouwen

Psalm 131:2 'Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij'.

- Onderwijzer van kinderen

Spreuken 1:8 'Mijn zoon, verlaat de leer uwer moeder niet'.

- Eer verschuldigd

Deuteronomium 5:16 'Eert uw vader en uw moeder'.

- Geesteloosheid merkbaar

Micha 7:6 'Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder'.

- Van grote invloed op kinderen

Ezechiël 16:44 'Een ieder die spreekwoorden gebruikt, zal van u een spreekwoord gebruiken, zeggende: Zo de moeder is, is haar dochter'.

- De Heere op de eerste plaats

Matthéüs 10:37 'Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig, en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig'.

### 2. Beeld van God

Jesaja 66:13 'Als één die zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten'.

### 3. Beeld van de Kerk

Matthéüs 12:50 'Want zo wie de wil Mijns Vaders doet Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder en zuster en moeder'.

Galaten 4:26 'Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder'.

## Moederdaggedachten

Wat is het heerlijk om op een morgen in mei gewekt te worden door opgetogen kleuters. Hun handen op de rug. In die handen een zelfgemaakt cadeautje van school dat eerder die week het huis werd binnengesmokkeld. En uit hun mond klinkt speciaal voor moeder een ontroerend versje of gedichtje. Wat is het heerlijk om op een morgen in mei gewekt te worden door onhandige pubers. Even ontroerend als toen ze klein waren, maar wel anders. Met hun eigen geld zijn ze erop uitgegaan om een verrassing voor hun moeder te kopen.

Hoewel de hele commercie er om heen niet prettig aandoet, vind ik moederdag toch een bijzondere dag. Zo'n dag geeft ook aanleiding om terug te kijken en vooruit te kijken. Hoe ben ik moeder geweest in de achterliggende tijd? Hoe behoorde ik het te zijn? Wat mogen de kinderen van mij verwachten voor de komende tijd?

Als ik de balans opmaak, is er veel te kort... Ik heb gezwogen waar ik had moeten spreken en gesproken waar ik had moeten zwijgen. Ik ben bezig geweest met tijdelijke dingen, waar de geestelijke voor hadden moeten gaan. Wat is het bijzonder dat moederdag op zondag valt. Het leert me dat ik vooral omhoog moet kijken. De opvoeding staat in eeuwigheidsperspectief. Moeder zijn is geen keuze of hobby, maar een opdracht en roeping. Het gaat in de opvoeding niet alleen om het tijdelijke, maar vooral om het geestelijke. En dan moet moeder doen wat ze doen kan, maar mag ze tegelijkertijd de opvoeding leggen in de handen van de Heere. Hij die de opdracht gaf, wil ook kracht en wijsheid geven om die roeping te vervullen. Moederdag valt vaak in de tijd van Pinksteren. Bijzonder is dat. Moeders die verlegen zijn om de werking van de Geest in hun gezinsleven wordt geprekeerd dat de Geest nog uitgaat. Hij wil ook vandaag de dag de opvoeding gebruiken, opdat ouderen dromen zullen dromen, zonen en dochters zullen profeteren en jongelingen gezichten zullen zien (Handelingen 2:17).